

Beste dorpsgenoten,

In de Koekoek van maart en april stond een noodkreet die betrekking had op de prijsstijgingen waar ook de dorpskrant niet aan ontkomt. Maar eigenlijk hebben we nog een noodkreet. Want we zijn als dorpskrant ook weer op zoek naar een nieuwe bezorg(st)er. In deze Koekoek dus wederom een oproep. Als je belangstelling hebt om onze dorpskrant te bezorgen, reageer dan voor 12 juni 2023.

We mogen al een tijd genieten van de interviews die Maaïke heeft met de nieuwe bewoners van ons dorp. Dat bracht ons op het idee om een informatieavond te organiseren voor al deze nieuwe inwoners. Wat heeft Sumar eigenlijk te bieden? Op maandag 19 juni is het voor de verschillende verenigingen in ons dorp mogelijk om zichzelf te presenteren. De uitnodiging staat in deze dorpskrant. Ook als je al langer in Sumar woonachtig bent, maar wel belangstelling hebt voor deze avond, dan ben je van harte welkom. De informatieavond vindt plaats in De Kamp om 20.00 uur.

Verder in deze Koekoek een verslag van de 4 maaïe betinking. Binne Kramer heeft er daarnaast een aantal prachtige foto's bij aangeleverd. Maar een paar daarvan kunnen we in deze Koekoek plaatsen. Het is in ieder geval bijzonder dat we deze betinking nog in vrijheid mogen en kunnen bijwonen.

Van een hele andere orde, maar wat ook heel bijzonder genoemd mag worden is dat onze vogelkenner Bareld Storm een Heilige Ibis heeft gespot in onze omgeving. En dat niet alleen. De vogel heeft ook een ring gekregen en kan nu worden gevolgd.

En wat we vanaf nu zelf graag willen volgen is, hoe en wat staat er te gebeuren tijdens het dorpsfeest in september aanstaande. De Oranjevereniging heeft al een behoorlijk programma klaar. We zijn lekker actief met zijn allen. Lekker man 😊

Greta

**VAN DE REDACTIE**

# OPROEP BEZORGER DORPSKRANT

Onze bezorger, Nienke Huizing, heeft aangegeven te stoppen met de bezorging van de Koekoek, vanwege een andere baan.

We bedanken Nienke, en ook andere leden van de familie en haar vriendinnen, voor de inzet het afgelopen jaar.

Heel fijn dat jullie dit wilden doen!!

Wij zoeken dus een nieuwe bezorger. Je bezorgt de dorpskrant niet alleen in Sumar zelf, maar ook in het buitengebied.

Je bent beschikbaar op de vrijdag en de zaterdag op de verschijningsdata van de dorpskrant.

Wie heeft belangstelling om tegen een vergoeding 10 x per jaar onze dorpskrant huis-aan-huis te bezorgen???



Voor meer informatie of voor belangstelling kan contact opgenomen worden met een van de redactieleden (Maaïke, Ids, Trynke, Nieske of Greta). Je kunt ook een mailtje sturen naar [dorpskrantdekoekoek@hotmail.com](mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com). Doe dit voor 12 juni 2023. Wij nemen dan contact met jou op.

Vermeld in de mail je naam, waar je woont en hoe oud je bent.

## NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER

*Ids Krol*

### Donateurs en giften

In de afgelopen twee kranten stond een noodkreet: het is financieel steeds lastiger om elf keer per jaar een Koekoek uit te brengen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we na 37 jaargangen moeten stoppen!!

Op de oproep om donateur te worden van onze dorpskrant is door verschillende inwoners gehoor gegeven en ook heeft een aantal Sumarders een gift overgemaakt. Hiervoor zijn wij u zeer erkentelijk!!

# Dankjewel

De penningmeester zal eind mei de contributie van de nieuwe donateurs incasseren.

---

## Nieuws van de Oranjevereniging

Op 12 mei was de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging Suameer. Met een kleine 40 aanwezige leden was er een prima opkomst. Na een warm welkom van de voorzitter en een rectificatie van de notulen 2022 (de straatversiering zal niet worden afgeschaft, het ging hier om de prijs voor de straatversiering), verliep de vergadering verder soepel. Er werd afscheid genomen van Nathalie als bestuurslid en Mark en Thom werden door de leden verwelkomd als nieuwe leden van het bestuur. Na het jaarverslag werden ook de financiën goedgekeurd door de aanwezige leden.



## NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING VERVOLG

Volgende punt op de agenda was: bekendmaking programma dorpsfeest.  
Alle bekende onderdelen zijn in het komende feest terug te vinden:

Woensdag 6 september:

- 19.00 uur – Opening dorpsfeest
- 20.00 uur – 1<sup>e</sup> ronde zeskamp “De Alleskunner”

Donderdag 7 september:

- 09.00 uur – Optocht versierde wagens
- 13.00 uur – Kinderspelen voor de basisschool
- 20.00 uur – 2<sup>e</sup> ronde zeskamp “De Bonteavond”
- Aansluitend – Coverband Ten-4

Vrijdag 8 september:

- 10.00 uur – Koffiedrinken in de tent met Trio Sjanx
- 12.30 uur – Activiteit voor de kinderen door school
- 13.00 uur – Zeskamp
- 19.00 uur – Kleine optocht met prijswinnaars
- 21.30 uur – Feestband The Rousers

Zaterdag 9 september:

- 10.30 uur – Finalespel zeskamp
- 12.30 uur – Opening matinee
- 14.00 uur – Gaatze Bosma
- 18.00 uur – Afsluiting dorpsfeest



## NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING VERVOLG

Op de vrijdagavond na is het hele dorpsfeest vrij toegankelijk voor iedereen. Voor de vrijdag zijn er voor leden voorverkoopmomenten. 29 en 30 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in De Kamp kunnen leden van de Oranjevereniging 2 vrijkaarten per lidmaatschap krijgen. Mochten er meer dan 2 personen per huishouden zijn, dan kunnen er extra kaarten worden gekocht voor € 5,00 per kaart. Niet-leden kunnen aan de tent op de avond zelf kaarten kopen á € 15,00 per persoon, zolang de voorraad strekt.

Mocht je nog geen lid zijn, dan is het mogelijk op deze avonden lid te worden of je kan contact met ons opnemen via [ovsumar@gmail.com](mailto:ovsumar@gmail.com) om een lidmaatschap af te nemen.

### **Praalwagens en de verzekering.**

Door ons als Oranjevereniging werd aangegeven dat wij vinden dat de “versierde wagens” bij het dorpsfeest horen en zolang dit enigszins mogelijk is, deze ook te allen tijde door zouden moeten gaan. Praalwagens kunnen tegenwoordig helaas niet meer onverzekerd rondrijden. Voor de verzekering moeten de wagens aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. De premies voor twee optochten lopen per verzekerd object in de honderden euro's. Het dorpsbelang stelt een flinke bijdrage beschikbaar, maar al met al blijft het een flinke post op de begroting van een dorpsfeest.

Samen met de aanwezige leden is besloten dat iedereen die deelneemt aan de optocht en een verzekering nodig is, zelf een bijdrage levert aan de kosten. Voor wagens met minder dan 9 personen komt dit op € 75,00 en voor wagens met 9 tot 20 personen wordt een bijdrage van € 100,00 gevraagd. Deze bijdrage is eenmalig en voor beide optochten. Wagens met meer dan 20 personen kunnen niet worden verzekerd.

**NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING VERVOLG**

Iedereen die zich heeft opgegeven zal binnenkort een document ontvangen met de regels en voorwaarden voor de wagens.

Na afloop was er een drankje van ons beschikbaar voor de aanwezige leden en werd er nog even nagepraat over alle informatie die ze gekregen hadden.

Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor nieuws en meer informatie. Voor overige vragen, aanmelden van een versierde wagen of opgeven voor de zeskamp kunt u ons bereiken via [ovsumar@gmail.com](mailto:ovsumar@gmail.com)

Bestuur Oranjevereniging Suameer.

**NIEUWS VAN BLIKJE/DOPJE SUMAR**

*Greta Hoekstra*

**Statiegeldbonnetjes:**

Vanaf 10 mei staat er een kastje bij Plus Wolters in Burgum waar je je statiegeldbonnetjes in kunt doen. De opbrengst gaat naar Stophersentumoren.

Nu er ook op de blikjes statiegeld zit, levert dit voor onze blikje/dopje inzameling aan de Mienskerwei minder opbrengst op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen juist meer ophalen om (de hoop op) genezingskansen te vergroten.

Van Jaap en Nelly van Plus Wolters mag ik/mogen wij nu op deze manier geld inzamelen. We doen het tenslotte allemaal samen.

## NIEUWS VAN BLIKJE/DOPJE SUMAR VERVOLG *Greta Hoekstra*

Wij zijn heel erg blij met deze mogelijkheid en hopen dan over enige tijd ook op een mooie opbrengst.

Ander blik, kroonkurken en oud ijzer kan uiteraard nog steeds worden gebracht in de inzamelbakken aan de Mienskerwei (aanhouden Lânsbuorren 12) in Sumar.

Zelf het statiegeld of gewoon een bijdrage doneren mag ook op:



[https://stophet.stophersentumoren.nl/acties/Blikje-dopje\\_Sumar](https://stophet.stophersentumoren.nl/acties/Blikje-dopje_Sumar)

Op donderdag 11 mei heeft schroothandel Venema uit Burgum op 2 locaties de bakken en big bags met blik, kroonkurken en oud ijzer opgehaald.

Er is 180 euro overgemaakt op de rekening van Stophersentumoren. 90 euro is overgemaakt op de account van Elly Leijstra-van der Velde. Zij spaart voor onderzoek naar hersenvliestumoren.

Daarnaast is er 90 euro overgemaakt op onze eigen account (zie hierboven). Dit is bedoeld voor onderzoek naar hypofyse tumoren.

In totaal hebben we, inclusief donaties, vanaf 2019 nu 2322 euro opgehaald. Op onze eigen account staat 1465 euro.

## **INFOAVOND voor NIEUWE SUMARDERS en ANDERE BELANGSTELLENDEN**

Maandag 19 juni organiseert dorpsbelang Sumar een avond speciaal voor nieuwe dorpsbewoners (maar andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!).

Het is de bedoeling dat we nieuwe Sumarders welkom heten en wegwijs maken, zodat ze zich snel thuis voelen in ons mooie dorp.

We vertellen een en ander over het dorp, de geschiedenis en de bezienswaardigheden en ook zullen verschillende verenigingen zich kort presenteren.

Wanneer?

maandag 19 juni

Waar?

Dorpshuis De Kamp

Hoe laat?

20:00 uur

### **MEER INFO**

Gerrit Vrijburg

tel: 06-12439342 of

Ids Krol tel: 06-39652458





Wolkom oan de nije ynwenners fan  
de Knilles Wytsewei 10 yn Sumar



***Wat is jim namme:***

Karianna Brander en Jakob de Boer mei de bern Leon en Eva. Ek Robin wennet der, dat is in hillige Birmaanske kat en de lapkeskat Gizmo. Gizmo hat in hekel oan besite, dy lit him dus fuort net sjen.

***Wat is jim leeftiid:***

Karianna is 35 jier, Jakob 34 jier, Leon is 5 jier en Eva krekt 2 jier.

***Wat dogge jim oerdei:***

Karianna is folslein mem en hûsfrou. Sy kiest hjir bewust foar omt sy selts graach har bern opfiede wol. Foar de berte fan Leon wurke Karianna op de resepsje fan wurkpleatsen yn autogaraazjes.

Jakob hat in pleats yn Nijegea en is dêr in hiel soad. Jûns en sneins komt hy dan gesellich yn Sumar.

Leon sit krekt yn de earste groep fan basisskoalle 'it Bynt' en Eva mei nei de simmerfakânsje nei de peuterskoalle. Oant dan is sy noch lekker thús by mem en mei o sa graach kleurje.



***Wat hat jim yn Sumar brocht:***

Karianna is berne yn Frenstjer en hat hjirfoar yn it doarp Skearnegoutum wenne. Doe't sy op Funda oan it strúnen wie, kaam sy it hûs oan de Knilles Wytswwei 10 yn Sumar tsjin en sy fûn it gelyk sa'n leaf en sjarmant hûs. Neidat sy it hûs besjoen hie, wie sy hielendal ferkocht: it hûs joech har sa'n bliid gefoel en sy die in bod. 'En ik mocht it hûs keapje, it waard my gewoan gunt' seit Karianna hjiroer.

En yn oktober 2022 is Karianna mei Leon en Eva yn Sumar wenjen gien. Stadichoan is Jakob ek by harren kaam.

***Wat is jim earste yndruk:***

'It falt my op dat der yn Sumar sa'n soad jonge gesinnen wenje, yn Skearnegoutum wennen mear âlderen. Dat fielt goed en dêr ha ik mear oanslûting mei. Binammen no't Leon nei skoalle giet, tref ik mear minsken. En it wennet hjir prachtich mei in moai útsicht op de beamwâlen, de hynders yn it lân en in moaie tún wer't de bern moai boartsje kinne. En winterdeis jout it houtkacheltsje in hearlike waarmte. Ik fiel my hjir wolkom yn Sumar en by de minsken om my hinne, lykas mei Peaske it aaisykjen fan de buert. Wy wurde der fuort by belutsen en ha al yn petear west oer de feestwein. Dat docht my goed en ik wol ek graach ynvestearje yn it doarpslibben en de minsken fan Sumar. En belangryk is ek dat de bern it hjir goed nei it sin ha'.

***Wat binne dyn hobby's:***

Karianna hat in soad hobby's. Sy mei hiel graach klusse en fervje yn en rûnom it hûs en hat ek mei help fan Jakob en in timmerman de boppeferdjipping fan it hûs hielendal opknapt. It oare gedielte fan it hûs moat noch, mar sy tinkt earst efkes goed nei oer de yndieling. Wis is wol dat sy fan de bedstee in klushokje meitsje wol foar har leafhawwerijen: it bedrukken fan klean en bekers. Sy docht dit ek yn opdracht, dus as jo in leuke tekst as ôfbylding op klean as bekers ha wolle, kin jo kontakt mei Karianna opnimme. Ek is it in moai plak om te naaien en Karianna hat der no al sin oan om mei de klean foar de feestwein te begjinnen. En by moai waar mei sy graach yn de tún dwaande wêze.

***Wat misse jim yn Sumar:***

Karianna fynt duorsemeheid wichtich: ' wy moatte dizze wrâld wol wat goed achterlitte foar ús bern' seit sy hjiroer. Sy is dan ek bliid mei de dielkast fan Sumar.

'Mar miskien kin wy noch mear dwaan. It soe moai wêze as der yn Sumar in repair-kafé wêze soe, as in app-groep weryn jo guod ruilje kinne as fuortjaan kinne.' (*Ik wit dat der mear minsken yn Sumar mei dwaande binne, dus ha Karianna in nûmer jûn sadat minsken yn Sumar mei elkoar yn kontakt komme kinne*).

Karianna mist somtiden wol in winkeltsje yn Sumar wer't jo efkes hinne kuierje kinne. 'Mar och, ik bin ek samar op de fyts yn Burgum en bestel ek wolris wat fia ynternet, dan wurdt it wol besoaerge'.

Karianna, Jakob en de bern: bedankt foar de noflike ûntfangst en fijn dat jim it sa nei it sin ha yn Sumar. Wy winskje jim noch in soad wenwille ta!



Ik sykje in oppas dy't sa no en dan ris in jûn op myn bern Leon (5jier) en Eva (2 jier) passe wol.

Bist 16 jier en liket dy dit wol aardich ta, dan kinst kontakt opnimme mei Karianna. Ik wenje op de Knilles Wytswwei 10 yn Sumar.

# **De Lofstem** Kristlike Fanfare

4 mei mochten we weer meewerken aan de indrukwekkende herdenking bij de melkbus. Ook speelden enkele leden van De Lofstem tijdens de herdenking vooraf in de kerk.

11 mei stond onze generale repetitie gepland. Een spontaan idee was om belangstellenden uit te nodigen om vanaf 21:00 aanwezig te zijn om ons repertoire te beluisteren wat we tijdens het gouden spikerfestival gingen spelen. Deze uitnodiging heeft helaas niet in De Koekoek kunnen staan omdat dit idee dus wat laat was bedacht. Mooi dat er via Facebook en uitnodigingen via de leden toch een paar aanwezigen waren. We vinden dit voor herhaling vatbaar. Daarom verderop een volgende uitnodiging.

Zaterdag 13 mei was het zover. We verzamelden ons om 13:00 in Ureterp. Vervolgens was het tijd voor de loting. We trokken een lot uit "de hoge hoed" en wat bleek... We mochten als eerste. Instrumenten uit de koffer / Tenue in de plooi en inspelen maar.

Vervolgens naar de concertzaal en in volgorde het podium op. Natuurlijk altijd een beetje spannend hoe het zal gaan. Vooral waarschijnlijk ook voor Trynke van de Veer die een solo heeft gespeeld welke begeleid werd door de rest. Het programma moet bij het Gouden Spiker Festival bestaan uit een koraal, een verplicht stuk, een solo en een vrij te kiezen vlot stuk. Als koraal hebben we gekozen voor een bewerking op Gezang 14. Het verplichte muziekstuk had als titel: Caesar and Cleopatra. En tot slot hebben we nog een vlotte mars gespeeld.

Iedereen had eigenlijk wel het idee dat we goed hadden gespeeld. In ieder geval naar ons beste kunnen.

's Avonds na het flitsende gala concert van het Jouster fanfare Orkest was het tijd voor de uitslagen. Er waren onder de 9 korpsen in onze divisie 3 prijzen te verdelen. Helaas geen prijs voor ons maar wel een heel mooi verslag! Natuurlijk waren we liever met een prijs naar huis gegaan maar een mooi verslag is ons ook wat waard.

**NIJS FAN DE LOFSTEM VERVOLG***Hendrik Kloosterman*

Nu gaan weer met frisse moed verder op naar het festival in Rastede. Hier hebben we, inclusief dirigent Jan Geert Nagel, zin in. We vertrekken 1 juli met de bus en komen 2 juli weer terug. De komende weken moeten we flink aan de bak om de muziek onder de knie te krijgen.

29 juni bent u trouwens van harte welkom om vanaf 21:00 in De Kamp onze generale bij te wonen. Ook ons “derde helft” is altijd gezellig dus kom gerust even langs. We spelen dan dus nog een keer de stukken die we in Rastede zullen gaan spelen.

De jeugd is ondertussen samen met de jeugd uit de omliggende dorpen actief bij de NotenkrakersXXL.

In het weekend van 23 en 25 juni staat in Drachten een cultureel evenement “Simmerdeis” op het programma. Het optreden van de Notenkrakers XXL tijdens dit evenement is op zondag 25 juni. De Notenkrakers XXL treden 's middags 2 keer een halfuur op en zijn hiervoor enkele zaterdagmiddagen aan het oefenen.

Voordat de vakantie begint begeleiden we 9 juli nog de openluchtdienst.

De volgende keer weer meer nieuws

**LOSSE FLODDER***Tine Strijker*

De kleine lettertjes.

We zijn er zo langzamerhand wel aan gewend dat de grijze afvalbak eens in de drie weken geleegd wordt. Onze bak is bijna nooit helemaal vol, maar dat geldt niet voor iedereen. Soms zie je bakken met een dikke kop erop langs de kant van de weg staan. Een mens heeft veel afval. Dat we in de periode maart – oktober de groene bak iedere week bij de weg zetten, is een hele vooruitgang.

**LOSSE FLODDER vervolg***Tine Strijker*

Afval scheiden zit al aardig in ons systeem. Glas, kleding, batterijen, frituurvet, blik, chemisch afval. We gooien het met gemak in de juiste afvalbak. Oud papier mag nog in dozen. Voor al dit „gedoe” wil ik graag beloofd worden. Of niet dan?

Ik vergelijk het te betalen bedrag voor de afvalstoffenheffing altijd met het bedrag dat we vorig jaar betaalden. En zie... dit jaar is dat € 14 lager. Zo mag ik het zien. Maar waar betalen we eigenlijk voor en waar blijft al die troep? In Actief staat op de gemeentepagina met hele kleine letters een aankondiging dat je kunt gaan zien hoe van afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. De aankondiging is niet volledig. De week daarop staat er weer een advertentie in Actief in zowaar nog kleinere letters. Nu met iets meer informatie. Het lijkt wel of ze geen grote aanloop willen. Maar wij hebben het wel gelezen. Op 17 mei melden wij ons bij Ecopark de Wierde in Heerenveen. Wij verwachten een behoorlijke opkomst maar de kleine lettertjes hebben de boodschap blijkbaar wel/niet overgebracht. Er zijn slechts acht belangstellenden, inclusief wijzelf. Ook zijn twee dames van onze gemeente aanwezig.

Medewerker Pieter vertelt ons alles over het verwerken van de afvalberg die wij met zijn allen aanleveren. Als wij die troep niet zouden scheiden en recyclen dan moeten we niet raar staan te kijken dat de afvalstoffenheffing zomaar € 1000 per jaar kan zijn. Oei, daar zitten we niet op te wachten. Voor dat geld kunnen we heel wat leuke dingen doen. Vervolgens gaan we met een geel hesje aan en helm en bril op, mondkapje voor en luister oortjes de afvalfabriek in. Je weet niet wat je ziet! Het is toch een knap staaltje werk dat mensen zulke fabrieken hebben ontwikkeld.

En het werkt ook nog. Wilt u daar ook eens kijken met uw buurtvereniging? Een groepsexcursie is via Omrin te regelen. Op zaterdag 3 juni is er een open dag op Ecopark de Wierde in Heerenveen. Net stinne, mar hinne.





Hoi allemaal,

Ik heb de pen gekregen van Famke de Graaf en daarom hier een klein stukje over mij! Ik ben Paula Haarsma, 23 jaar en dochter van Sjouke en Roelie Haarsma. Ook heb ik twee broers, Melle en Remmelt. Ik kan mijzelf een echte Sumarder noemen gezien ik hier mijn hele leven heb gewoond en mijn ouders en hun ouders eigenlijk allemaal in Sumar zijn opgegroeid. Tevens ben ik de

## Geef de pen door....

afgelopen 1,5 jaar niet veel in Sumar geweest omdat ik op reis was en velen vragen mij dan ook waar ik ben geweest en wat ik gedaan heb.

Laten we eerst beginnen bij het begin. Na de basisschool 'De Wyngert' ging ik naar het Liudger in Burgum waar ik Havo deed en deze heb ik afgemaakt op de Havotop (Burgum) in 2017. In deze tijd is het idee ontstaan om in Spanje te wonen en in ieder geval op reis te gaan zodra ik klaar was met studeren. Daarom volgde ik de laatste 2 jaar van de Havo ook Spaans. Iets dat mij best wel goed afging omdat ik het ook heel erg leuk vond. Na de middelbare school ben ik Verpleegkunde gaan volgen aan het NHL Stenden in Leeuwarden en ben ik in 2021 afgestudeerd. Ik wilde vroeger, nadat Remmelt geboren was, graag kraamverzorgster worden en daarom had ik verpleegkunde gekozen. Eigenlijk kwam ik in het eerste jaar er al achter dat verpleegkunde natuurlijk veel meer dingen behelst dan alleen kinderen. Logisch natuurlijk.. Maar goed, toch de studie afgemaakt. Biologie, analytisch zijn, observeren en het psychologische aspect vond ik wel heel erg interessant. Mijn laatste stage was uiteindelijk toch nog met kinderen, namelijk bij de GGD binnen AZC's als jeugdverpleegkundige. Hier werk je vooral met gezondheidsvoorlichting en help je ouders en kinderen met vragen over de opvoeding. Dit vond ik heel erg leuk en mooi om te zien hoe jouw hulp en advies uiteindelijk ook echt kan leiden tot positieve veranderingen binnen het gezin. Dat voelt dan echt als een overwinning.

Na mijn studie heb ik eerst een half jaar gewerkt bij de Jumbo op Terschelling en daar gewoond. Hier had ik eerder ook al zomers gewerkt en omdat ik toch op reis wilde, moesten er wat centen verdiend worden natuurlijk! Ook was het heerlijk om een soort van 'vakantie' te houden op het mooie eiland dat toch wel een plekje in mijn hart heeft.

In maart 2022 was het moment daar en ging ik met mijn backpack naar Duitsland. Ik had me aangemeld op een website genaamd Workaway, waarbij je hosts kunt vinden om een paar uur per dag te werken in ruil voor onderdak en eten. De eerste host in Duitsland is toch wel degene die me het meest is bijgebleven. Ik verbleef 6 weken bij een community die bijna helemaal zelfvoorzienend was. Hier maakten we zelf zuurdesem brood, aten bijna alles van eigen tuin en kookten we op vuur. Dit voorzag ons op die manier van warm water omdat dit opgeslagen werd in een lemen bank aan de andere kant van het fornuis. Elke dag buiten zijn, stenen leggen, tuinieren, klussen en eten maken. Alles wat je de hele dag deed was echt puur om te leven. Dat is alles wat er dan is. Het enige wat overblijft is het genieten, gezelligheid en het samen zijn. In die dingen.



Daarna ging ik door naar Konstanz voor een paar dagen en verbleef ik bij een meisje dat daar studeerde en ik had ontmoet bij de community.

Vervolgens ben ik een maand in Thun (Zwitserland) bij mijn tante geweest. Hierna ging ik naar Italië, één week Milaan in een hostel en daarna naar een wijngaard om te werken. Hier ontmoette ik een hele leuke jongen uit Engeland, Louis, die ik nu mijn vriend kan noemen. Samen zijn we vanaf dat moment verder gereisd door Italië en Frankrijk waar we heel wat wijngaarden hebben bezocht (en vooral veel wijn hebben gedronken). Wijn is namelijk zijn passie en hij werkt dan ook in de wijnindustrie. De laatste maanden van dat jaar heb ik doorgebracht in Engeland.

Nu ben ik sinds kort weer thuis omdat ik niet per se gelijk naar Engeland wilde verhuizen en nu werk ik bij Friesland Campina als Operator. Ook geef ik bijles en help ik iemand met HBO-V opdrachten. Als hobby project ben ik druk bezig in de tuin met groenten verbouwen. Ook ben ik af en toe bezig met kleding maken en op het moment ben ik een kabel trui aan breien.

Voorlopig blijf ik even in Nederland en vliegen Louis en ik heen en weer. En wellicht gaan we dan in de toekomst in een ander land werken en wonen.. Misschien wel Spanje, wie weet? Want dat is dus waar mijn reis vorig jaar niet heen ging. Maar dat geeft ook niet want ik heb hele leuke andere dingen gedaan en beleefd!

Tot zover iets over mij en mijn leven. Ik geef de pen door aan 'mem', Roelie Haarsma.





## Ut it argyf fan Sumar

Alle doarpen fan Tytsjerksteradiel ha in doarpswapen. Sumar dan ek fansels. Us wapen stiet hjir ûnder ôfprinte. By Sumar lei yn it ferline de heide. It reade skyld jout dat oan. Pears soe faaks folle moaier west hawwe om de heide oan te tsjuten, mar de heraldyk yn Fryslân kent gjin pears. De heide waard nei 1900 oanmakke. It doarp Sumar wie yn de njoggentjinde ieu ferneamd om de merke dy't twa kear jiers hâlden waard, nammentlik yn 'e maaityd en yn 'e hjerst. Der waarden dan ek in soad skiep en lammen ferkocht. De rammekoppen dogge dêr oan tinken. De trije reidplommen fine wy ek rjochtsboppe werom yn it gemeentewapen. It is it Sumarderkertier, it kritewapen fan de doarpen Sumar, Eastermar en Jistrum.

Oan 'e ein fan de njoggentiger jierren wennen Henk Prins en Jessica de Boer yn de Koekoek. Henk hie tsjinne yn it leger en koe al betiid fan Drees genietsje. Hy mocht graach wat om hannen ha. Jelle en Minke Nicolai wennen sawat skeef tsjinoer de Koekoek (no S.P. Hoekstawei 1) en sy kamen, ûnderweis nei Burgum, altyd by de Koekoek del. Sa rekken hja ris oan de praat mei Henk. Hy fertelde dat hy fan alles by 't ein hie en net stil sitte koe. Op it stuit wie hy njonken hûs dwaande mei in klompe beton. It seach der frjemd út: it hie wol wat fan in rotsblok. It doarpswapen fan Sumar moast der noch opmakke wurde.





Fan it ien kaam it oar en Jelle, dy't ek wol fan nifeljen hâlde, wie faak by Henk yn de Koekoek te finen. Tegearre boetsearren de keunstsinnige doarpsgenoaten de skieppekoppen en de reidplommen en makken hja de stien mei it wapen der op ôf.

De stien krige in plakje by de Koekoek, mar nei in jier of wat binne Henk en Jessica ferhuze. Earst nei Feanwâlden en letter nei de Harkema. Dêr binne hja beide ferstoarn.

De stien mei it wapen is doe nei de S.P.Hoekstrawei brocht. Jelle hie in moai platootsje makke en mei help fan de heftruck fan Aise Postmus is it blok beton te plak set. Dêr stie de stien moai yn 't sicht en gauris wiene der minsken dy't eefkes stean bleaune om it keunstwurk te bewûnderjen.

Nei ferrin fan tiid, doe't Jelle en Minke âlder waarden sochten hja om in plakje yn Burgum. De nije bewenner fan harren hûs hie net de measte belangstelling foar de stien, mar der wie wol in oare leafhawwer. Jelle hie goed útlein hoe't it swiere gefaarte fêst siet, losmakke en oppakt wurde moast, mar ... it gie goed mis! De stien waard stikken skuord en hielendal fernield. Sa rekke Sumar in moai keunstwurk, makke troch pleatslike hobbyisten, kwyt. Tige spitich!



**4 MAAIE BETINKING***Binne Kramer*

En wer wie it stil yn Sumar

Jo hawwe stiltes en stiltes. It kin yn ús doarp stil wêze, jûns let, sneitemoarns ier- en-betiid en faaks ek noch wol op oare tiden. Mar de stilte dy't der falt op de jûn fan de fjirde maaie is in hiele bisûndere. Dy stilte hat in ekstra diminsje, dat is in stilte mei in lading, elkenien dy't op dy jûn yn maaie nei it monumint fan de molkbus kaam is, wit wat ik bedoel. Elkenien wit werom wy allegearre stil binne, ek al is it mar twa minuten, it is it soarte fan stilte dy't jo sels yn in fuotbalstadion 'hearre' kinne as der in klupheld ferstoarn is. Dat is yndrukwekkend, mei al dy tûzenen fan minsken op de tribune, mar de twa minuten op dizze bisûndere maaie-jûn is op sy minst sa yndrukwekkend.

Ik wit net hoe faak ik al by de betinking fan de molkstaking fan 1943 west ha, mar elk jier kom ik kâld werom, al is it no moai as min waar, ik ha stienkâlde hannen en ik ha sawat de hiele fjirdere jûn nedich om wer waarm te wurden. At wy dêr, by dy molkbus, mei syn allen steane, giet my eltse kear de grize oer de grauwe, 'shivers down the spine' sizze de Ingelsen. Dy molkbus is in monumint ta neitins oan dy iene boer út Sumar dy't syn prinsipes mei de dea bekeapje moast. Mar wy betinke dêr en dan ek al dy minsken dy't it libben litten ha yn 'de' as 'in' oarloch. Dy twa minuten, mar ek dêrfoar en dêrnei, wurde wy mei de noas op de feiten drukt. Wy sjogge op sokke mominten net allinne achterom, mar de realiteit is dat wy ek en benammen foarút sjen moatte. Dy realiteit lit sjen dat it minsdom noch net echt folle leard hat, op 'e nij is der oarloch en no ek noch ris relatyf tichteby.

Elk jier op 'e nij krije wy dêr, by dy molkbus, in koarte mar och sa yndringende les yn skiednis, net út in boekje, mar faak fan minsken dy it drama dat him, no presys tachtich jier lyn, ôfspile hat.

## 4 MAAIE BETINKING ferfolch

*Binne Kramer*

En elke kear, wa't it ek fertelt, wurdst der kâld fan. En ek elke kear tink ik 'wat dogge minsken elkoar oan' en ek 'wanneer komt hjir in ein oan'. En helpt it dat wy hjir mei syn allen en, foar Sumarder begripen manmachtich, steane op de jûn fan de fjirde maaie.



It is tongersdeitejûn, omtrint healwei achten, ik doch, op oanrieden fan Anny, myn frou, in waarme jas oan ûnder it motto 'better mei as om ferlegen' en ryd rjochting de molkbus. Dêr stiet in skrikhek om auto's tsjin te hâlden, mar de man dy' t der by stiet herkent my en ik mei trochride. Ik mei myn limo sels op it parkeerterrein by de Kamp delsette, al moat ik dêrfoar wol it mesykkorps yn twaen ride. Dat levert gjin slachtoffers op en dus kin ik efkes letter in plakje sykje om myn stuoltsje del te setten. De earste belangstellenden binne yntusken al oanwêzich en dy spesjale sfear dy't by sokke gelegenheden past is al te fielen. Dy is kwalik te omskriuwen, mar hy hinget wol degelik boppe dit stikje Sumar. Dan is wachtsjen op de stoet dy't byelkoar kaam is yn de tsjerke, mar foardat ik dy sjoch, hear ik al de sonoare dreun fan de tamboer dy't it tempo oanjout.



#### 4 MAAIE BETINKING ferfolch

*Binne Kramer*

It is in lange optocht en at se der binne, siket elkenien syn as har plakje yn wat sa ûngefear in trijekwart rûnte wurdt. At elkenien der is, is it sawat acht oere en dat betsjut dat de stilte dy't ik hjirboppe omskreaun ha, ynfalt. It iennigste lûd dat te hearren is komt fan in stikmennich fûgels dy't moai grif gjin weet ha fan wat al dy minsken hjir dogge. Wy sjonge mei syn allen it Wilhelmus, kûplet ien kin elkenien, seis is sa te hearren net by elkenien bekend kwa tekst. Dat is ûngewoante wol'k leauwe, dat wurdt eins nea brûkt. Dan wurde de tradisjonele krânsen lein, troch ûnder oare de famylje Wijma en organisaasjes út it doarp, ek in fêst ûnderdiel fan it program, en kriget it omsittend laach de gelegenheid om blommen te lizzen. Fansels ûntbrekt ek it spyljen fan de Last Post dit jier net, myn buorman Lammert de Vries docht dat feilloos. It monumint is ea adoptearre troch de basisskoal(len) fan Sumar en dat betsjut dat twa learlingen in krâns lizze en efkes letter ek elk in gedicht foarlêze. Dat is in tradysje dy't wat my oanbelanget sûnder mis yn stân hâlden wurde kin.





## 4 MAAIE BETINKING ferfolch

*Binne Kramer*

Wy hawwe der moai waar by en it is net iens sa strûpstjerrende kâld as it wol by foarige gelegenheden west hat. En it is droech, ek net ûnbelangryk. Trouwens, ik kin my net yn 't sin bringe dat wy wiet reind binne, faaks hat Pluvius it goed mei ús foar. Of miskien hat er wol wat begrutsjen mei ús. Der is in sprekker lykas elk jier en dan is it tiid foar de slotmuzyk fan de Lofstem en dat is op 'e nij de bekende song van Vera Lynn, 'the sweethaert of the forces' 'We'll meet again'. It is oan Jouke Hoekstra, hy hat sis mar de regy yn hannen en is tagelyk 'spreekstalmeester', om de byienkomste te sluten en elkenien te betankjen foar de oanwêzigens en ús allegearre wol thús te winskjen en: "Oan't takommend jier."



Tekst en foto's: Binne Kramer

**De 4 maaie kommisje tanket de frijwilligers en meiwurkers oan dizze betinking foar harren ynset en eltsenien foar harren komst.**

## Vogel(ring)nieuws

In april zijn bijna alle soorten weer terug in ons land om te broeden en hun kroost groot te brengen.

Het mooiste voor ons is toch altijd wel dat er in deze maand ook erg zeldzame soorten op kunnen duiken, die of de verkeerde afslag hebben genomen of proberen om zich hier te vestigen. Leuke soorten die hier in de buurt waren zijn de **Hop**, de **Bijeneter**, de **Draaihals**, **11 Zwarte Ibissen** en een **Heilige Ibis** enzovoorts.

Wij ving in april 4 **Knobbelzwanen**, 3 **Holenduiven**, 1 **Waterhoen**, 1 **Fuut**, maar liefst 4 **Witgatjes**, 1 **Ijsvogel**, 5 **Pimpelmezen**, 7 **Koolmezen**, 5 **Fitissen**, 15 **Tjiftjaffen**, 26 **Rietzangers**, 9 **Kleine Karekieten**, 58 **Zwartkoppen**, 2 **Tuinfluiters**, 5 **Braamsluipers**, 2 **Goudhanen**, 2 **Winterkoningen**, 13 **Spreeuwen**, 1 **Zanglijster**, 1 **Grote Lijster**, 3 **Merels**, 10 **Roodborsten**, 1 **Witsterblauwborst**, 3 **Gekraagde Roodstaarten**, 1 **Ringmus**, 7 **Huismussen**, 1 **Heggenmus**, 1 **Groenling**, 4 **Putters** en twee nieuwe soorten voor ons: een **Stormmeeuw** en een **Heilige Ibis**.

Totaal 198 gevangen en 31 soorten, waarvan 174 nieuw geringd en 24 terug gevangen, waaronder 3 uit Duitsland, 1 uit Tsjechië, 3 uit België, 1 uit Kaliningrad en 1 uit Litouwen. De rest Nederlanders.

Die **Heilige Ibis** is natuurlijk heel erg bijzonder en is pas de eerste die in Nederland is geringd en dat zomaar door ons. Deze vogel komt hoogst waarschijnlijk uit de Franse populatie, want er zijn in Nederland vaker Heilige Ibissen gezien en afgelezen met Franse ring. Hij zou echter met een zuidelijke stroming ook zo uit Afrika kunnen komen. Wellicht komen we daar nog wel achter nu deze is geringd. Hij bevindt zich nu drie weken na het ringen nog steeds in de buurt en vliegt van Eernewoude naar de Onlanden in noord Drenthe en terug dus blijkbaar bevalt het hem hier wel.

In de opvang is het momenteel erg druk, maar helaas kunnen we dat niet allemaal op gaan schrijven.

Wat we wel graag willen melden is dat de vogelgriep momenteel ook in Sumar en Sumarreheide is geconstateerd en we zijn dus extra alert, omdat wij die dieren graag zo snel mogelijk weg willen halen (ruimen) om de verspreiding zo klein mogelijk te houden.

Vindt u een vogel met ring of dier in de problemen dan horen wij dat natuurlijk erg graag. Maar ook voor bijzondere waarnemingen mag u ons op de hoogte houden.

Op de foto de  
Heilige Ibis.

Bareld Storm,  
Lytse Buorren 24,  
Sumarreheide  
Tel. 06-1118 1841



## Helm

Wat zijn wij toch eigenlijk een raar volkje, nou eigenlijk bedoel ik dat JJ en ik raar zijn. Maar toch zijn wij denk ik niet de enigen. Ja, waar gaat dit over? Nou het gaat over het dragen van een fietshelm. Ik weet nog dat ik mijn eerste mobylette kaptein kocht, een groene. Hij was van mijn nichtje geweest en ik was de koning te rijk. Mijn zus had er ook eentje, een rode met een mandje voorop. En wanneer je op je brommertje reed dan had je een helm op. Die helmen leken op de helm die André van Duin droeg wanneer hij het liedje “Willempie” zong. Wij hadden geen enkel probleem met het dragen van een dergelijke helm. En voor de dames waren die helmen ook nog eens mooi versierd met een geruit doek, die van mijn zus rood en die van mij groen.

Wat is dan nu het probleem wat de fietshelm betreft? Nou dat JJ en ik het absoluut een afschuwelijk gezicht vinden. Maar JJ en ik weten als geen ander dat het, wanneer je op een E-bike fietst, dit alles te maken heeft met veiligheid. En ja ook wij zijn van plan een fietshelm aan te schaffen. Ik Google me dan ook suf op fietshelmen en kwam een site tegen waar hele mooie fietshelmen te koop worden aangeboden. Voor de mannen in een cap uitvoering en voor vrouwen in een design hoed exemplaar. Prachtig om te zien en niemand die in de gaten heeft dat je een helm draagt. Nou dat is ook niet helemaal waar, want je hebt natuurlijk een band onder je kin door, welke je niet hebt wanneer je een gewone hoed draagt. Ik had al een mooie cap voor JJ uitgezocht en voor mij een leuke hoed helm. Maar toen schrok ik me toch wel een ‘hoedje’, de prijs loog er niet om. Tsja, wie ijdel wil zijn moet pijn lijden, en dit is dan financiële pijn. Toch maar even verder het internet op en daar kwam ik toch wat leuks tegen. Je kunt namelijk ook hoesjes krijgen die je over je fietshelm kunt doen, gat in de markt voor hen die handig met naald en draad zijn. JJ en ik gaan serieus op zoek want wij vinden ook dat veiligheid voor ijdelheid gaat. Maar moeten beiden toch wel even slikken met een “Willempie” op ons hoofd.

## Utslaggen Keningsdei

Tineke Dorenbos

Nei in 🚲 Spannende race 🚲 ûndersteand de winners bern 🏆 fan it Keningsspektakel yn Sumar

Trekkers en skelters gr 1 en 2

1. Anne Fimke
2. Rixt veenstra
3. Tiemen adema

Fytsen groep 7 en 8

🏆 Thijs Feenstra

Skelter groep 7 en 8

1. Thijs Huizing
2. Tije Oppers
3. Brecht de Vlugt



De 🏆 Útslach rinkje stekken Keningsspektakel Sumar 🏆 wie

Rinkjesteckerij manlju

1. Sietse Borger
2. Haaije Pijl
3. Johan Elzinga

Rinkjesteckerij froulju

1. Maaïke Weidenaar
2. Christina Amsterdam
3. Miriam van der Veen

Spikerbroek hingjen

Hielco Bronger 🏆



Turbo M & Gyna hawwe de helm d'r mar by op dien sa rap gie it 🚲

Lokwinske 🏆

(foto's fan fb Sumarder Saakjes)

**WAT WAS HET WEER OOK WEER?***Dirk Strijker*

Het weer (*periode 17 april -17 mei 2023*).

Het voorjaar lijkt maar niet echt op gang te willen komen. Lijkt ... want als je de voor deze tijd normale temperatuur bekijkt, wijkt deze niet veel af van dit jaar. We zijn de afgelopen paar jaar gewend geraakt aan zon en hoge temperaturen in de lente. Alleen voor het gevoel valt het dus wat tegen. We moesten tot 8 mei wachten op de eerste dag met een middagtemperatuur boven de 20 graden. Bijzonder laat? Welnee, vorig jaar was dat op 6 mei en in 2021 pas op 9 mei. Dus geen noemenswaardig verschil met beide voorgaande jaren.

Het weer in deze periode: op 18 en 9 april scheen de zon volop, maar 22 en 23 april waren behoorlijk nat, beide dagen samen 18 mm neerslag. De dagen voor Koningsdag werd het overdag nog geen 10 graden. De nacht naar Koningsdag was met een laagste waarde van slechts +0,3 graden echt heel fris. De zon maakte 's morgens veel goed. 's Middags was het helaas bewolkt en maar 12 graden. Normaal is 16 graden. Het bleef wel droog. Het werd daarna wel wat minder koud maar een lentegevoel kreeg je daar niet bij. April viel met 8,4 graden te koud uit, normaal is 9,3 graden. Regen hadden we met 74 mm genoeg, normaal valt er 44 mm. Met de zonneshijn viel het tegen in april: 159 uren tegen normaal 192.

In mei werd het wat beter. 's Middags een temperatuur ruim boven de 18 graden en droog. Tijdens dodenherdenking op 4 mei was het zwaar bewolkt, droog en 16 graden. Op bevrijdingsdag 5 mei was het wat minder. 's Morgens nog droog maar later 's middags wat regen. Het viel in Sumar met 4 mm wel mee, in het noordoosten van Groningen viel 40 mm. De dagen erna viel er telkens wat regen, maar stegen de temperaturen nog wel iets. Op 9 mei ging het weer mis. Een stukje frisser (15 gr) en ruim 10 mm regen. Daarna weer stijging van de temperatuur met enkele dagen boven de 20 graden. Zou dan de lente nu echt beginnen? Nee, vanaf 16 mei weer een terugval naar 13 graden bij een koude noordwesten wind. Ondertussen was de natuur wel ontwaakt, de wereld werd steeds groener en groener. Nu is het wachten op echt lenteweer of misschien wel zomerweer.

Meer op: [www.meteosumar.jouwweb.nl](http://www.meteosumar.jouwweb.nl)



## FROUENPOWER

*Tineke dorenbos*

18 juny fynt yn Bergen op Zoom it Nederlânsk Kampioenskip fuotbaljen foar famkes plak. De fuotbalfamkes fan Sumar VV Suameer Vrouwen MO 13 hawwe kâns op it kampioenskip.

De tariedings binne úteinsetten, dr wurdt traint en coacht op feardichheden, kondyzje, tempo en technyk.

It is foar de famkes in grut aventoer. Fansels hoopje sy mei de kampioenstiel 🏆 werom te kommen, mar sjogge ek út nei in hiele gesellige learsume dei.

Om de famkes goed te foarsjen fan allerhanne saken hawwe sy in moaie sponsoraksje betocht dy't harren stipet om de ûnkosten foar ynskriuwing, ferfier en wat iten en drinken by mekoar te swieljen 🍷

Tusken 28 april en 5 maaie binne de famkes doar oan doar delwest foar de ynskriuwing foar in bloemstuk, in saneamde "hanging basket". Dit wie in grut súkses. Der binne mear dan 200 hanging baskets ferkocht. In moaie opstekker foar in moaie dei.

Wy winksje de famkes en froulju fan VV Suameer 🍀 in soad súkses yn Bergen op Zoom.



Set 'm op Froulju



<b>KERKDIENTEN IN DE DORPSKERK IN MEI EN JUNI</b>
---

Zondag 28 mei Pinksterfeest	Invulling door eigen gemeenteleden
Zondag 4 juni	Ds. I. Verburg - Oldehove
Zondag 11 juni	Ds. F.F. Fink – Burgum
Zondag 18 juni	Ds. J. Kraan - Burgum
Zondag 25 juni	Dhr. E. Kooistra - Surhuisterveen

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Alle activiteiten in de dorpskerk

kunt u volgen

via [www.kerk-  
sumar.nl/uitzending](http://www.kerk-sumar.nl/uitzending)

De uitzending begint 5 minuten  
voor de aanvangstijd.

**WEET U WELKOM !!**



# DOARPSAGINDA

(onder voorbehoud)



*Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 11.00 uur.*

- 03-06 De Kamp, Audi meeting
- 12-06 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken 10.00 - 11.00 uur
- 12-06 Kopij de Koekoek
- 13 -06 De Kamp, Open tafel, 12.00 uur
- 19-06 De Kamp, infoavond voor (nieuwe) bewoners, 20.00 uur
- 26-06 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00-11.00 uur
- 10-07 De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00-11.00 uur
- 24 juli De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00-11.00 uur
  
- 16-09 Paardenmarathon Sumarreheide

## 6 TOT EN MET 10 SEPTEMBER - DORPSFEEST SUMAR

### oud papier

*Anneke vd Heide*

De datums voor het ophalen van het oud papier zijn:

9 juni	14 juli
1 september	13 oktober
17 november	15 december



**DE VOLGENDE KOEKOEK LIGT  
24 JUNI BIJ U IN DE BRIEVENBUS**

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

### HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken	(0511) 469487
Hamstra & De Ronde	(0511) 462269
Talsma & Hooisma	(0511) 461320
Van Keulen & Van de Vegt	(0511) 461424
H.C.A. Veldhuizen (Garyp)	(0511) 521 264
P.S. Wiersema (Eastermar)	(0512) 471 221

Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**



### ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888  
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66  
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema)  
 Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema

Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 [info@kearn.nl](mailto:info@kearn.nl)/[www.kearn.nl](http://www.kearn.nl)

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060  
 Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444



### SUMAR



Begrafenisvereniging: [dlesumar@gmail.com](mailto:dlesumar@gmail.com)  
 secretaris. G. Hoekstra-Minnema, 06-4250 4953  
 Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444  
 Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - [dorpsvereniging@sumar.nl](mailto:dorpsvereniging@sumar.nl)

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, [itbynt@pcboddiel.nl](mailto:itbynt@pcboddiel.nl)  
 It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262: It  
 Krobbehie - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-  
 471374