

**DE KOEKOEK 36<sup>e</sup> jaargang nr. 11, juli – augustus 2022**

Beste dorpsgenoten,

De koekoek van juni 2022 is voor de laatste keer bezorgd door de familie Van Dellen. Vanaf maart 2017 heeft Aaltje van Dellen er, samen met haar moeder en broers, voor gezorgd dat er maandelijks een Koekoek bij u in de brievenbus gleed. I.v.m. studie werd dit steeds lastiger en daarom heeft de familie Van Dellen besloten er een punt achter te zetten. Wij willen hen heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en de punctuele bezorging! In de volgende Koekoek leest u meer over de opvolging.

Deze koekoek komt uit midden in de vakantieperiode. En dat leek even een probleem te zijn. Maar met dank aan Eise Kloosterman en hulp van zijn familie ligt deze dorpskrant dan toch ook bij jullie op de mat. Eise en familie bedanken we daar uiteraard hartelijk voor.

Het regent de laatste tijd eigenlijk best veel nieuws over de inflatie in dit land. Alles wordt duurder. Ook het papier en de druk kosten. We hebben het er in de redactie wel eens over om op de digitale toer te gaan, maar het is toch ook wel lekker om een papieren versie van iets in je handen te houden en te mogen lezen. We willen dus graag nog even doorzetten met ons mooie Sumarder krantje. Maar dan zou het ook heel fijn zijn om er nog wat donateurs bij te krijgen.

We hebben de afgelopen jaren mogen kennis maken met heel veel nieuwe inwoners in Sumar. Misschien willen jullie de Koekoek verblijden met een sponsorbijdrage of misschien zelfs donateur worden? Maar ook als je al jarenlang tot de vaste kern van Sumar behoort en je wilt ook dit gele krantje graag behouden, neem dan contact op met Ids Krol via [dorpskrantdekoekoek@hotmail.com](mailto:dorpskrantdekoekoek@hotmail.com). Hij verteld je graag wat je daar voor moet doen.

Rest mij nog om jullie namens de redactie een hele fijne vakantie te wensen. Geniet van een mooie zomer.

Greta

## IN BRÛZJENDE DOARPSKERN

De gemeente Tytsjerksteradiel staat voor de taak om de komende jaren haar vastgoed (scholen, gymzalen, dorpshuizen) te verduurzamen. Een grote en kostbare opgave met onzekerheden.

# Belangrijk

- \* Gaat de gemeente alle gebouwen aanpakken?
- \* Wat betekent deze operatie voor ons dorpshuis en onze gymzaal?
- \* Hebben wij over 5 of 10 jaar nog een dorpshuis of gymzaal?



Er liggen ook kansen. Sumar heeft ideeën m.b.t. het herinrichten van de dorpskern! Deze willen we op maandag 26 september met jullie bespreken. Sumar moet brûzje!

De Sumarders hebben het laatste woord!

Voor vragen en opmerkingen kun je een mailtje sturen naar [doarpskern@sumar.nl](mailto:doarpskern@sumar.nl)



Beste inwoners van Sumar,

Vanaf dag één, sinds de oprichting door de familie Bouma in 1936, is Bouma Technisch Installatiebedrijf gevestigd aan de Achterwei 18 in Sumar. Een plek waar veel historie ligt dus.

Na 86 jaar in Sumar gevestigd te zijn, was het voor ons tijd om te zoeken naar een nieuwe en grotere locatie. Na 10 jaar oriënteren en rondkijken is het ons gelukt een passende nieuwe vestiging te vinden voor het voortzetten van de activiteiten. Deze hebben we gevonden op een prachtige en ruime locatie in Burgum, in het pand van voormalig Auto Schat aan de Florynwei 5.

Afgelopen vrijdag zijn we verhuisd, maar we willen Sumar niet verlaten zonder Sumar en haar inwoners te bedanken. Hoewel wij midden in de dorpskern gevestigd zijn, ontvingen wij nooit klachten en mogen we veel inwoners tot onze klantenkring rekenen. Bedankt voor het vertrouwen!

Wij vinden het fijn dat een lokaal bedrijf uit Sumar, Bouwbedrijf BHB, zich aan de Achterwei 18 gaat vestigen. Wij wensen BHB veel succes op haar nieuwe locatie!



Beste Sumarders,

Wij zijn blij en trots met de aankoop van het bedrijfspand aan de Achterwei in Sumar.

Als geboren en getogen “Sumarders” was dit een eenmalige kans die we niet voorbij konden laten gaan. We zijn als bouwbedrijf op deze locatie voor dorpsbewoners en voorbijgangers een stuk beter zichtbaar en bereikbaar dan op onze huidige locatie aan de Solcamastraat op het industrieterrein van Sumar.

We hebben natuurlijk nog niet zo’n rijke historie op kunnen bouwen dan installatiebedrijf Bouma. We zijn per slot van rekening nog maar sinds 2016 gestart met BHB. Toch bestaan we inmiddels uit een vaste ploeg van 18 medewerkers. We houden ons bezig met nieuwbouw, ver- en aanbouw, renovatie en utiliteitsbouw. We zijn dus erg divers bezig en zijn dan ook toe aan een groter terrein met loods en kantooruimte. Dat we dit in eigen dorp zouden vinden hadden we niet gedacht. We willen Bouma bedanken voor de prettige samenwerking en de correcte afhandeling van de overdracht. We willen installatiebedrijf Bouma bij deze veel succes wensen op hun locatie in Burgum!

Ook voor ons geldt dat we een groot aantal inwoners uit het dorp tot onze klantenkring mogen rekenen. We hopen in de toekomst deze positieve ontwikkeling voort te kunnen zetten. We zullen, als we zijn gesetteld, dan ook een dag vaststellen waarin een ieder uit Sumar en omstreken welkom is om eens bij BHB Bouw binnen te stappen, kennis te maken en om de sfeer te proeven.

### **MeerThuis**

We hebben in samenwerking met 2 externe partijen (van der Meer prefab uit Drogeham en de Ridder bouw uit Uithuizen) een aantal woninglijnen ontwikkeld. Binnen dit concept van, door architecten ontworpen cataloguswoningen, hebben we ons uiterste best gedaan om een nieuwbouw woning bereikbaar te maken voor iedereen.

De naam van dit concept is MeerThuis. Ook de verkoopafdeling en de werkvoorbereiding van [www.meerthuis.nl](http://www.meerthuis.nl) zal gevestigd worden in ons bedrijfspand aan de Achterwei 18.

**'Mei nocht en wille'**

Na twee 'ledige jaren' werd het inmiddels traditionele beachvolleybaltoernooi in ere hersteld, weliswaar op een andere locatie, maar dat bleek achteraf een prima keuze. In plaats van 'tussen kerk en kroeg' was dit keer het parkeerterrein voor De Kamp plaats van handeling. Zoals gezegd, dat bleek een uitstekende keuze, want niet alleen hoefde nu de Greate Buorren niet een hele zaterdag te worden afgesloten, maar de alternatieve locatie bleek een bijzonder sfeervolle, bijna knusse plek te zijn om een beachvolleybaltoernooi te organiseren. Sfeervol, je kon het gerust 'smûk' noemen en met ruimte voor drie velden naast elkaar in plaats van achterelkaar, zoals midden in het dorp. Er was zelfs ruimte voor toeschouwers en voor hen had de organisatie een heuse tribune in elkaar gezet. En omdat ook het illustere duo Pluvius en Aeolus, zij hebben respectievelijk de regen en de wind in hun portefeuille, hun welwillende medewerking verleenden, konden zowel de deelnemers als de toeschouwers genieten van prima 'aüssere Bedingungen'. Met andere woorden, het was goed toeven daar op die anders wat sombere parkeerplaats.



moeilijk

Ik ben al weken van tevoren vriendelijk doch nadrukkelijk uitgenodigd om te komen kijken. En of ik mijn camera mee zou willen nemen...

**MEI NOCHT EN WILLE VERVOLG***Binne Kramer*

Nu is, moet ik eerlijk bekennen, zo'n beachvolleybaltoernooi niet een van de makkelijkste onderwerpen om te fotograferen. Ik zal u uitleggen waarom. Bij een reguliere volleybalwedstrijd wordt er in een sporthal gespeeld door twee ploegen die het gewend zijn om samen te spelen en die ook, in meer of mindere mate, bekend zijn met het spelletje. Met andere woorden, er zit lijn in, je kunt als toeschouwer en dus ook als fotograaf aardig inschatten wat er gaat gebeuren: de serve, de opslag dus, wordt opgevangen door het achterveld en naar de spelverdeler gespeeld. Die kan kiezen uit een set up links of rechts en voor de gevorderden achterover. Dan komt er een smash, een schot zeg maar en wordt er al of niet gescoord. Bij een recreatietoernooi is het merendeels een kwestie van 'kijken waar het schip strandt' puur opportunisme dus. Als fotograaf is het dus afwachten waar de bal komt en dat betekent dat je meestal net te laat bent. Want je wilt én de bal én de speler(s) in beeld hebben en dat 'is in tref'. Natuurlijk zitten er wel een paar aardige tussen, u vindt ze bij dit verhaal, maar het is echt zoeken. Zo'n beachvolleybaltoernooi moet het hebben van het spelplezier, de 'nocht en de wille'. En daar ontbrak het zaterdagmiddag niet aan op het parkeerterrein voor de Kamp.





### ‘what ’s in a name’

Er staan achttien teams op het programmaboekje dat ik van Germ, een van de organisatoren en tevens spreekstalmeester, krijg. Het zijn gelegenheidsploegen en dat betekent dat ze zelf een naam mogen bedenken. En dat levert, ook dat is een traditie, altijd een ‘ryk ferskaat’ aan titels op. Wat te denken bij De Hippers, of De Barchjes, De Kikkertsjes, De Ljeppers, De Surprice Girls, Borreltsje dwaan?, Dreamteam, No Mercy, Spirit of de Patatbakker/Fretters. ‘What’s in a name’, William Shakespeare zei het lang geleden al. Maar het geeft met name aan dat zo’n toernooi en dus de deelnemers vooral niet al te serieus moeten worden genomen. Hier gaat het vanmiddag om het spel en niet om de knickers, dat moge duidelijk zijn. Opvallende deelnemer is een team dat onder de naam De Ljeppers meedoet. Ljeppers staat in dit geval voor Fierljeppers, polsstokverspringers dus en ze komen merendeels uit Burgum en ze worden aangevoerd door wie anders dan Bart Helmholt, ferneamd fierljepper en daarnaast promotor pur sang van deze echte Fryske traditionele sport.

moeilijk

Volleyballen is een moeilijke sport in die zin, dat je moet beschikken over de nodige techniek en balgevoel, bovendien moet je in een team kunnen spelen. En zulke spelers en speelsters waren er zaterdagmiddag echt wel, maar een ketting, u weet dat ongetwijfeld, is zo sterk als de zwakste schakel. In de reguliere competitie zijn dat meestal de aangewezen bankzitters, maar in een recreatief toernooi is zoiets 'not done'. Natuurlijk niet, iedereen die meedoet wil ook spelen en speelt dus ook. En dat betekent dat af en toe een team lijdt aan een chronisch gebrek aan volleyballende kwaliteit. Het betekent tevens dat er met enige regelmaat een hilarisch dan wel Homerisch gelach over het parkeerterrein schalt. Dan ligt het hele team in de roemruchte deuk als een van spelers weer eens een stunt heeft uitgehaald. Het bepaalt en tekent de sfeer, onvertogen woorden zijn zo'n hele middag niet aan de orde en ook de fluitisten kunnen hun werk vrijwel ongestoord doen. Het is, om kort te gaan, 'in hiel noflik gehiel'.

Nogal wat moeders hebben hun vaak jonge kinderen meegenomen en die vinden in no time hun vertier in de 'mânske sânbakken. En zo kan het voor komen dat er eerste een paar nietsvermoedende kleuters uit het speelveld verwijderd moeten eer er kan worden begonnen. Maar een kniesoor die daar op let. Er wordt in poules gespeeld en de winnaars daarvan mogen uitmaken wie uiteindelijk met de prijzen naar huis gaan. Dat maak ik niet meer mee, 'ik bin útsitten' en hobbelen naar mijn auto die gelukkig vlakbij staat. Een slotzin die daarbij hoort is zonder meer 'de organisatie kan terugzien op een uitermate geslaagd toernooi'.

Tekst en foto's: Binne





**BEACHTVOLLEY UITSLAGEN***Akke Hiemstra*

Hallo dorpsgenoten,

Yes! Eindelijk mochten we als dorpsgenoten weer Beachvolley ballen! Door de vele aanmeldingen konden we een goed toernooi organiseren. Niet alleen de vele aanmeldingen maar ook het mooie weer zorgden voor een geslaagd toernooi. Om 13:00 stonden er in totaal al 17 teams klaar om te strijden voor de beker! In drie verschillende poules werd er gespeeld voor de winst, uiteindelijk bleven er 4 teams over voor de halve finale; De Hippers, Sumar East, Ald inloop & S(J)umar.



Uiteindelijk werd de finale gespeeld door Ald inloop & S(j)umar. De Ald inloop ging met de beker naar huis! Gefeliciteerd! Hieronder lezen jullie de uitslag:

<b>1</b>	Ald Inloop	<b>10</b>	Weidse blik over het net
<b>2</b>	S(j)umar	<b>11</b>	Nieuwe Buren
<b>3</b>	Sumar east	<b>12</b>	De eetclub
<b>4</b>	De Hippers	<b>13</b>	No Mercy
<b>5</b>	Borreltsje dwaan?	<b>14</b>	Dreamteam
<b>6</b>	De Barchjes	<b>15</b>	Chicas
<b>7</b>	Patat bakkers/Fretters	<b>16</b>	Suprise Girls
<b>8</b>	De Ljebbers	<b>17</b>	De kikkertjes
<b>9</b>	Nullies&Co		

Na afloop van het toernooi werd het goud gele strand binnen no time weer opgeruimd door Maurice Land en alle vrijwilligers. Het feestje kon van start gaan met DJ Robert.

**BEACHTVOLLEY UITSLAGEN**

*Akke Hiemstra*

Bedankt voor jullie deelname aan het Beachvolleybaltoernooi op 9 juli van 2022! We zien jullie graag volgend jaar weer!

In het speciaal willen wij de sponsors en de vrijwilligers bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

**Oant sjen!**

Willem, Harry, Germ, Fokje, Mariëlle, Akke & Mirjam

\*\*\*\*\*

**Sneon, 3 septimber 2022**

**binne jim tige wolkom op de lepen dei fan deibesteding De Buorkerij oan de Mienskerwei 10, krekt bûten Sumar.**

**Tusken 10.00 en 15.00**



# Expeditie FCJT

Expeditie Robinson

Wanneer: Zaterdag 17 september 2022

Tijd: van 14.00 uur tot 16.30 uur (2,5 uur programma)

Waar: Grote Wielen bij Copini Outdoor

Verplicht met Opgave\*: voor 10 september bij [info@fcjt.nl](mailto:info@fcjt.nl)

Leeftijd: vanaf 7 jaar tot .....

\*Je kunt je individueel, per groep, club, school of familie aanmelden  
Let op: Zwemb diploma is verplicht!



Een middag vol met activiteiten in de vorm van  
Expeditie Robinson. Waarbij samenwerken,  
actief en gezond bezig zijn voorop staan.



Wij hopen op een actieve middag voor jong en oud.  
Geef je snel op voor deze mooie uitdaging.

## OPROEP COLLECTANTEN

In de week van 11 tot en met 17 september zal weer de jaarlijkse collecte worden gehouden ten bate van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het opgehaalde geld zal o.a. worden besteed aan onderzoek naar de spierziekte ALS.

Voor een aantal straten ben ik nog op zoek naar collectanten.

Lansbuorren

De Jister

Harstewei / Mienskerwei

Sumarderheide

Het kost een paar uurtjes en na afloop staat de koffie klaar als u de bus weer inlevert!!!

Bent u nieuw in Sumar en wilt u op deze manier kennismaken met uw dorpsgenoten is dit ook een prima gelegenheid !!!!



**KRACHTIG TEGEN  
SPIERZIEKTEN**

Mocht u interesse hebben dan kunt u mij bereiken op 06- 41144108

Alvast bedankt voor uw medewerking

Ria Popma Coördinator Prinses Beatrix Spierfonds in Sumar

Swannepôle 8

9262 MH SUMAR

\*\*\*\*\*

## DAG! EN DOEN!



**Wij zoeken mensen met een hart van goud (en een auto)**  
***Dag!enDoen! zoekt maatjes, chauffeurs en vrijwilligers***

Dag!enDoen! is een project van welzijnsorganisatie KEaRN in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Doel van het project is ervoor te zorgen dat veel meer mensen minder eenzaam zijn. Hebt u een hart van goud (en een auto)? En vindt u ook dat mensen in uw omgeving niet eenzaam zouden moeten zijn? Meld u dan aan als maatje of chauffeur bij Dag!enDoen!

Dag!enDoen! is een app waarmee ouderen die wat vaker aan activiteiten willen meedoen, op hun tablet iedere dag een activiteitenoverzicht krijgen. Ze kunnen zich aanmelden en met vrijwilligersvervoer naar deze activiteiten worden vervoerd. De activiteiten worden door vele organisaties in de gemeente aangeboden en door de Dag!enDoen!-medewerkers in een overzichtelijk schema gezet. Zo kan men in één oogopslag zien wat er die dag te doen is: met een druk op de knop meldt men zich aan.

Voor het project is KEaRN nog op zoek naar mee-Doeners (maatjes). Dit zijn mensen die de deelnemers de eerste weken helpen bij het gebruik van de tablet (computerkennis is niet nodig) en desgewenst eens meegaan naar een activiteit. Wanneer de deelnemer de handigheid te pakken heeft, wordt het contact minder en kan de mee-Doener er voor kiezen een volgende deelnemer te begeleiden.

Daarnaast zijn er chauffeurs nodig die de deelnemers naar de activiteiten willen rijden. U rijdt in uw eigen auto en krijgt hiervoor een kilometervergoeding.

Ook zoeken we vrijwilligers die de activiteiten in het systeem willen zetten en aanmeldingen voor activiteiten verwerken.

Heeft u een hart van goud? Strijdt dan met ons mee tegen eenzaamheid en wordt vrijwilliger bij Dag!enDoen! U kunt zich aanmelden via email ([dagendoen@kearn.nl](mailto:dagendoen@kearn.nl)) of bellen met Elly van Manen (06-15424996). Ook voor meer informatie over Dag!enDoen! kunt u bij haar terecht. .

## Wolkom oan de nije ynwenners fan de Homeie 2 yn Sumar

***Wat is jim namme:***

Joost Mulder, opgroeit yn Zeewolde yn de Flevopolder en Rianne Komrij, opgroeit yn Drachten mei harren 2 katten. Sy ha tegearre in partner-registraasje en hoopje yn novimber fan dit jier heit en mem te wurden fan in lyts famke.

***Wat is jim leeftiid:***

Joost is 26 jier en Rianne is 27 jier.

***Wat dogge jim oerdei:***

Rianne is nei har oplieding oan de HBO-V yn Ljouwert in jier wurksem west yn Nij Smellinghe en no sûnt 5 jier foar 32 oeren oan it wurk as oncologie-ferpleechkundige yn it UMCG yn Grins.

Joost is supermerk-manager by de LIDL en wol yn it XXL-filiaal yn Goutum. Neffens Joost ien fan de moaïste winkels yn Noard-Nederlân. Joost is begûn as fakkenfuller en dat foldie him al goed. Skoalle wie minder, dus moat hy no njonken syn wurk de study HBO Kommersjele Ekonomy noch dien meitsje.

***Wat binne jim hobby's:***

Joost en Rianne meie allebeide graach race-fytse, mar it pak wurdt Rianne sa stadichoan wat te lyts. Dêrom giet Rianne no nei de 'Bootcamp' yn Burgum en dêr leart sy tagelyk wat nije minsken kinnen. Sy binne ek allebeide lid fan de tafeltennis-club yn Bûtenpost en spylje dan yn ferskillende tiims. Der moat ek wolris wat oan it hûs gebeure, mar dat litte Joost en Rianne graach oan oare minsken oer, want sy binne beide gjin klussers. Sy fine it hearlik om lekker yn de tún te sitten en dat kin oan de Homeie 2 yn alle frijheid.

***Wat hat jim yn Sumar brocht:***

Joost en Rianne ha elkoar troffen op de tafeltennisclub yn Grins yn de tiid dat sy allebeide yn Grins wurken. Twa en in heal jier ferlyn ha sy doe in hûs yn Bûtenpost kocht. Dochs woenen sy wol nei in frijsteand hûs en sy sochten op Funda nei in hûs yn de buurt fan Drachten en 15 km der omhinne. En ja...dêr stie it hûs oan de Homeie 2 yn Sumar en dat wie krekt wat sy woenen. Mooi yn in doarp, moai yn it midden fan Grins en Goutum en dêrby in prachtich hûs.

***Wat is jim earste yndruk:***

'It hûs is prachtich, in hearlike tún en it is in gemoedelik en rêstich doarp' sizze Joost en Rianne. 'Der boartsje bern op 'e strjitte en der rinne hûnen los omt der sa'n bytsje auto's ride'. Wy fine dat miskien hiel gewoan, mar as jo út Grins komme is dat blykber hiel bysûnder.

'De minsken binne aardich en tagonkelik en op de buert-BBQ wie hast de hiele buert kompleet en dat is wol unyk!'

***Wat misse jim yn Sumar:***

'Och jo tinke earst: der binne gjin winkels. Mar Burgum en Drachten binne sa tichtby.

Dus wy misse eigenliks neat en fine it allinnich mar moai om yn in moai lyts doarp te wenjen. Wy settelje ús hjir en hoopje hjir noch hiel lang te



wenjen. Earst noch tegearre en nei novimber mei ús trijen.' En wat wol hiel bysûnder is: De Oma fan Joost sil as baakster by Joost en Rianne yn de hûs komme. Oma is 70 jier en noch steeds aktyf en no dus ek by har oerbepesizzer.

Joost en Rianne , tige tank foar jim hertelike ûntfangst mei kofje en gebak. Wy winskje jim in hiel soad wenwille ta yn Sumar!

*Joost en Rianne  
De Homeie 2  
Sumar*



***Bareld Storm van Sumarreheide is een echte 'fjild- en fûgelman'. Hij werkt als vrijwilliger bij de Fûgelpits en is zoveel mogelijk buiten, in de natuur. Hij heeft een vergunning om vogels te vangen en deze te ringen voor wetenschappelijke doeleinden. Van zijn vangsten en terugmeldingen houdt hij ons via de Koekoek op de hoogte.***

Vogel(ring)nieuws van de Sumarreheide.

Korte samenvatting van het afgelopen jaar 2021 wat een erg bewogen jaar was. In totaal werden er maar liefst 4589 vogels gevangen, waarvan 4194 nieuw geringd en 395 terug vangsten verdeeld over 84 soorten. Leuke nieuwe soorten waren een **spewergrasmus**, **Scandinavische Tjiftjaf** en een **wespendief**.

In oktober bleek dat we een tijdje te maken kregen met een **pimpelmezen** invasie, waardoor de netten enkele dagen vol hingen en op 29 oktober zelfs 126 **pimpels** en totaal 175 vogels die dag. Deze **pimpelmezen** bleken uit Litouwen en Rusland te komen en door te vliegen tot in Frankrijk, bleek uit de terug vangsten.

Ik ving 4 met een Litouwen ring, 1 Rus, 2 Belgen en 1 Duitser en een aantal met Nederlandse ringen.

Van de **pimpelmezen** die ik ringde kwamen vrij snel meldingen uit Duitsland, België en Frankrijk en natuurlijk aardig wat uit Nederland zelf. Nu afwachten waar de komende meldingen vandaan komen, maar vaak kan het wel tot een jaar duren tot de buitenlandse meldingen binnen zijn.

De **pimpelmees** kwam in 2021 op de eerste plaats van meest gevangen vogels met alleen al in oktober 489 stuks en totaal 906 wat het dubbele van een normaal jaar bijna is, maar ook de **zwartkop** deed het erg goed met totaal 704 waarvan 424 in september, goed voor een 2<sup>de</sup> plek.



De koolmees deed het rustig aan maar toch met 451 waarvan 217 in oktober goed voor een derde plek. De **kleine karekiet** kwam als nieuwkomer gelijk binnen met 433 stuks waarvan 308 in augustus, de 4<sup>de</sup> plek.

Er zaten ook leuke terug vangsten bij uit Zweden, Duitsland, Frankrijk en veel uit België. De **koperwiek** deed het ook weer goed. De 5<sup>de</sup> plek met 233 stuks.

Leuke maar wel jaarlijkse vangsten waren weer 2 **draaihalzen**, 2 **witgatjes**, een **bladkoning** en **ijsvogels**.

Ook vang ik jaarlijks **ransuilen**. Deze keer zat er een hele bijzondere tussen. Deze oude vrouw werd in het broedseizoen in Finland geringd en overwintert dus in Sumarreheide en omstreken.

In de opvang bij ons kwamen ook weer leuke en interessante dieren voorbij. Helaas door de vogelgriep ook veel **ganzen** die we niet meer konden redden. Aardig wat jonge **haasjes** die vaak helaas door katten gepakt zijn wat ook geldt voor heel wat jonge **merels**, **spreeuwen**, **duiven**, **mezen** en **mussen**.

Ook **reeën**, **vleermuizen** en **egels** kwamen weer voorbij, maar toch wel de grappigste afgelopen jaar was een **dwerggeit** die was ontsnapt en even later van de dochter van onze zangeres Griet Wiersma bleek te zijn en die kon gelukkig de volgende dag weer terug naar zijn baasje.

Ook dit jaar zijn er al weer leuke dingen te melden daarover meer in de volgende Koekoek.

Mocht U een vogel met ring vinden of een dier in de problemen dan hoor ik dat uiteraard heel erg graag.



*Sperwergrasmus*

It giet oan.....

De 4<sup>e</sup> editie van de paardenmarathon Sumarreheide!!

**Paardenmarathon Sumarreheide**  
 Paardenmarathon  
  
 Sumarreheide  
**17 september 2022**

**9 spectaculaire hindernissen.**  
**Voor mannen en ruiters.**  
**Inschrijven kan via onze link op facebook.**




**Gratis entree.**  
**S'avonds live muziek.**

**Hoofdsponsors:**

**Jelle Batema**  
Algemeent Verkeersbureau - Loozelaar

**Wiersma Fietsen**  
*Een winkel vol fietsplezier!*

VOORSTRAAT 47 9285NP BUITENPOST  
 (0511) 541237  
 INFO@WIERSMAFIETSEN.NL  
 WWW.WIERSMA-FIETSEN.NL

**PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE VERVOLG** *Tineke*

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in.

De hindernissen zijn getekend, de route is uitgestippeld.

Nog even en dan beginnen we met de voorbereiding voor de dag van de marathon.

Ook dit keer is er weer een route voor de ruiters en de menners. De ruiters komen niet in het dorp Sumar maar blijven in en rondom Sumarreheide. Dit omdat anders de afstand te lang wordt voor zowel paard/pony als ruiter. De menners zullen weer een route rijden van ong. 17 km. Met daarin 9 hindernissen die verspreid zijn over Sumar (kegelbaan) en Sumarreheide met daarbij 5 hindernissen op het hoofdterrein aan de Polderdyk thv nr. 2, een waterbak op de Heidereed, een hindernis op de Joute van der Meerweg en een hindernis midden in het dorp Sumarreheide. Alle hindernissen zorgen weer voor een groot spektakel.

De zaterdag van de marathon wordt begonnen rond 9 uur met de ruiters. Aansluitend zal gestart worden met de menners, dit zal om ongeveer 11 uur zijn. Naar gelang het aantal deelnemers zal aan het begin van de avond de prijsuitreiking plaatsvinden met een verloting. Deze verloting is net als voorgaande jaren weer gekoppeld aan een goed doel. Ik kan alvast zeggen dat de prijzen weer overweldigend zijn. Voor de prijsuitreiking hebben we dit jaar voor het eerst livemuziek. Daarnaast hebben we de gehele dag door op het hoofdterrein een bakje koffie, thee en een hapje en een drankje.

Als we het geluk van vorig jaar hebben met het weer dan is de route voor een groot deel door iedereen te fietsen of te wandelen die bij de marathon wil kijken. Met name de hindernissen op het hoofdterrein en die op Sumarreheide liggen dicht bij elkaar, maar ook Sumar is met de fiets een goed te rijden via het fietspad wat langs de centrale as ligt. Met in acht neming van de deelnemers die van hetzelfde fietspad gebruik maken!!

**PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE VERVOLG** *Tineke*

Er zijn alweer veel vrijwilligers die zich gemeld hebben om te helpen tijdens de marathon. Toch kunnen we altijd nog handige Harry's of Hanny's gebruiken die bij het opbouwen van de hinderissen of op de dag van de marathon mee wil helpen. Vele handen maken licht werk.

Als vrijwilliger kun je je melden bij het secretariaat onder het mailadres [marathonsumarreheide@outlook.com](mailto:marathonsumarreheide@outlook.com)

Daarnaast is iedereen die samen met zijn paard(en) of pony('s) mee wil doen hierbij uitgenodigd om zich aan te melden via facebook met daarin een link naar formdesk.

Wij gaan nog even aan de slag, ondanks dat er al veel gedaan is, is er nog steeds genoeg te doen. Wij als bestuur zien jullie dan ook graag op zaterdag 17 september a.s. als:

Deelnemer, vrijwilliger, sponsor, landeigenaar of als publiek.

Laten we er met z'n allen weer een geslaagde dag van maken!

Tot dan.....

Bestuur Paardenmarathon Sumarreheide

Gerlof, Rick, Fedde, Klaas en Tineke



# WIJ ZOEKEN ENERZJIKE MEITINKERS

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken aan een duurzame toekomst. We werken aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Dit kunnen wij als gemeenten niet alleen. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig!

**Daarom zijn wij op zoek naar Enerzjike meitinkers; inwoners die kritisch met ons meedenken en meedoen.**

**Meer informatie en aanmelden**

Aanmelden als Enerzjike meitinker kan via:  
[www.t-diel.nl/meitinkers](http://www.t-diel.nl/meitinkers). Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar [duorsum@t-diel.nl](mailto:duorsum@t-diel.nl).



**achtkarspelen**  
GEMEENTE

gemeente | tytsjerksteradiel

w g m  
f n j  
s b s e  
e

In voor- en tegenspoed

Op de plaatsjes en tekeningen yn myn boek komme jo gjin ûnkrûd tsjin en ek gjin rûpen op de blomkoal. De beantsjes steane moai yn bloei en yn in keurige rige. Mar by my is dat op plakken wol oars. Wêr de radyskes, de sla en de spinazy it foarspoedich diene, ha de beantsjes, woartels en prei it dreger. De measte woartels sille it noch wol oprêde, mar ik tink net dat er ek mar ien prei fan de tún komme sil. At it oan my leit is dat sa slim noch net. Echt gek bin ik der no ek wer net op.

Wat it wol goed docht is de griene snijbiet. Wat in fergetten griente mar o sa makkelik om te ferbouwen. De blêden en stâlen kinne iten wurde krekt lyk as spinazy. De smaak is net hielendal gelyk mar it smakket my goed genôch mei wat sâlt der oer. Myn frou fynt dat krekt oars. It muoit har súver dat no krekt dizze griente it sa goed docht. Ik hie ek ryklik folle siedde dat we ha in pear kear twa kear wyks snijbiet ite moatten. By ierappels bêst mar mei nasi gjin kombinaasje.

Nei in wat swiere start ha de komkommers en tomaten de skeut no ek te pakken. Om te foarkommen dat de komkommerplanten de hiele tún trochgeane lit ik se by in gaaswurk opgroeie. Tip fan it boek om't sa de komkommers skjûn hingje. Earst hiene se it net rjocht foar it ferstân mar ynmiddels wol begrepen. Hja wurde beselskippe troch tolve blomkoalplanten. Dy hat myn frou dan wer leaver as my.

It boek kin ek syn gebreken. It fertelt er namentlik net by hoe at je alles rea meitsje moatte. Foardat de reade bietsjes op tafel steane moat der hiel wat gebeure. Earst moatte se sierde foardat je se yn stikjes snije kinne om it ôf te meitsjen mei in sipeltsje en wat sûker. Us hiele jûnsskema yn de war en de bern stront let op bêd wie it gefolch.

De earste kear rauwe andivy foel ek noch net alhiel ta. Gelokkich steane der noch njoggen kroppen om te oefenjen.

# De Lofstem Kristlike Fanfare

De laatste weken voor de vakantie hebben we nog even gerepeteerd voor de openluchtdienst die we 10 Juli mochten begeleiden. Op het laatste moment toch maar met z'n allen besloten om de dienst in de kerk te houden in verband met de regen die in aantocht was. Achteraf bleek het weer mee te vallen en hadden we er misschien toch een openluchtdienst van kunnen maken.

Ook hadden we als afsluiting van het seizoen nog een gezellige barbeque op het programma. Een geslaagde / gezellige avond!

Wymer Vonk en Wout Kloosterman... Nog van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie A examen.... goed bezig!

Zo komen we aan het eind van weer een bewogen seizoen van De Lofstem. Voor het volgende seizoen staan er al nieuwe activiteiten op de agenda...

De volgende keer meer nieuws wat dit betreft. Eerst hebben we enkele weken vakantie.

Graag nog wel aandacht voor het "Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel".

Dit mooie initiatief komt van de Federatie Van Muziekverenigingen van Tytsjerksteradiel. Wij als De Lofstem werken hier graag aan mee onder het motto "je bent nooit te oud om te leren".

Informatie hierover leest u verderop in deze dorpskrant.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met het bestuur of muziklid van de Lofstem of neem een kijkje op onze website: [www.delofstem.nl](http://www.delofstem.nl).

Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Groet van de Lofstem.



-ûntdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!-

Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!

Op zaterdag 1 oktober 2022 is de eerste van tien repetities van Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel, een superleuk muziekproject voor volwassenen. Voor dit project werken Legato Burgum, De Bazuin Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp, De Marko's Burgum en Speelt Wel Suwâld samen. Ook de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands Tytsjerksteradiel doet mee.

We willen je graag laten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De begeleiding is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.



Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een daverend concert.

Dochsto mei?

Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument. Misschien weet je al welk instrument je zou willen hebben en anders zoek je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. Honderden Nij Talint

Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

**NIJ TALINT ORKEST TYTSJERKSTERADIEL**

*Annewiep Bloem*

Alles watst witte moastst

Startdatum: zaterdag 1 oktober 2022, 9.30 uur, It Geahûs in Garyp

Vervolg: iedere week op de zaterdagmorgen

Tijd: 9.30 – 11.30 uur

Locatie: nog niet bekend

Kosten: € 75,- (te betalen na de eerste repetitie)

Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij de plaatselijke muziekvereniging of bij Annewiep Bloem, 06 – 11641742 / [nijtalintorkest@gmail.com](mailto:nijtalintorkest@gmail.com)

Kijk ook eens op <https://www.facebook.com/nijtalintorkest/> of [www.nijtalintorkest.nl](http://www.nijtalintorkest.nl).

Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Gemeente Tytsjerksteradiel.



# Open Monumentendag

## Tytsjerksteradiel 2022

### “Strûne yn Sumar”

Zaterdag

# 10 september

Tussen 10<sup>00</sup> en 17<sup>00</sup> uur



RESTAURATIE KORENMOLEN  
DE HOOP - SUMAR

### Programma

- Historische dorpswandeling met gids
- 7 opengestelde monumentale panden
- Verhalen van Douwe Koostra
- Expositie over de Sonac
- Informatiepunt in dorpshuis De Kamp.

VRIENDEN LOTERIJ

Open  
MONUMENTENDAG

Meer informatie op:

[www.openmonumentendag.nl/Tytsjerksteradiel](http://www.openmonumentendag.nl/Tytsjerksteradiel)

Ontwerp & drukwerk:

Doarpsbelang  
**Sumar**

**karakter**istyk  
TYTSJERKSTERADIEL

**bouma**  
technisch herinstellingsburo

OPFOEDERINGSBUREAU  
**HEEMSCHUT**

**eos**  
MULTIMEDIA  
[eosmultimedia.nl](http://eosmultimedia.nl)

**Op de kop**

Wanneer ik mij als klein meisje verveelde en ik mijn moeder vroeg wat ik dan toch eens kon gaan doen, was haar antwoord steevast: “Op e kop stean en dûbeltsjes skite”. Nou ja zeg, wat moest ik nou met een dergelijk antwoord, ik heb het dan ook nooit geprobeerd. Maar wel eens meerdere malen op de kop gestaan middels een handstand tegen de muur. Wij telden dan, mijn zus en ik, hoelang we dit konden volhouden. Nu staat letterlijk en figuurlijk de hele wereld op zijn kop.

Wanneer ik de krant opensla komt de ellende mij tegemoet in letters en foto's. Wil ik nog wel het nieuws lezen, horen en/of zien? De stroom vluchtelingen die alleen maar groter wordt. Vlaggen die ondersteboven hangen om te laten zien dat je het niet eens bent met het stikstofbeleid en daarmee de boeren in hun demonstraties ondersteunt. Het corona virus wat weer de kop op steekt en ook nooit is weggeweest. Politici die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Wereldleiders die de oorlog verklaren, maar zelf veilig tussen vier muren verblijven om van daaruit strategie te bepalen. De werkeloosheid die toeneemt omdat de ouderen langer moeten blijven werken maar dit veelal niet trekken en met een burn-out thuis komen te zitten. Jongeren die geen trek hebben om de handen uit de mouwen te steken, liever met de mobiel vastgekleefd in de hand zich vermaken met alles wat daarop voorbij komt. Steek- en schietincidenten vullen zo langzamerhand het straatbeeld. Of ben ik nu te zwart-wit. Maar toch hoor je velen roepen, het moet anders in ons kleine kikkerlandje. Maar wie gaat die verandering teweeg brengen? Misschien moeten wij allemaal ook eens op de kop gaan staan. Er is vast wel een muur waar we de handstand tegen aan kunnen doen.

Wanneer je op de kop staat kun je niks anders, want als je iets zou willen pakken val je. Je hersenpan is even ondersteboven en zo zie je jouw omgeving ook. Alles staat op zijn kop, je kijkt dan echt met andere ogen naar in de ruimte.

**WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT** vervolg

Froukje

Maar wat het antwoord van mijn moeder vroeger was, dat gaat hem zeer zeker niet worden, want dan zouden we allemaal Schat Hemeltje Rijk worden. Dan waren er misschien veel wereld problemen opgelost.

Zullen we dan toch maar eens met z'n allen op de KOP gaan staan?

**OPPAS AANGEBODEN**

Fenja

Hallo, ik ben Fenja Boonstra en ik ben 15 jaar.

Ik zit op CSG Liudger VMBO 3TL en mijn doel is om de dienstverlening in te gaan.

Ik ben spontaan, gezellig, belangstellend, rustig en raak niet snel in paniek.

Ik zoek leuke oppasadressen. Ik heb ervaring met kinderopas en ben flexibel. Door de week zit ik op school, maar in de middag en avonden en weekenden ben ik beschikbaar.

Graag zou ik in contact met u willen komen.

Bel/app gerust, 06-82359249

Groet Fenja



## Ut it argyf fan Sumar

Doe't Sumar noch Semar of Suameer wie hiene wy hjir hielendal gjin strijtnammen. Krektlyk as in brief foar 'Sinterklaas – Spanje' altyd te plak komt wie it eartiids mei in skriuwen foar Tsjerk van der Veen, doedestiids better bekend as 'Wylde Tsjerk'. Op it kerfet stie: oan Tjerk de Wilde te Suameer. Jim

snappe it al: de brief waard netsjes besoarge oan de Master de Vrieswei, wêr't de man wenne.

De hûzen hiene gewoan in nûmer. Dat nûmer moast yn it ferline elke tsien jier fernijd wurde, want d'r waard ris in hûs ôfbrutsen en d'r kaam in nij rychje wenten by en alles rekke dan fansels yn'e war mei de nûmering.

Yn de fyftiger jierren fan de foarige ieu krigen alle doarpen yn ús gemeente strijtnammen. Sumar hearde by de lêste doarpen. B&W fan, doe noch, Tietjerksteradeel oerlangen de ried in list mei nammen: Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slootenweg, Uleflecht, Damsingel, Dr. Prinsweg, Mounepaed, Knilles Wytseyswei, Achterweg, Greate Buorren, Master de Vrieswei, Lânsbuorren, lestwei, Heerenweg, Mienskerwei, Harstewei, Tikewei, Susterwei, Jelke Sjoerdsloane, Joute v. d. Meerweg, Heidereed, Poelsleane, Lytse Buorren, Middelpaed, Bosweg en Polderdyk. Dit binne fansels de strjitten dy't d'r doe al wiene, de nijbou kaam (folle) letter.

No wie d'r fan te foaren oerlis west mei de doarpsbelangen en dat sil yn Sumar net oars west ha. In tal nammen gie men sa mei akkoard, faak omdat dy nammen al hûnderten jierren brûkt waarden. Dat wie fan tapassing op bygelyks de Uleflecht, it Mounepaed, de Lânsbuorren en de lestwei.

In oar ferhaal wie it mei de Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slootenweg. Dat paste fansels nea op in nammebuordsje en dêr is doe Van Harinxmaweg fan makke.

Boargemaster Oppedijk van Veen fûn dat wichtige wegen in Nederlânske namme ha moasten. De ried krige it wol foarinoar dat Achterweg feroare waard yn Achterwei.

## Ut it argyf fan Sumar

*Ids Krol*

Wat beslist ek hearde wie dat strjitnammen nea neamd waarden nei persoanen dy't net minstens tsien jier lyn stoarn wiene. Sa wie de Dr. Prinsweg, neamd nei de foarsitter fan de Rie fan Behear fan de NTF 'not done', want de man libbe doe noch! (hy ferstoar yn 1958). Foar itselde jild hie men der doe Stasjonswei fan makke!

D'r soene ek noch wat histoaryske flaterkes makke wêze. Sa stie yn de taljochting dat de Heerenweg ferbân hie mei de 'hearen' Kommisjeleden fan de saneamde Commissieweg. Neat dêrfan: de namme is al ieuwenâld en ôflaad fan Heerweg, yn de sin fan haadwei of brede wei. Dit neffens it Nammekundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Sa is it yn Sumar ek wol wat in gribus fan 'weg en wei', miste kânsen en wurde 'leane' en 'loane' trochinoar brûkt. Sa ha wy de Poelsleane, de Gravinneloane en de Jelke Sjoerdsloane. Dat mei fansels, want mei in leane en in loane wurdt presys itselde bedoeld. Lokkich rêde de Sumarders d'r foar in part sels wol mei. Aldere doarpsgenoaten ha it folle leaver oer de Trambaan yn stee fan Bosweg, de Holle reed yn stee fan de Houwinksreed en Hûzestreek yn stee fan Lytse Buorren.

Foar de nijbou hat de gemeente moaie, âlde Fryske nammen keazen: it Hoarnleger, de Pastorijelannen, de Finne en de Jister passe skoan by it doarp.



## **OPBRENGST NATIONAAL MS FONDS 2022 in SUMAR**

In de week van 27 juni t/m 2 juli 2022 werd er weer gecollecteerd voor het Nationaal MS fonds. Dit is het 2e jaar dat het in de laatste week van juni plaats vond i.p.v. in november. Onder prachtige weersomstandigheden gingen 14 collectanten langs de deuren met de oranje collectebus. Als men geen contanten in huis had kon er ook met de QR code een donatie gedaan worden.

In Sumar is het mooie bedrag van € 671.98 opgehaald.

Hartelijk dank daarvoor.

Namens het Nationaal MS fonds Linda van Houten (Coördinator Sumar)

## **GEEN COLLECTE KWF MEER IN SUMAR**

Beste mensen,

Het KWF heeft besloten niet meer met de collectebus geld in te zamelen. Voortaan kan men alleen nog met een QR-code digitaal doneren.

De ervaring leert ons dat dat in Sumar (nog) niet werkt. Daarom hebben wij unaniem besloten dat wij stoppen met het organiseren van de jaarlijkse collecte.

Heel hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage voor het KWF-kankerbestrijdingsfonds.

Bestuur organisatie KWF-collecte, afdeling Sumar.



Fokje Tiekstra – Hillie Hoekstra-Tine Strijker.





## Geef de pen door....

Hee! Ik ben Jelly Jansje Looijenga - Bouma, samen met mijn broer (Willem), zus (Tineke dus) en broertje Lolke geboren en getogen in Hurdegaryp op 24 november 1988. Sinds 2015 woon ik samen met Gjalt en Gea (2010) op de Pastorijelannen 21, in 2017 zijn Gjalt en ik getrouwd en zijn Jouwert (2018) en Idske (2020) geboren.

Ik ben na VMBO op het Liudger in Burgum naar de Friese Poort in Leeuwarden gegaan. Daar deed ik 1 jaar Detailhandel. Na dat jaar was het toch niet helemaal wat ik wilde en de opleiding tot apothekersassistente sprak mij wel aan. Na deze opleiding was je ook zeker van een baan en dat was natuurlijk ook fijn.

Op dit moment werk ik 3 dagen in de week als dokters- en apothekersassistent bij de huisarts in Ternaard, daarnaast heb ik zo nu en dan wat fotografie opdrachten.



In mijn vrije tijd ben ik met mijn camera en de kinderen te vinden tussen onze schapen, brei ik mijn eerste vest, drink ik veel thee en lees ik zo nu en dan een boek.

Door Gjalt is de liefde voor schapen begonnen, breien vond ik altijd al leuk om te doen en ik vond het een leuk idee om het hele proces zelf te doen, spinnen, twijnen, breien. Een spinnewiel was snel gekocht en met een vriend als schaapscheerder kwam ik gemakkelijk aan wol.



Vachtvilten ben ik toen ook mee begonnen, Gjalt werkt als schaapsherder bij schaapskudde By de Hân en de Schoonebeeker schapen hebben zeer geschikte vachten om mee te viltten, op pad met zo'n vacht ging ik naar een vachtviltworkshop, daar heb ik de fijne kneepjes van het vak geleerd en elke vrije middag besteedde ik aan het viltten van een vacht. Nu geef ik zo nu en dan zelf een workshop bij mensen thuis.

In 2014 had Gjalt 5 Shetlandschapen voor mij gekocht, deze schapen waren het begin van onze eigen gefokte kudde.

Onze schapen vind je door heel Sumar eo. te herkennen aan hun mooie wol, dat is ook waar wij op fokken. Op dit moment hebben wij Drents Heideschapen en Shetlandschapen, deze 2 kruis ik graag om zo de mooiste wol te kunnen fokken. De meeste gebruiken de wol om te vachtviltten of te spinnen, deze hobby ligt voor mij nu op een lager pitje aangezien de kinderen altijd willen helpen (wat niet altijd handig is) en het een tijdrovend klusje is, dus verkopen wij de wol.

Wel sta ik nog elk jaar op het Fleaijfeest om de oude ambacht vachtvilten te demonstreren.

Waar de boer niks voor de wol krijgt houden wij er een leuk zakcentje aan over. Dat geld investeer ik in mijn andere hobby; fotografie. Ik maak graag foto's van de schapen, hun volle vacht en mooie hoorns geven mooie plaatjes ([instagram.com/skieppefluezen](https://www.instagram.com/skieppefluezen)) Dat vond Meinie (bymeininterieur) ook. Zij stuurde mij een bericht op instagram en sindsdien werken wij samen onder de naam 'Skiep oan de muorre' ([www.skiepoandemuorre.nl](http://www.skiepoandemuorre.nl))

Ook paarden zet ik graag op de foto, wanneer ik dan weer iets nieuws bedenk staan oa Femke en Pony van Tineke vaak model. Mijn doel is om later fulltime te fotograferen.



Dan geef ik nu de pen door aan mijn schoonmoeder Anja Looijenga

De laatste ronde.

In de Koekoek van oktober 2006 staat een noodkreet van dorpsgenoot Pytsje Venema. Wie wil de organisatie van de collecte van KWF kankerbestrijding op zich nemen? Het organisatiecomité bestaat uit drie krasse dames van bijna 80 jaar. Het zou fijn zijn als een jongere generatie het stokje over neemt. Ik reageer op deze oproep. De dames kunnen nu nog vertellen hoe het één en ander in zijn werk gaat. Er staat helaas niets op papier. Ze weten hun taken, hun collectanten. Dat gaat altijd goed, al meer dan 30 jaar. De oproep heeft succes. Ze kunnen hun taken overdragen aan een nieuwe generatie.

De eerste week van september hebben we het er maar druk mee. Wij vragen of men weer wil collecteren en daarna bezorgen we de collectebus met de bijbehorende spullen. In die tijd gooien de collectanten van tevoren een papieren collectezakje door de brievenbus. Men kan alvast een duit in het zakje doen. Weet u het nog? Het is heel een gepruts om dat zakje in de collectebus te krijgen. De zakjes worden afgeschafte. Nadat alle geld geteld is, breng ik het naar de Rabobank in Burgum. Spannend. Is het totaalbedrag van de telmachine hetzelfde getal als ik op mijn briefje heb staan? Voor het afstorten rekent de bank geen kosten. Het is immers voor het goede doel? Die tijd hebben we gehad. Voor iedere storting moet betaald worden. Daarom brengt de opper-penningmeester de gehele collecteopbrengst van de gemeente Tytsjerksteradiel in één keer naar de bank. Eén storting, één keer kosten. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Omdat de bank in Burgum er niet meer is, wordt het storten steeds moeilijker. Dat geldt ook voor de rest van het land. Daarom besluit het KWF dat de collectebus verdwijnt. Voortaan kan men alleen nog via een collectebord digitaal doneren. Het KWF ziet het helemaal zitten. Nou, wij niet. Wij sturen onze collectanten niet met zo'n bord op pad. Als je bij iedere deur moet vertellen hoe men kan doneren en dan in de meeste gevallen krijgt te horen dat men dit niet wil of kan, dan is de lol er snel af. Dus wij stoppen ermee. Het is niet anders. We zijn ingehaald door de tijd. Volgend jaar juni verdwijnt ook de acceptgirokaart. Dan zijn we in één keer verlost van de stroom bedelbrieven met een acceptgirokaart voor het goede doel. Ieder nadeel heb zijn voordeel zullen we maar denken.



# OUD-PAPIER

Aan de inwoners van Sumar,

Graag willen we nog even terug komen op de tekst in De Koekoek van juni jl. Dit ging over het niet altijd plaatsen van uw oud-papier op de afgesproken verzamelplaatsen.

**OUD PAPIER***Bart*

Ook op 8 juli jl. stond niet alle oud-papier op de verzamelplaatsen. Voor alle duidelijkheid plaatsen we hierbij nogmaals het kaartje met bovengenoemde plaatsen. We rekenen graag op uw aller medewerking.

**Ophaal-data in de rest van 2022:**

<b>26 augustus</b>	<b>7 oktober</b>
<b>11 november</b>	<b>16 december</b>

Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!  
U vindt de container ook nu op de P. achter de kerk.

Oud-papiercommissie “Buertferiening De Heidebuorren”.

\*\*\*\*\*

**VERHUIZING**

Jochum en Maaïke zijn na 44 jaar op de S.P.  
Hoekstraweg te hebben gewoond verhuist naar:

De Swannepôle 19  
9262 MG Sumar



## WAT WAS HET WEER OOK WEER?

*Dirk Strijker*

(13 juni – 18 juli)

‘Uitzicht op mooi zomerweer’, dat hadden we op 13 juni. En ... we kregen inderdaad fraai zomerweer. Op 17 juni was dat het geval met bijna 27 graden op de thermometer, de eerste keer in 2022 dat de 25 graden werd overschreden. Het was echter al weer snel gebeurd met de zomer. Op 19 juni in alle vroegte werd met een bui met wat onweer en 5 mm regen de warmte verdreven. Op 19 en 20 juni overdag amper 18 graden.

Al snel kwam de zomer terug. Op 22 en 23 juni volop zon met op de 23<sup>ste</sup> 30 graden: tropische warmte. Meteen op 24 juni een reactie: geen onweer, wel 8 mm regen. Daarna bleef de temperatuur hangen op een aangenaam niveau van 21 tot 23 graden en vielen er lichte buitjes.

Op 29 en 30 juni weer zomers warm met respectievelijk 28 en 26 graden. Nu volgde een felle reactie in de avond van 30 juni. Er trok een pittige onweersbui over die maar liefst 21 mm regen achterliet. De tuin was er aan toe.

Juni bleek een aardige zomermaand. De gemiddelde temperatuur bedroeg 16,4 graden (normaal 15,4 graden), er viel 87 mm neerslag (normaal 71 mm) en de zon scheen 225 uren (normaal 224 uren).

De eerste 10 dagen van juli waren over het algemeen ietsjes te fris, 18-21 graden terwijl het normaal 's middags 21-22 graden is. Er vielen een paar heel lichte buitjes en de eerste droogteverschijnselen in de tuin openbaarden zich. 12 en 13 juli waren weer twee zomerse dagen met 's middags 26 graden, de dagen erna een kleine terugval naar meer normale temperaturen: 20-21 graden. Nee, echt op gang komen wilde de zomer dit jaar niet.

En toch ... op 17 juli alweer 24 graden met uitzicht op nog hogere temperaturen (30 graden en veel hoger) om, u raadt het al, daarna weer terug te keren naar normale waarden. Op 18 juli werd het 29 graden en hoe warm het uiteindelijk 19 juli werd? Dat vertel ik u in de eerste Koekoek na de vakantie. Nog een tip om de ergste hitte te overleven: ga winkelen in een supermarkt, daar staat de airco altijd op volle toeren te draaien, brrrrrr!

*Meer Sumarder weer op: [www.meteo-sumar.jouwweb.nl](http://www.meteo-sumar.jouwweb.nl)*

# Open Monumentendag 2022

## Tytsjerksteradiel



“Strune yn Sumar”  
Zaterdag 10 september  
Een route vol historie en verhalen

[www.openmonumentendag.nl](http://www.openmonumentendag.nl)

Doarpsbelang  
 **Sumar**

**karakter** *istyk*  
TYTSJERKSTERADIEL Sûnt 1978

VRIENDEN  
LOTERIJ



Open  
MONUMENTENDAG  
E



## KERKDIENTEN AUGUSTUS EN SEPTEMBER IN DE DORPSKERK - SUMAR

In de zomerperiode is onze dorpskerk iedere zaterdagmiddag open (tot en met 10 september).

U wordt geïnformeerd over de geschiedenis van de kerk en er is koffie/thee. Loop gerust eens binnen.

31 juli	Ds. Marije Hage – Grou
7 augustus	Ds. H. Engelsma - Wijnjewoude
14 augustus	Ds. G. den Dikken – Drachten <b>Dienst om 9.30u</b> in tegenstelling tot tijdstip vermeld in het Tsjerkekrantsje
21 augustus	Ds. R. Praamsma – De Knipe
28 augustus	Dhr. J.H. Helffericht – Oudebildtziyl
4 september	Ds. A. Buizer – Leeuwarden
11 september	DS. E.C. Rooseboom - Drachten
25 september	DS. Foekje-Fleur Fink – Burgum <b>startzondag</b>

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven. We kunnen gelukkig weer met elkaar naar de kerk! Nu er geen beperkingen meer gelden geeft dat ook in de kerk weer meer vrijheid. Natuurlijk blijven we elkaar respecteren en geven we elkaar de gewenste ruimte.

De diensten met beeld en geluid kunt u voorlopig blijven volgen via [www.kerk-sumar.nl/uitzending](http://www.kerk-sumar.nl/uitzending). De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. Alleen met geluid zijn de diensten te volgen via de kerktelefoon en op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

WEET U WELKOM !!

## SUMAR, DE ZOMER DOOR

- Elke dinsdagavond in juni, juli en augustus volleyballen achter de Kamp;
- Elke dinsdagavond mogelijkheid om te biljarten, een kopje koffie drinken of gewoon even chillen in de Kamp;
- Een boek lenen? Dat kan op dinsdag- of donderdagavond in de Kamp;
- Elke dinsdagavond staat de jongerenwerkbuss bij de Kamp;
- Hou Sumarder Saakjes en de Actief in de gaten voor andere activiteiten!



# DOARPSAGINDA



Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur.

3 september Zorgboerderij de Buorkerij, lepen dei, 10.00-15.00 uur

10 september Open monumentendag (dorpskerk Sumar open)

17 september Paardenmarathon Sumarreheide

***De volgende Koekoek ligt 24 september 2022 bij u in de bus***

## BLIKJE DOPJE SUMAR

We zijn weer leeg

Aan de Mienskerwei net buiten Sumar zijn vorige week 4 lege bakken geplaatst. In die bakken mag blik, dopjes en klein oud ijzer worden gebracht. GEEN plastic doppen.

De opbrengst gaat naar onderzoek naar hersentumoren.

Hoewel er geld wordt ingezameld voor KWF en Kika, wordt weinig van deze opbrengst besteed aan onderzoek naar hersenkanker. Vandaar onze inzet met dit afval.

Want wat voor iedereen eigenlijk afval is, is voor ons van waarde. Een deel van onze bijdrage gaat naar Elly Leijstra. Zij spaart voor onderzoek naar meningeomen. De andere helft van de opbrengst gaat naar onderzoek van hypofyse hersentumoren.

Je kunt, naast blikjes en kroonkurken sparen ook een bijdrage doneren op onze account. Wij hopen dat we dit jaar de **1200 euro** mogen aantikken.

Een donatie kun je overmaken via de pagina:

[https://stophet.nl/acties/Blikje-dopje\\_Sumar](https://stophet.nl/acties/Blikje-dopje_Sumar)

Op dit moment staat er iets meer dan **1000 euro** op de teller.

Maar uiteraard zijn we erg blij met het feit dat jullie de inzamelplaats weten te vinden. Dank daarvoor.

*Wij sparen mee*

Steun deze actie!  
Spaar blikjes en dopjes voor meer onderzoek naar hersentumoren  
www.stophersentumoren.nl

Voor meer onderzoek naar hersentumoren sparen wij:

- Bierdoppen (kroonkurken)
- Deksels van groentepotten
- Deodorantbussen of andere spuitbussen
- Bier- of frisdrankblikjes
- Ranjablikken
- Conserven en/of groenteblikjes

Meer informatie: [STOPhersentumoren.nl](http://STOPhersentumoren.nl)  
[www.blikjedopje.nl](http://www.blikjedopje.nl) (zie ook facebook blikje/dopje)

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

### HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487  
 Hamstra & De Ronde (0511) 462269  
 Talsma & Hooisma (0511) 461320  
 Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461424  
 H.C.A. Veldhuizen (Garyp) (0511) 521 264  
 P.S. Wiersema (Eastermar) (0512) 471 221



Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**

### ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888  
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66  
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema)  
 Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema



Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 [Info@kearn.nl](mailto:Info@kearn.nl)/[www.kearn.nl](http://www.kearn.nl)

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060  
 Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444

### SUMAR



Begraffenisvereniging: [dlesumar@gmail.com](mailto:dlesumar@gmail.com)

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman – (06) 21223592 (na 18.00u)

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - [dorpsvereniging@sumar.nl](mailto:dorpsvereniging@sumar.nl)

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, [itbynt@pcbottiel.nl](mailto:itbynt@pcbottiel.nl)

It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262:It

Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-  
 471374