

Beste dorpsgenoten,

Als redactie vragen wij ons soms wel af wat u nou van de Sumarder dorpskrant vindt. Wordt de Koekoek wel gelezen? Vinden de dorpsbewoners de rubrieken wel leuk? Zouden ze ook andere rubrieken in de Koekoek willen lezen?

De Koekoek valt gewoon in de brievenbus. Het is niet zoals bij social media, dat je er als lezer een boodschap onder kunt zetten. Even “liken” is iets van deze tijd. Maar dat zien wij als redactie natuurlijk niet.

Toch horen we zo nu en dan wel eens iets. Dat bijvoorbeeld Lammert wordt aangesproken op zijn grientetún en hoe het met zijn groentevoorzieninkje gaat.

In de vorige Koekoek konden we ook lezen over het nieuwe ondernemerschap van Willem en Hilly. De buorkerij telde op het moment van schrijven van dat artikel 6 deelnemers. Inmiddels mogen 9 deelnemers meehelpen op de buorkerij.

In deze Koekoek kunt u ook weer een ruim aanbod vinden van “ferskate” onderwerpen. Bij het maken van deze Koekoek kan ik gewoon niet anders concluderen dat Sumar, na twee bewogen coronajaren, weer bruist. En dat “brûzjende” wordt doorgezet in de plannen voor een mooie dorpskern. Helaas was het pdf bestand die bij de kopij zat te groot om in de Koekoek te plaatsen, maar u wordt uiteraard de gelegenheid geboden om de situatietekening zelf te komen bekijken.

We gaan er ook vanuit dat er weer een grote deelname zal zijn voor het volleybaltoernooi in juli. Met al die feestelijkheden in Fryslân, maar zeker ook in eigen dorp, moet ook dit weer een geweldig en sportief feestje worden.

En natuurlijk hopen we dat we daar in de volgende Koekoek weer een verslag van mogen ontvangen.

Dat vinden wij namelijk:



Greta

**IN BRÛZJENDE DOARPSKERN***Gerrit Vrijburg*

In brûzjende doarpskern,

Doarpsbelang is onlangs weer begonnen om het oude plan van 2019 weer eens van de plank te halen.



Het gaat over een nieuw te realiseren multifunctioneel gebouw en om de terreinen eromheen beter in te kleden, zodat we dan echt kunnen praten over een ‘brûzjend’ dorpscentrum.

Er is een werkgroepje ontstaan met alle betrokken partijen dat ook belang heeft aan verbeteringen van de dorpskern.

Uit de uitkomsten van een enquête van 2018, waar we de bewoners van Sumar om hun ideeën hebben gevraagd, hebben we een plan kunnen smeden. Met een prachtig plan als resultaat.

Het plan is tijdens de ledenvergadering in 2019 gepresenteerd. Helaas hebben we daarna hier niet veel mee kunnen doen.

Nu, dik 3 jaar later, willen we dit plan weer opnieuw opstarten, maar de ideeën van drie jaar geleden zijn nu misschien wel anders ...

Daarom vragen we aan u om alsnog mee te denken aan wat er nog mooier kan aan dit plan. Dit kan via het email adres: [doarpskern@sumar.nl](mailto:doarpskern@sumar.nl) of via een post-it notitie in het lelijke tafeltje bij de poster dat staat bij evenementen in het dorp of bij zijn vaste plekje in De Kamp

Op maandag 26 september om 19.45 uur in de kamp organiseren we een info avond, dus als u geïnteresseerd bent, bent u van harte welkom!

Werkgroep doarpskern...

## **Kleintje dorpsfeest; Je was fantastisch**

Toen wij vorige week woensdag in de stromende regen de tent opzetten konden wij niet bedenken dat we zo'n fantastisch weekend tegemoet gingen. Wij hoopten het uiteraard, maar dit overtrof al onze verwachtingen. Vrijdag werden overdag de puntjes op de i gezet en nadat ook de styling klaar was telden we af naar 20:00 uur.

Langzaam druppelden de eerste feestvierders het terrein op en rond half 12 trokken de meeste feestgangers de tent in en werd er gefeest onder de muzikale leiding van Dj Anko. Vele verzoekjes zijn gedraaid en er werd volop gedanst.

Rond 1:30 uur was het bier op en het feest afgelopen. Er werd er nog even gesnackt bij Sietze, waarna de meeste feestgangers weer huiswaarts keerden.

De volgende ochtend was het al vroeg tijd voor spelletjes. De jongsten van groep 1 en 2 begonnen met een trekker race, waarna de oudere jeugd een parcours op de skelters aflegden. Er werd flink gestreden.



## KLEINTJE DORPSFEEST VERVOLG

*Tialde Vonk*

Na enige vertraging, iets met een sleutel die zoek was..... kon ook het levend tafelfoetbal beginnen. Tien ploegen streden om de eer. De winst ging hier uiteindelijk naar het team van Sumar-East.

Inmiddels was Gaatze Bosma gearriveerd en zo rond de klok van half één werd het matinee afgetrapt. Het werd een fantastische middag. Het was prachtig weer, de jeugd vermaakte zich prima op de



springkussens en de stormbaan. De rest heeft weer kunnen zingen, dansen en bijkletsen. Kortom een geslaagde middag ( en avond).

Inmiddels is alles weer opgeruimd en kijken wij terug op een prachtig weekend. Als Oranjevereniging willen wij iedereen die aanwezig was bedanken voor dit prachtige feest. In het bijzonder bedanken wij nog de vrijwilligers die ons achter de bar geholpen hebben, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Wij zien jullie graag weer tijdens het dorpsfeest van 2023!

**KLEINTJE DORPSRACE***Binne Kramer*

'Ladies and gentlemen, start your engines'

Dat was het motto zaterdagmorgen voor de race van tractoren en skelters op het sportveld achter de Kamp in Sumar. Begunstigd door heerlijk weer en gadegeslagen door een uitgebreid en meelevend 'omsittend laach', werd het een schouwspel dat naadloos paste in de traditie van het tweemaaljaars dorpsfeest. Deze keer had de oranjevereniging gekozen voor een 'kleintje dorpsfeest', omdat het volgens de feestkalender eigenlijk pas volgend jaar weer echt feest is. Maar omdat er door de bekende redenen een paar jaar geen feest was geweest en men toch wel weer eens een feestje wilde bouwen, dit beperkte, maar uiterst sfeervolle en gezellige 'kleintje dorpsfeest'. Ik ben voor u gaan kijken bij de tractor- annex skelterraace. Bij die tractoren moet u zich geen boerenprotest naar het Malieveld voorstellen, we hebben het hier over die kleine tractortjes die met trappers worden aangedreven door jonge en soms piepjonge chauffeurs en chauffeuses. Onderbouw basisonderwijs zeg maar. De wat oudere kinderen mogen op skelters een loodzwaar parcours rijden, loodzwaar vanwege het natte gras en de hobbelige ondergrond. Gelukkig heeft de organisatie bij de tractorrace gezorgd voor stevige rubberplaten en een kaarsrecht parcours.



**KLEINTJE DORPSRACE VERVOLG***Binne Kramer*

prachtig

Diezelfde organisatie heeft er blijkbaar zin in, gezien het voor velen toch redelijk vroege aanvangsuur van kwart voor negen. Maar er is ook voorzien in prachtig weer, de zon schijnt volop en de temperatuur doet zijn best, die flirt met de twintig graden.

En dus is het prima toeven op het sportveld achter de Kamp en ik vind voor mijn auto een plekje vanwaar het slechts een klein stukje lopen is naar het parcours. Dat lopen.... Ik ben redelijk vroeg zoals meestal, maar er heerst al een behoorlijke bedrijvigheid op het grasveld waar het allemaal moet gaan gebeuren. De meeste coureurs zijn al aanwezig en velen hebben hun eigen 'omsittend laach' meegenomen, voor de support, maar ook voor de morele steun. Want het is natuurlijk wel degelijk spannend als je voor het oog van al die mensen in de baan moet tegen een tegenstander. Die baan bestaat uit twee stroken rubbermat die parallel aan elkaar liggen en ongeveer 50meter lang zijn schat ik. En daar beginnen we mee, de coureurs, jongens en meisjes door elkaar, staan al te trappelen van ongeduld, ze kunnen bijna niet wachten tot ze de baan in mogen. De beide starters kijken toe of alles naar wens en volgens de regels gaat en of iedereen op de goede plek staat. Dat 'ladies en gentlemen start your engines', een iconische kreet uit de Amerikaanse autorace Indy 500, is hier natuurlijk maar virtueel, de 'motoren' zitten hier niet in de tractoren maar erop en die motoren maken een stuk minder lawaai.



## KLEINTJE DORPSRACE VERVOLG

*Binne Kramer*

Het geluid komt van het publiek, dat de deelnemers hartstochtelijk aanmoedigt. Vooral degenen die op achterstand komen, de ‘underdogs’ zeg maar, dat is nu eenmaal een begrijpelijke reflex. Valse starts zijn dan ook een fenomeen dat hier niet voorkomt.

Hard gaat het wel, en als je naar de gezichten kijkt kun je strijdlust ervan afschepen. Het is een afvalstelsel, dus de winnaars gaan door naar de halve finale en de winnaars daarvan komen tenslotte in de echte finale. Scheidsrechter zijn is tegenwoordig geen sinecure, maar hier staat het gezag op een onaantastbaar hoog peil. Ook het publiek werkt naadloos mee, kritiek op de referees is er niet, er is ook geen aanleiding voor. Zelfs als een coureur even de grip op de pedalen kwijt raakt en in het gras belandt, krijgt hij hulp van de officials die hem of haar met een forse duw weer in de goede richting zetten. En er is natuurlijk troost voor de verliezers, middels schouderklopjes of opbeurende woorden. En zo hoort het uiteraard ook bij kinderen van deze leeftijd.

skelters

Als de prijzen verdeeld zijn bij de tractorrace, is het de beurt aan de wat oudere kinderen die hun kunsten mogen vertonen op skelters. Die hebben het wat lastiger, hun parcours is een heuse ‘oval’ en ze moeten twee rondjes rijden. En dat betekent dat ze halverwege van baan moeten

verwisselen. Even moet ik denken aan de meest gedenkwaardige wissel uit de sportgeschiedenis.



**KLEINTJE DORPSRACE VERVOLG***Binne Kramer*

Die was van schaatser Sven Kramer die een 'zekere' titel verspeelde toen hij door zijn coach naar de verkeerde baan werd gestuurd en dus gediskwalificeerd werd. Ik heb zelden iemand zo kwaad gezien. Maar hier is dat niet aan de orde, de baanwachters doen hun werk feilloos. Maar



makkelijk hebben de deelnemers het niet, de baan bestaat uit tamelijk lang gras dat bovendien nog een beetje nat is. En dat betekent dat ze al hun krachten nodig hebben om hun vehikels op snelheid te houden. En ook hier moeten de officials af en toe een deelnemer 'depanneren' zoals de

Vlamingen dat zo plastisch noemen. Maar net als bij de tractoren is ook hier de strijd fel en staan de gezichten strak van de inspanning. Ik ben als sportverslaggever uiteraard objectief, ze mogen van mij allemaal winnen, maar ik heb toch, stiekem één uitzondering. 'Mijn grote vriend' doet namelijk ook mee en hoewel ik dat tegen niemand zeg, hoop ik dat hij zal winnen. Dat gebeurt niet, hij is net niet snel genoeg, maar als hij langs mij flitst, ik zit dicht naast de baan, steek ik mijn duim op en roep, zachtjes, maar wel zo luid dat hij het kan horen, 'set him op'. Zelfs als objectieve verslaggever mag je zo nu en dan wel een favoriet hebben. Ja toch?

Tekst en foto's  
Binne Kramer



## HISTORISCHE KRING SUMAR (FACEBOOK)

De groep telt nu 747 leden. Het is aan alle leden vrij om foto's, krantenartikelen en dergelijke te plaatsen mits deze tenminste 15 jaar oud zijn. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt. Zo verscheen een oude foto van het eerste elftal van V.V. Suameer op de pagina. Een rekening uit 1933 van molenaar A. van der Wal voor dhr. J. Witzenburg was een ander hoogtepunt. Een luchtfoto uit de jaren '80 van de vorige eeuw van de scheepswerf passeerde de revue. Het oude dorps huis aan de Dr. Prinsweg (het voormalige tramstation) sierde tweemaal de pagina. Een foto van het voetbalelftal van de N.T.F. (nu Sonac) uit 1971 zorgde voor leuke reacties. Verder leverde Cees Zuidema weer enkele foto's en krantenartikelen van 'de Lofstem' aan, die vervolgens op de pagina werden geplaatst. Kortom: er is veel te zien op de Facebookpagina van de Historische Kring Sumar.

\*\*\*\*\*

### BEDANKT

De penningmeester heeft een gift van € 10,00  
ontvangen voor de dorpskrant  
Heel hartelijk bedankt!!

\*\*\*\*\*

## Opbrengst collecte Longfonds 2022 in Sumar

Van 16 tot en met 21 mei haalden tienduizenden collectanten zoveel mogelijk geld op om te kunnen investeren in het versnellen van wetenschappelijk onderzoek naar astma. Online via whatsapp en social media, met een QR-code én uiteraard met de collectebus.



**De totaalopbrengst van de collecte in Sumar bedroeg € 707,00!**

Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage. Dankzij uw gift en de inzet van collectanten komt een wereld waarin iedereen vrij kan ademen steeds dichterbij.

Welkom aan de nieuwe inwoners van  
de Greate Buorren 31 in Sumar  
Voor de meeste Sumarders beter bekend als het  
huis van Melle Jelsma



*Wat is jullie naam*

Wim en Sandra Rietdijk, allebei geboren in Leeuwarden.  
Ze zijn getrouwd en hebben 2 kinderen: Zoon Arne met zijn vriendin  
Hendrike en dochter Maureen met haar vriend Dennie. De kinderen  
wonen allebei in Kollumerzwaag en Wim en Sandra hebben 2  
kleinkinderen en de derde is op komst.

*Wat is jullie leeftiid*

Wim is 54 jaar en Sandra 52 jaar. Zoon Arne is 30 jaar en dochter Maureen is 26 jaar

*Wat doen jullie overdag*

Nadat Wim jarelang in de bouw heeft gewerkt, is hij 2 jaar geleden geswitcht van baan. Hij werkt nu 4 dagen per week als locatie-assistent bij de JP van der Bent-stichting aan de Rondweg in Dokkum. Deze stichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en Wim vervult daar heel afwisselende taken zoals schoonmaker, conciërge en begeleider. Het bevalt hem zelfs zo goed dat hij misschien binnenkort nog een opleiding gaat volgen. Sandra is tegenwoordig teamleider bij de Kredietbank Nederland en werkt al 24 jaar in de schuldhulpverlening. Eerder ook als Budgetcoach. Ook Sandra werkt 4 dagen per week en op de woensdag hebben Wim en Sandra dan samen een vrije dag.

*Wat heeft jullie in Sumar gebracht*

Wim en Sandra zijn op gegroeid in Leeuwarden en hebben de afgelopen 11 jaar in Kollumerzwaag gewoond. Eerst heel vrij midden in het weiland en de laatste 2 jaar dichterbij Zwagerbosch, iets meer in de mensen. Toch voelde met name Sandra zich niet helemaal thuis in dat nieuwe huis.

Wim droomde er van om te emigreren naar Zweden en zo had Sandra ook wel wat wilde plannen: ergens een B&B beginnen bijvoorbeeld. Maar ze kwamen er achter dat Friesland ook nog zoveel moois te bieden heeft en zo kwamen ze het huis aan de Greate Buorren 31 tegen op Funda. Na de bezichtiging waren ze gelijk verkocht, maar er moest wel heel veel gebeuren. In november 2021 kregen Wim en Sandra de sleutel van het huis en gingen aan de slag met een aannemer wat uitliep op een teleurstelling.

Daarom zijn ze zelf met wat hulp aan de slag gegaan en midden februari 2022 zijn jullie in het huis getrokken. Intussen is er al heel wat werk gedaan.

### *Wat is jullie eerste indruk*

De eerste indruk van Sandra was: Wat mut ik yn Sumar? Wat is daar nou te beleven? Wim en Sandra zijn toen even door het dorp gereden en verder naar Burgum, want ze hadden geen idee wat Sumar te bieden had. In ieder geval geen winkels, maar die waren er wel in Burgum en dat lag best heel dichtbij.

Toen ze dan in Sumar woonden voelde het gelijk als thuiskomen. Voor Sandra leek het op het pake- en beppe hûske van vroeger en dat voelde zo vertrouwd. Geen moment heimwee gehad. De mensen zijn open, we hebben leuke burens en we hebben het ontzettend naar de zin in Sumar. De zoon en dochter vinden de omgeving van Sumar ook al heel leuk en kijken af en toe ook al eens even op Funda. Een goede mond-op mondreclame voor ons dorp Sumar.

### *Wat zijn jullie hobby's*

Wim is jarenlang voetbaltrainer geweest voor de KNVB bij verschillende verenigingen. Met de zondags-club uit de Westerein is hij in het verleden kampioen geworden. Mooie herinneringen, want sinds kort is Wim hiermee gestopt. Zo ook heeft hij zijn seizoenskaart van Cambuur ingeleverd om eindelijk eens meer tijd te hebben voor andere zaken, zoals zijn kleinkinderen, zijn vrouw en nu dan natuurlijk ook voor de verbouwing van het huis.

Sandra heeft 2 Amerikaanse Quarter horses, die mooi in het weiland naast het huis lopen. Sandra en dochter Maureen rijden als echte Cowgirls op deze paarden. Volgens Sandra zit je wat nonchalanter op zo'n paard, een relaxe manier van paardrijden.

Sandra houdt ook van Countrymuziek en is groot fan van Elvis. Verder rijdt ze graag in haar VW Cabrio (zie foto) die al jaren op haar verlanglijst stond.

Wim en Sandra houden van uitgaan en hebben 4 honden die ze iedere dag uitlaten en voor die honden is er aan de Greate Buorren nu lekker veel ruimte.

Dat geldt natuurlijk ook voor de kleinkinderen die af en toe bij opa en oma op visite komen.

### *Missen jullie ook wat in Sumar*

Een bakker of slager zou fijn zijn zegt Sandra, ook voor de sociale contacten. 'Maar het went ook snel hoor! En ik ben al naar de Bingo geweest in de Kamp' en Wim stond op de reserve lijst bij het dart tournooi. 'Een hele gezellige dag volgens Wim, waar ik veel mensen heb leren kennen'.

Het voelt goed in Sumar!



Wat een enthousiasme over Sumar  
Wim en Sandra bedankt voor jullie openheid en we wensen jullie voor de komende jaren heel veel woonplezier in Sumar!

**DE HOOP WEER SPIC EN SPAN***Binne Kramer*

Het was op deze vrijdagmiddag een feestelijke bijeenkomst op het terrein van Korenmolen De Hoop in Sumar. Een aantal genodigden, waaronder ook de bewoners van het Mounepaed, was naar de molen gekomen om het feit dat De Hoop een tamelijk ingrijpende opknopbeurt had ondergaan en dus nu weer in de oude luister was hersteld, te vieren. Een feestje dus met korte toespraken, hapjes en drankjes en alles wat er bij zo'n feestelijke gebeurtenis past. En ondertussen stond de molen zelf in het overdadige zonlicht te shinen als een filmster die zojuist een Oscar heeft gewonnen. En dat is terecht, de mannen die wekenlang hebben gewerkt om de molen weer in perfecte staat terug te brengen, mogen tevreden zijn, alles zag er weer spic en span uit, zowel van binnen als van buiten. En uiteraard moest hij voor 'het oog der troepen' even laten zien dat hij nog steeds volop zijn werk kan doen, draaien dus.



Zelfs het weer werkte mee: droog met af en toe wat vriendelijke stapelwolkjes en een stevige bries die de wieden, gepavoiseerd met vlaggetjes, de nodige snelheid gaven. Een prachtig gezicht.



### Mounepaed

Waar kan een mounne, een korenmolen in dit geval, nou beter staan dan aan het Mounepaed? Toch zal het wel andersom zijn vermoed ik: de molen was er eerst en daarna zal het weggetje ernaartoe de naam Mounepaed hebben gekregen. Ik heb de straatnaam al vele malen moeten spellen op verzoek van tientallen telefonistes en secretaresses, maar dat heb ik er graag voor over: wij wonen daar prachtig.

Een uitzicht om duimen en vingers bij af te likken, zoals onze Vlaamse vrienden dat zo mooi zeggen. En een niet onaanzienlijk deel van dat uitzicht betreft korenmolens De Hoop. Een echte traditionele molen die in stand wordt gehouden door een stichting middels een groep enthousiaste molenliefhebbers. Ik heb van die groep enthousiastelingen een tijdlang deel mogen uitmaken als voorzitter. Niet vanwege mijn overweldigende kennis van molens en het vak van molenaar, maar omdat wij vrijwel naast die molen wonen. Dat was makkelijk, ik kon er een oogje op houden en bovendien de sleutel beheren voor mensen die bij het onderhoud betrokken waren. Een deel van mijn taak was verder om de jaarlijkse vergadering voor te zitten en het jaarverslag te verzorgen. Dat voorzitten was geen straf, het was altijd gezellig, eerst in mijn kantoor, later ook wel in De Pleats in Burgum. En dan zaten we heel officieel om de tafel, waarop naast de 'stukken' koffie met gebak stond en bespraken we het reilen en zeilen van de molen. Naast het bestuur schoven ook vaak de directeuren van de toenmalige NTF en de papierfabriek aan. Zeer welkome gasten vanwege niet moeilijk te raden redenen...

feest

Deze middag zijn wij, mijn vrouw en ik, uitgenodigd om het feit te vieren dat de Hoop na een ingrijpende opknappbeurt weer in gebruik kan worden genomen. En dus melden wij ons tegen drieën bij de molen, 'wy kinne it rinnende dwaan', het zal een tochtje van misschien veertig meter zijn. De eerste gasten zijn dan al aan de koffie-met-oranjekoek, De Pleats uit Burgum verzorgt de catering, dus 'dêr hoege wy net oer yn te sitten'. Het is gezellig en sfeervol, het is bovendien 'bûtensitterswaar', ideaal voor een feestje. Mooi fotowerk ook met echt Hollandse luchten: 'einepikewaar' zou mijn moeder zeggen.



**DE HOOP WEER SPIC EN SPAN VERVOLG***Binne Kramer*

Als de kerkklok drie uur slaat roept de voorzitter van de Stichting tot Behoud van Monumenten in Tytsjerksteradiel, de heer Van der Schaaf, iedereen bij elkaar voor zijn welkomst- en openingswoord. Hij geeft in het kort aan wat er gaat gebeuren, maar hij memoreert allereerst dat er iemand ontbreekt. Insiders weten dat hij doelt op het feit dat Rein Beerda, de nestor van de vrijwilligers, kortgeleden is overleden. Hij zal, aldus de preses, node gemist worden, hij was er immers altijd. Zijn dochter neemt nu de honneurs waar, wat zeer gewaardeerd wordt. De volgende spreker is de heer Hans Beens, de voorzitter van Stichting Korenmolen De Hoop. Hij wijst op het belang van het behoud van monumenten als deze molen. Het zijn niet alleen gezichtsbepalende elementen in het dorp, maar het is ook een verbindende schakel in de Sumarder gemeenschap. Vandaar dat het van groot belang is dat De Hoop goed en regelmatig onderhouden wordt. Hij prijst niet alleen de vaklieden die deze niet geringe klus op een prima manier hebben geklaard, maar ook en met name de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de molen niet alleen bestaan, maar ook in werking blijft. Een molen die stilstaat en niet gebruikt wordt takelt af en verliest zijn functie en dus ook zijn waarde. Dat belang wordt onderstreept door het feit dat de gemeente een belangrijke participant in het beheer en het onderhoud is. Vandaar dat wethouder Tytsy Willemsma naar Sumar is gekomen om de her-ingebruikstelling extra cachet te geven. Zij spreekt het 'omsittend laach' op de van haar bekende manier toe, dus met de nodige humor, maar ook relaterend aan haar betrokkenheid met dit soort monumenten. Zij kan dat goed, het is, trouwens altijd weet ik uit ervaring, een genoegen om naar haar korte speech te luisteren.

**DE HOOP WEER SPIC EN SPAN VERVOLG***Binne Kramer*

proost

Het officiële deel van het programma wordt afgesloten als de wethouder samen met de voorzitters van beide betrokken stichtingen de molen beklimt en op de omgang, zichtbaar voor alle aanwezigen, het glas heft op dit feestelijke feit. Waarna de molen in werking wordt gesteld, altijd een indrukwekkend gezicht. Mijn buurman Lammert heeft voor de Stichting nog een leuke verrassing, hij biedt namens de bewoners van het Mounepaed een cadeautje aan in de vorm van een appelboom. Die is nu nog virtueel en verpakt in een envelop, maar hij zal in de herfst worden geplant, bomen plant je volgens de deskundigen niet in de zomer. Opdat wij het niet vergeten staat de paal die de jonge boom moet ondersteunen alvast op z'n plek. De bewoners kunnen alvast beginnen met het verdelen van de appels... Daarna kan er worden nagepraat onder het genot van een portie poffertjes. Poffertjes? Jawel, de link is natuurlijk het feit dat de poffertjes door het catering-team van De Pleats zijn gebakken 'mei moal fan 'e moune'. Ze vinden gretig aftrek. Conclusie van dit hele gebeuren: 'Sumar kin wer grutsk wêze op de Hoop'.



Tekst en foto's, Binne Kramer

## Dicky Broersma

As men út Eastermar nei de fiifpoatsrotonde riidt komt men d'r foarby: it autobedriuw fan Dicky Broersma. Ferskûle efter hege stekken. Hokker geheimsinnige saken spylje har hjir ôf? De heechste tiid om ris efter dat stek te sjen.

Dicky, eins is it Durk, nûget my út om nei Wâlterswâld te kommen. Dêr hat hy syn 'haadbedriuw'. Ik tref dêr in freonlike man en krij fuortendaliks in bak kofje. Nei't ik myn papier mei fragen klear lein ha giet it petear los. Of eins giet de monolooch fan



Broersma los. Hy fertelt tige entûsjast oer syn wurk.

Broersma is in boeresoan en hy wol eins ek wol boer wurde. Hy giet nei de lânboerskoalle. Hja wenje flakby in autosloperij en Dicky keapet al gau syn earste sloopauto, dy't dan in plakje krijt by heit op it hiem. Hy sloopt ûnderdielen út de auto's en ferkeapet dy. D'r gean ek in soad ûnderdielen nei de refyzje. Sa rûgelt hy yn't fak.

## YN PETEAR MEI ferfolch

*Ids Krol*

As yn 2003 it bedriuwsterrein fan de VAB yn Sumar te keap komt, hapt Broersma ta. Hjir is no in opslach fan benammen frachtweinen, mar ek trekkers, ladeweinen, kranen ensfh.. De auto's komme no foaral út Poalen en Roemenië, mar eins út de hiele wrâld. Broersma keapet ek fan it iepenbier ministearje. Dan giet it om guod dat yn beslach naam is, bygelyks troch wytwaterkerij. Dat wurdt dan by opbod ferkocht.

As wy sitte te praten giet de tillefoan oan ien wei troch. De tillefoan is dan ek it wichtichste apparaat foar syn hannel. Jo sille syn keapwaar nea op ynternet tsjinkomme. As d'r nije auto's binnen kaam binne stjoert Broersma foto's fia WhatsApp nei syn klanten. Dy bestelle of keapje dan somtiden 10 of 20 auto's tagelyk.

Faak komme d'r minsken út bygelyks Oekraïne dy't in pear frachtweinen en trailers keapje, dy fol lade mei allerhande ûnderdielen en dêr mei nei hûs ta ride.

Op dit stuit lade de meiwurkers, sy binne mei syn trijen, in tal konteners mei assen, felgen, komplette motors ensfh.. Dizze konteners wurde nei de haven fan Antwerpen riden en gean dan fierder mei it skip nei Nigeria en Burkino Fasso.

As in wein hielendal stript is, giet it 'karkas' nei de âldizerboer.

Op myn fraach wêrom de weinen benammen nei it bûtenlân gean is it antwurd helder: hjir meie wy net mear ride mei guon âldere motortypes. Yn it bûtenlân wolle sy dy types Euro 2 en 3 mei brânstoftpompnen krekt wol ha. Yn dy lannen binne (noch) gjin garaazjes, wêr't de monteurs mei kompjûters motorproblemen útlêze kinne. De smoarige gasoalje dêr helpt ek net echt.

Broersma hat in grut tal fêste klanten yn de hiele wrâld: fan Suriname oant Oekraïne en fan Tailân oant Nigeria.



## YN PETEAR MEI ferfolch

*Ids Krol*

Op it boerd by de wei stiet 'Worldwide Traders & Exporters' en dat dekt de lading hielendal. Der komme nauliks klanten út Nederlân, allinnich wat refyzjebedriuwen.

Yn de loads yn Sumar stiet ek in bus en in stockcar. De bus is fan Broersma en de meiwurkers ha mei-inoar in crossauto. Yn de wykeinen sleutelje hja dêr oan en somtiden meitsje sy reiskes nei bygelyks Engelân om te krossen.

It is moai dat komplette frachtweinen of ûnderdielen in twadde libben krije. D'r wurdt neat wei en it âld izer wurdt ek wer brûkt. Op it hiem sjoch ik as leek troch de beammen de bosk net mear. It is d'r in 'organisearre gaos', mar de eigener wit krekt wêr't alles stiet en leit. Komplete motors stean moai op pallets. By it slopen lekt wol ris wat oalje, mar dat besykje hja fuort wer op te romjen. D'r wurdt strang kontrolearre troch de miljeutsjinst!

As ik freegje wat hy dwaan soe as hy alles noch ris oer dwaan koe is it antwurd koart en dúdlik: ik soe krekt it selde wurk wer dwaan. Wat hannelje is myn lust en myn libben.



# De Lofstem Kristlike Fanfare

De laatste weken hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid op het muziekfestival op Schiermonnikoog wat 11 juni werd gehouden. Daarover straks meer.

We zijn geschrokken van het bericht dat ons erelid Piet Bouma plotseling is overleden. Piet is enkele jaren geleden gestopt als spelend lid maar was nog steeds nauw betrokken bij De Lofstem. Tijdens de afscheidsdienst hebben we enkele koralen gespeeld met een aantal muzikanten van De Lofstem. Mooi dat we op deze manier aan de dienst mochten meewerken. We wensen, ook langs deze weg, Elly en de rest van de familie veel sterkte toe.

Belangstellenden waren de tweede helft van de generale repetitie voor het muziekfestival welkom om te luisteren wat we op Schiermonnikoog zouden gaan spelen. Mooi dat jullie er waren!

En toen was het zover... 11 juni op naar Schiermonnikoog. Het was natuurlijk jammer dat dit festival samenviel met het dorpsfeest. We hadden ons hier al best lang geleden voor opgegeven dus ja... Het was even niet anders. We zijn rond 7:15 vertrokken richting Lauwersoog en waren mooi op tijd om op de boot te stappen. Tijd voor koffie en een broodje... Aangekomen op Schiermonnikoog zijn enkele leden met een bus of taxi richting het dorp gereden. De rest is lopend richting het dorp gegaan. Ook hier hadden we ruim de tijd om wat rond te lopen of andere korpsen te beluisteren. Het weer was prima dus de terrassen zaten al vroeg vol.

We konden tijdens de middagpauze op het hoofdpodium inspelen. Na de pauze waren we ingedeeld. Na het ONFK hadden we niet heel veel tijd om te repeteren dus was het wel "spannend" hoe het zou gaan.

Het optreden ging best goed en ook de jury was het hier blijkbaar mee eens. Want we hadden namelijk een positief verslag en met 84 punten een hele mooie eerste prijs.

Ons “zusterkorps” Legato uit Burgum had net voor het festival te maken met enkele leden die positief op corona gestest waren en dus niet mee konden doen. Ook de dirigent van Legato kon om deze reden niet aanwezig zijn. Ons dirigent Jan Geert is gevraagd en is de uitdaging aangegaan om zonder een repetitie bij te wonen het betreffende muziekstuk op het festival voor de eerste keer te dirigeren. Best wel spannend... petje af! Ook hebben enkele leden van De Lofstem geholpen om het stuk (ook voor hen voor de eerste keer) tijdens het festival te spelen. Ook Legato had een eerste prijs... 84.5 punten... Ja u leest het goed.... een halve punt meer dan ons.. 😊

's Middags stond de lofstem ingedeeld om nog een kwartiertje in de muziekkoepeel te spelen. Daarna hadden we nog even tijd om bijv. wat te drinken.

's Avonds hadden we nog een gezellige nazit... Al met al een mooie dag!

De vakantie staat voor de deur.. We sluiten het seizoen binnenkort af met een barbeque...

Maar we oefenen ook nog even voor de openluchtdienst 10 juli waar we aan mee gaan werken.

Groet van De Lofstem



## **7<sup>e</sup> Beachvolleybaltoernooi in Sumar op zaterdag 9 juli 2022**



Nog even... en het parkeerterrein van Dorpshuis De Kamp wordt omgetoverd tot een zomers strand met 3 volleybalvelden en een springkussen. We hopen op een zomers klimaat, veel teams en natuurlijk veel supporters.

Je kunt je team opgeven t/m 5 juli. Wie dit nog moet doen:

**Geef je snel op  
want vol is vol!**

**Na de wedstrijden is de bekendmaking van de einduitslag en muziek in Dorpshuis de Kamp.**

Tot slot nog even de belangrijkste informatie en de wedstrijdregels:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Aanvang:</b>           | <b>13.00 uur (start 1e wedstrijdronde).</b>   |
| <b>Plaats:</b>            | <b>Parkeerterrein Dorpshuis De Kamp, Sumar.</b>   |
| <b>Teamsamenstelling:</b> | <b>Er wordt gespeeld met 4 spelers met minimaal 2 dames.<br/>Minimaal 1 speler wonend in Sumar.</b>       |
| <b>Deelname:</b>          | <b>Op eigen risico.</b>   |
| <b>Leeftijd:</b>          | <b>Vanaf klas 1 voortgezet onderwijs.</b>   |
| <b>Opgave:</b>            | <b>t/m 5 juli in :<br/>Dorpshuis De Kamp (di. - en do. avond).<br/>Of via Watchapp tel. 06-4255 3192.</b> |
| <b>Kosten:</b>            | <b>€10,00 per team betalen bij inschrijving.</b>  |



**Wedstrijdregels Beachvolleybal te Sumar:**

- 1 Eerst genoemde team opstellen aan noordzijde veld (dorpshuis).
- 2 Eerstgenoemd team zorgt voor een teller.
- 3 Wedstrijd duurt 10 min.
- 4 Na 5 min van veld wisselen.
- 5 Teller levert wedstrijd briefje in bij de organisatie.
- 6 De volgende wedstrijd begint direct na het eindsignaal van de voorafgaande wedstrijd.

**Spelregels**

- 1 Eerst genoemde team begint met de opslag.
- 2 Opslag mag je niet blokken / terug smashen.
- 3 De bal moet na maximaal 3x raken worden teruggespeeld.
- 4 Na het raken van het blok mag nog 3x worden gespeeld.
- 5 Je mag de bal met elk lichaamsdeel aanraken.
- 6 De bal mag ten alle tijden het net raken.
- 7 Elke speler mag smashen en blokken aan het net.
- 8 Bij het net mag je de tegenstander niet hinderen/raken op zijn speelhelft.
- 9 Geen Time-outs.
- 10 In de poule wedstrijden kan er worden gelijk gespeeld.
- 11 Bij de kruisfinales en daarna geldt bij een gelijke stand: het team dat als laatste een punt heeft gemaakt heeft gewonnen.
- 12 Bij de finale wordt gespeeld om 2 gewonnen sets van 15 punten.

De organisatie:

Germ, Mirjam, Akke, Fokje, Mariëlle, Willem en Harry.

**Mede mogelijk gemaakt door de sponsors (zie poster en door vele vrijwilligers.**

# Sportvereniging Suameer & dorpshuis De Kamp

7<sup>e</sup> Beachvolleybaltoernooi

Zaterdag 9 juli 13:00

Parkeerterrein van  
Dorpshuis De kamp

Gesellige neisit yn  
Dorpshuis De Kamp



Sponsors Tige Tank



sonac



## Witte staafjes

Ik heb ooit eens geschreven over: "Beestjes, allemaal beestjes om me heen". Het is, naar ik meen, een soort van carnavalskraker maar zeker weten doe ik het niet. Maar dit terzijde, want ik heb het nu niet over beestjes maar over staafjes, witte staafjes wel te verstaan. Het rare is dat ik ze namelijk overal tegen kom. Net zo als we overal 'beestjes' zien, zie ik nu overal witte staafjes. Nou ben ik heel erg blij met de 'beestjes' die ik zie want het is droevig gesteld met onze natuur. Maar nu even weer terug naar de witte staafjes. Het lijkt of die staafjes uit oren groeien. En dan vooral uit oren van jongeren. Ze zitten op een bankje bij de bushalte, ze fietsen of lopen je voorbij, wat ze ook doen, de witte staafjes vergezellen hen. Maar ook mijn stagiaires hebben witte staafjes terwijl zij met hun schoolopdrachten bezig zijn. Nu ben ik al een hele tijd benieuwd wat die staafje hen vertellen, want ik neem aan dat er iets door naar binnen in die oren komt. Maar wat komt er dan binnen, is het een stem die belangrijke informatie verschaft, is het een telefoongesprek, is het muziek? Nu heb ik zelf geen witte staafjes nodig. Via mijn hoortoestellen krijg ik rechtstreeks vanaf mij iPhone alles binnen, van nieuws, telefoongesprekken, muziek, alles wat met mijn toestel verbonden is. En ik moet eerlijk zeggen dat is best heel handig, niemand kan meeluisteren het is heel erg privé. Alleen JJ zit soms naar mij te kijken wanneer ik met iemand een gesprek voer, met een blik van, waar gaat dit over. Maar wat ik mij afvraag, is het ook veilig wanneer je deelneemt in het verkeer? Hoort men met de staafjes ook de fietser die belt of de auto die claxonneert? Ik heb geen idee. Witte staafjes je ziet ze overal, ze lijken te zijn meegegroeid in de oren. Misschien kijken we over een aantal jaren in de wieg bij een pasgeboren baby die ook witte staafjes in de oortjes heeft, kleintjes dan wel te verstaan. Zo kunnen de ouders dan via social media lieve woordjes fluisteren of de baby in slaap zingen, ach ja de wetenschap staat voor niets. Nou, beste lezers mijns inziens wordt niet alleen ons huis, maar ook ons lichaam steeds meer uitgerust met technische snufjes, zoals o.a. witte staafjes.



## Ut it argyf fan Sumar

Ein 1953 is it eardere tramstasjon fan Sumar, oan de hjoeddeistige Dr. Prinswei, ferboud ta doarpshûs. Dêrnei is it ferhierd oan de Vereniging voor Dorpsbelangen te Suameer. It gebou hie in seal fan sawat 50 kante meter en in lytse wente foar de behearder. Doarpsbelangen woe û.o. in naaiskoalle yn it doarpshûs ûnderbringe.

Yn Sumar wie ferlet fan in doarpshûs. De gemeente soarge foar de omballingen en de leden fan Doarpbelang ha in soad wurk ferset om de boel foarinoar te krijen. D'r moast fansels ek in behearder komme. Dêr hie Hiltse van den Berg fan de Uleflecht wol earen nei. Hja woe mei har feint Jan Wiersma graach yn it âlde stasjon wenje, allinnich, hja wiene net troud en dat koe fansels net yn dy tiid. Dat Jan en Hil giene yn desimber yn ûndertrou en in wike as wat letter, yn jannewaris, giene hja yn'e lange hier. Hja moasten trouwe!



*Behearder Hil Wiersma-van den Berg foar it âlde doarpshûs.*

Doe koe dan yn febrewaris 1954 it doarpshûs feestlik yn gebrûk naam wurde. Foarsitter Rikus Jelsma neamde it gebou 'de trots van Suameer'.

Al gau die bliken dat it gebou te lyts wie en fan 1970 ôf waard der al praat oer in nij en grutter mienskipshûs. De ôfdieling boukunde fan de gemeente makke in tekening. It bouwurk krige in grutte seal mei plak foar sa'n 200 minsken en noch twa fergadersealen. In lytse tsien jier letter, yn 1979 krige boubedriuw Auke de Haan fan Garyp de opdracht om foar 567.816 gûne in nij gebou del te setten. It doarp sels moast 7% fan de kosten foar har rekken nimme. Der waard ek noch ris 20.000 gûne beskikber steld foar in keunstwurk by it nije doarpshûs. Doarpsgenoat W. Bosch beskildere doe de parkearplakken en dy kleuren wiene ek werom te sjen yn it doarpshûs sels.

It nije gebou moast fansels ek in namme ha. It stichtingsbestjoer skreau in priisfraach út en tidens de feestlike iepening op 26 jannewaris 1980 waard de nije namme bekend makke: De Kamp. Fetje Venema-Veltman stjoerde de namme yn. Hja hie de namme sels net betocht, mar sy hie har beppe Trijntje Boersma faak sizzen heard dat hja blommen plukte yn de Buorsterkamp efter harren hûs. Trijntje wie in dochter fan Hendrik en Froukje Boersma, dy't in bakkerij hiene oan de Greate Buorren (no nûmer 1). It doarpshûs is dus boud op it lân dat eartiids de Buorsterkamp neamd waard.



De Kamp hat al dy jierren in sintrale rol spile yn ús doarp. De earste jierren hie de Rabobank hjir in kantoarke (en no kinne wy net iens mear

yn Burgum terjochte, mar moat wy nei Drachten ride!).

De Kamp wie en is ek it plak wêr't de skoalle(n) har feestlike âlderjûn hâldt, it plak wêr't de muzykferiening har konserten hearre litte, wêr't toanielfoarstellings ús fermeitsje, wêr't dam- biljert- en darttoernoaien binne ensfh.

De moaiste beskriuwing fan in aktiviteit komt út in krante fan 1984: 'prútsers, nifelders en oare hobbyisten' hiene in soad wurkstikken ynlevere foar de tredde hobbytentoanstelling yn de Kamp. Yn elts doarp wenje minsken mei aardige en nijsgjirrige hobby's. Soe it net moai wêze om de tried wer op te pakken en sa'n hobby eksposysje wer ris op preammen te setten?

## KITTENS

Voor ons nestje met wit/grijs  
Cyperse kittens zoeken wij  
voor de laatste 2 katertjes  
nog een lief baasje. Een  
kraamvisite zonder  
verplichtingen is ook  
mogelijk.  
Bellen of appen is altijd  
goed! 🐾🐾

Familie de Vries  
06-39330333





## Geef de pen door....

Van schoonzusje Wieke kreeg ik de pen doorgegeven. Aan mij om iets over mezelf te vertellen.

Mijn naam is Tineke de Vries-Bouma geboren in Hurdegaryp. Hier opgegroeit met grote broer Willem, zusje Jelly en broertje Lolke.

Na de basisschool het VMBO-T afgerond aan het Liudger in Burgum.

Na mijn diploma gestart met de opleiding verpleegkundige, met als uiteindelijk doel operatie-assistente worden.

In 2008 ben ik aangenomen in het MCL voor de opleiding tot operatie-assistente. Inmiddels doe ik dit werk al 13 jaar met heel veel plezier. Ik sta hierbij veelal bij grote buikoperaties, denk aan operaties aan de darmen, lever, slokdarm en alvleesklier. Tevens doen we veel maagverkleiningen en sta ik bij de oncologische borstoperaties. Een uitdagend beroep, waar geen dag hetzelfde is.

Op mijn 25<sup>ste</sup> kocht ik mijn eigen woning in Hurdegaryp. Ik werkte toen fulltime en was heel veel met mijn hobby bezig: Friese paarden. Ik ben begonnen met rijden op de manege en daarna heb ik jarenlang in Tytsjerk Friese paarden voor anderen gereden. Voor het Koninklijk Fries Paarden Stamboek heb ik een aantal vrijwilligerstaken op me genomen zoals zitting in JongKFPS en als vrijwilligster bij stamboekkeuringen.

Zo was ik in het jaar 2013 ook aanwezig op de hynstedagen op de Sumarreheide. Hier liep (krukte eigenlijk) Lammert rond. We raakten aan de praat en ik moest de volgende dag maar mee naar het Veenhoopfestival. Dat was onze eerste date.

Het klikte en een jaar later is Lammert bij mij ingetrokken in mijn huis in Hurdegaryp. In september 2015 zijn we getrouwd hier in Sumar en een dik jaar later, november 2016 is onze zoon Jan Hindrik geboren. Hij is dus al weer 5 jaar oud.

Maar een Sumarder past niet in Hurdegaryp dus werd er gezocht naar een ander huis. Bij voorkeur in Sumar en voor mij telde vooral ruimte voor mijn hobby, de paarden.



Lammert had al een aantal droomplekjes voorbij zien komen die ik niet zag zitten. Om te voorkomen dat onze zoektocht jaren en jaren ging duren hebben we in 2017 ons eerste paard, toen nog veulen, gekocht. Zo moesten we binnen 2 jaar iets geschikts gevonden hebben.

Dat duurde niet lang want even later werden we via via gewezen op het huis aan het Mounepaed.

Een woning in het dorp maar er toch ook een beetje buiten, een grote tuin en ruimte voor de paarden. De keuze was snel gemaakt en in 2018 verhuisden we naar Sumar.



Hier is kort na de verhuizing onze dochter Martha Jelly geboren, deze meid is inmiddels alweer 3 jaar en zal na de zomervakantie al gaan proefdraaien op de basisschool.

Na de bouw van de paardestallen (2019) hebben we ons paard thuis gehaald, Femke fan Henswoude (een stbmerrie van Haike x Maiko, voor de kenners onder ons). Een uitdagende merrie welke ik 3-4 keer in de week beweging geef. Inmiddels is Lammert gelukkig ook een beetje besmet

geraakt met het paardenvirus en helpt hij met allerlei hand- en spandiensten rondom de paarden.

Femke wordt gezelschap gehouden door Pony. Een pony met echte ponytrekken maar ook heel lief voor de kin deren.

In oktober 2020 mochten we voor de 3<sup>e</sup> keer heit en mem worden van dochter Gryte Nynke. Zij is inmiddels al weer 1,5 jaar en een dochter met echt het jongste-kind-syndroom.

De afgelopen jaren hebben we vooral de tuin aangepakt en er voor de kinderen en zo fijn mogelijke plek van gemaakt met trampoline, schommels, glijbaan en zandbak.

Ook voor het huis hebben we nog wel wensen al gaan die iets minder snel.

De pen blijft nog even in de familie. Ik geef de pen door aan mijn zusje Jelly Jansje Looijenga-Bouma.



Kijk uit je doppen.

Waarom ga ik op Pinkstermaandag op de fiets tussen de buien door naar de supermarkt in Burgum? Dat doe ik anders nooit. Nood breekt wet. Ik heb een bakje met kiwi's nodig.

Op de brug fietsen ook vier pubers. Twee jongens en twee meisjes. De lange haren van de meiden waaien door de harde wind alle kanten op. Ze hebben dolle pret. Moet kunnen toch? Ineens stuiteren drie van hen bij het gemeentehuis plompverloren door de grasstrook naar beneden. Hun banden smoren bijna in de kletsnatte bodem. Zouden ze onderuit gaan? Ik zie het al voor me. Maar nee, het gaat maar net goed. Laat ik maar afstand houden. Wie weet wat voor capriolen er nog zullen volgen. Eén puber slaat netjes rechtsaf de Raadhuisweg op. Ineens is daar een wielrenner. Man, wat doe je daar! Het is vragen om ongelukken. De puber ontwijkt de man. De andere drie pubers stuiteren langs het gemeentehuis. Het lijkt wel een stel jonge hokkelingen die voor het eerst de wei in mag. Op de kruising Raadhuisweg- Bergumerdam- Lageweg komen de vier van alle kanten. Ik weet niet waar ik kijken moet. Het is een wonder dat ze zonder kleerscheuren of ongelukken de Lageweg op kunnen fietsen. Ik fiets verder en wil vervolgens rechtsaf naar de Markt. Wat er dan gebeurt, dat kan ik pas later reconstrueren. In de bocht komt ineens een jongedame op een herenfiets recht op mij af. Door de heg zie ik haar pas op het allerlaatste moment. Ik geef een schreeuw en dan liggen we samen op de grond. De dame staat bibberend op. Dat komt beslist niet van de korte broek die ze draagt. Haar boodschappen liggen op straat. Ik ook. Ze zegt sorry, sorry, sorry. Dat zijn de blijkbaar de enige woorden die in haar opkomen. Ze steekt vier vingers op en zwaait met haar armen: Four baby, zegt ze. Wat baby! Een viertal ongeleide puberende projectielen zal ze bedoelen. Ik denk dat ze een Oekraïense vluchteling is. Een paar minuten geleden ziet zij ineens vier fietsers links en rechts op haar afkomen. Ze probeert hen te ontwijken. En daar, in die bocht achter de heg, daar ben ik. Ik sta op. De kapotte voorlamp bungelt zielig heen en weer. De puberende projectielen zijn allang gevlogen. Het bakje met kiwi's kan ik ook op mijn buik schrijven. Uitverkocht!

# OUD-PAPIER

Aan de inwoners van Sumar,

Het oud-papier in ons dorp wordt ook dit jaar door ons opgehaald. Het meeste papier staat altijd op de afgesproken verzamelplaatsen. Het zou erg fijn zijn als ALLE papier op deze plaatsen zou staan. Mogen we op uw aller medewerking rekenen.

Oud-papiercommissie "Buertferiening De Heidebuorren".

Ophaal-data in de rest van 2022:

**8 juli**

**7 oktober**

**16 december**

**26 augustus**

**11 november**

---

Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!  
U vindt de container ook dit jaar op de P. achter de kerk.



**WAT WAS HET WEER OOK WEER?***Dirk Strijker*

Op 16 mei werd het bijna 25 graden. Bewolking in de namiddag verhinderde dat we deze grens dit jaar voor het eerst bereikten. Er volgden enkele dagen met fraai weer, de middagtemperatuur lag rond de 24 graden. Klachten werden niet gehoord maar wel begon de droogte hier en daar voor problemen te zorgen. Er was in mei nog maar 3 mm regen gevallen. Op 19 mei dan eindelijk regen. 's Morgens al wat gespetter, resultaat was 1 mm. Daarna kwam de zon er weer bij, het werd broeierig warm. Vlak voor 14.00 uur opnieuw wat gedruppel en zelfs wat onweer, het eerste onweer dit jaar. Om 14.20 uur matige-, snel overgaand in zware regen en om 14.25 uur een ware wolkbreuk. Het regende zo hard dat het wel mistig leek. Ook hagelde het even. In korte tijd viel 22 mm met als gevolg enkele overstroomde straten.

Op 20 mei was het met 18 graden een stuk koeler. 's Middags opnieuw felle buien, resultaat 11 mm regen. Aan de droogte was nu min of meer een eind gekomen. Op 23 mei leek het leed te zijn geleden. Het was lekker weer met ruim 24 graden. Later in de middag viel er een beetje regen. Tussen 18.00 en 21.00 uur was het weer bingo. Zware buien leverden ruim 26 mm op.

De dagen vormden een dieptepunt. De temperatuur was laag, op 29 mei slechts 13 graden en er viel bijna dagelijks wel een bui. Aan de droogte was definitief een eind gekomen. In mei viel 80 mm (normaal 57 mm). De zon scheen 187 uren (normaal 205 uren) en de temperatuur was met graden 13,4 graden iets hoger dan normaal (12,7 graden).

In de juni werd het weer geleidelijk wat beter. Toch begonnen we op 1 juni met 10 mm regen. Daarna meer zon en hogere temperaturen. Maar op 5 juni (Eerste Pinksterdag) viel 's avonds 17 mm regen. Dat kon de baan van de autocross op Sumarreheide nog wel hebben. Toen op Tweede Pinksterdag in de middag de hemelsluizen opnieuw open gingen (nog een keer 17 mm) was het 'einde wedstrijd'. Ook op 8 juni viel een plens water (22 mm). Daarna een paar dagen gematigd zomerweer met uitzicht op echt zomerweer. Daarover de volgende keer meer.

*Meer weer:* [www.Meteo-sumar.jouwweb.nl](http://www.Meteo-sumar.jouwweb.nl)

# Open Monumentendag 2022

## Tytsjerksteradiel



“Strune yn Sumar”  
Zaterdag 10 september  
Een route vol historie en verhalen

[www.openmonumentendag.nl](http://www.openmonumentendag.nl)

Doarpsbelang  
 **Sumar**

**karakter** *istyk*  
TYTSJERKSTERADIEL Sônt 1978

VRIENDEN  
LOTERIJ



open  
MONUMENTENDAG  
K

<b>KERKDIENTEN JULI IN DE DORPSKERK - SUMAR</b>
---

26 juni	Ds. Wiepke Heeren – Oentsjerk	
3 juli	Mw. Joh. Bloem - Broeksterwâld	
10 juli	Ds. Sita Hofstra – Leek m.m.v. De Lofstem	Overstapdienst KND in de openlucht
17 juli	Ds. A. Buizer – Leeuwarden	
24 juli	Ds. J.J. de Lange – Garyp	
31 juli	Ds. Marije Hage – Grou	
7 aug.	Ds. H. Engelsma - Wijnjewoude	

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

We kunnen gelukkig weer met elkaar naar de kerk! Nu er geen beperkingen meer gelden geeft dat ook in de kerk weer meer vrijheid. Natuurlijk blijven we elkaar respecteren en geven we elkaar de gewenste ruimte.

De diensten met beeld en geluid kunt u voorlopig blijven volgen via [www.kerk-sumar.nl/uitzending](http://www.kerk-sumar.nl/uitzending). De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. Alleen met geluid zijn de diensten te volgen via de kerktelefoon en op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

**WEET U WELKOM !!**



## SUMAR, DE ZOMER DOOR

- Elke dinsdagavond in juni, juli en augustus volleyballen achter de Kamp;
- Elke dinsdagavond mogelijkheid om te biljarten, een kopje koffie drinken of gewoon even chillen in de Kamp;
- Een boek lenen? Dat kan op dinsdag- of donderdagavond in de Kamp;
- Elke dinsdagavond staat de jongerenwerkbuis bij de Kamp;
- Hou Sumarder Saakjes en de Actief in de gaten voor andere activiteiten!



# DOARPSAGINDA



Vanaf januari 2022 trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur.

27 juni	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
09 juli	Beachvolleybal, parkeerterrein De Kamp, 13.00 uur
11 juli	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
25 juli	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
10 september	Open monumentendag (dorpskerk Sumar open)
17 september	Paardenmarathon Sumarreheide

***De volgende Koekoek ligt 24 juni 2022 bij u in de bus***

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

### HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487  
 Hamstra & De Ronde (0511) 462269  
 Talsma & Hooisma (0511) 461320  
 Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461424  
 H.C.A. Veldhuizen (Garyp) (0511) 521 264  
 P.S. Wiersema (Eastermar) (0512) 471 221



Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**

### ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888  
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66  
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema)  
 Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema



Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 [Info@kearn.nl](mailto:Info@kearn.nl)/[www.kearn.nl](http://www.kearn.nl)

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060  
 Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444

### SUMAR



Begraffenisvereniging: [dlesumar@gmail.com](mailto:dlesumar@gmail.com)

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman – (06) 21223592 (na 18.00u)

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - [dorpsvereniging@sumar.nl](mailto:dorpsvereniging@sumar.nl)

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, [itbynt@pcbottiel.nl](mailto:itbynt@pcbottiel.nl)

It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262:It

Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-  
 471374