

Beste dorpsgenoten,

Deze koekoek begint met een gedicht van Maaike Kingma over de oorlog in Oekraïne. Dit gedicht verwoordt dat wat wij allemaal voelen: onmacht en ongelooft.

Ook onze columnisten Froukje en Tine schrijven over de oorlog, dit laat zien dat het ons allen bezighoudt.

De blijdschap die we voelden over de vrijheid die we weer terug hebben nu de Coronacrisis langzamerhand aan het afnemen is, wordt overschaduwd door deze afschuwelijke oorlog.

Laten we samen klaarstaan voor de vluchtelingen die op ons pad komen, iederéén binnen de eigen mogelijkheden.

Gelukkig gebeuren er in ons dorp ook leuke en goeie dingen, zoals gezellige activiteiten op koningsdag en allerlei acties rondom goeie doelen. U leest er alles over in deze Koekoek. Ook is er weer een mooi interview met nieuwe dorpsbewoners en zijn er in kijksjes in It Boartersplak en It Bynt. Er is gelukkig weer reuring in ons dorp!

Onze penningmeester laat weten dat aan het eind van deze maand (maart dus) de donateursgelden voor de dorpskrant, worden afgeschreven.

Voor de volgende Koekoek moet de kopij op **11 april 2022** ingeleverd zijn
Veel leesplezier

Trynke





Foarop de krante
 in frou mei 2 lytse bern oan de hân.
 Lêz ik dat no goed?
 sa tichtby dizze tastân?

Fan lân en hûs ferdreaun
 op wei nei it ûnbekende
 Har leafste en harren heit is efterbleaun
 it is ynienen ien grutte ellende.

De frou spoeket my mar troch de holle
 wêr moatte dy minsken hinne?
 Gelokkich binne der in soad minsken dy wat dwaan wolle
 en selts noch wol wat misse kinne

Dit meie wy dochs net gewurde litte
 betink ik my as ik nachts wekker liz
 It makket tagelyk ek hiel dúdelik
 Hoe grut de wearde fan frede en frijheid is

Foarop de krante
 in frou mei 2 lytse bern oan de hân
 Wy tinke oan harren allegear:
 mei der gau in ein komme oan dizze tastân.

Wolkom oan de nije ynwenners fan de Vigevenowei 23 yn Sumar. It hûs wer't foarhinne Jouke en Edwin wenne ha.



Wat is jim namme?

Jeltsje en Janneke Hospes en Willem de Boer, Alyse de Boer en Marten de Boer.

Alyse en Marten binne de bern fan Willem en Jeltsje. Yn dizze gearstalling binne wy al mear as tweintich jier in húshâlding.

Wêr komme jim wei?

Jeltsje en Janneke binne opgroeid yn Aldemardum (Fryske marren) en Willem komt fan it Wytfean, om krekt te wêzen fan "it Oerset". Minsken út de buurt witte fêst wêr't dat is. De lêste 22 jier wennen sy achter it tankstasjon oan de Wâldwei by de Pein, tusken de Tike en de Pein. Alyse en Marten binne nei de basisskoalle yn de Pein west.

Hoe âld binne jim?

Willem is 56 jier, Jeltsje 50 jier, Janneke 44 jier, Alyse 22 jier en Marten is 21 jier.

Wat dogge jim oerdei?

Marten wennet thús en is soldaat. Hy is fan doel om yn 'e maitiid ôf te swaaien en wol dan fysiotherapy studearje. Alyse wennet yn Grins en docht de masterstudzje MMIT (Molecular Medicine and Innovative Treatment).

Janneke wurket as mangementassistent by Omrin en Jeltsje wurket it leafst als prosesbegelieder/projektlieder en is breed ynsetber. De lêste 2 jier by de gemeente Smellingerlân en no op syk nei in nij projekt. Willem is accountmanager by it fersekeringsbedriuw SAA mei it haadkantoar yn Ede. Syn klanten sitte foaral yn de agraryske sektor.

Wat bin jim hobby's?

Willem hat in soad trainingen jûn op de iisbaan yn it Hearrenfean en yn Ljouwert. De oaren hawwe ek allegearre in soad reedriden mar dogge dat no allinnich noch op natuuriis. Sy wienen dus allegear bliid doe't "de Bleense" ûnder wetter kaam. Alyse en Jeltsje drave alle sneintemoarnen in rûntsje en Willem en Janneke gean in pear kear yn de wike nei Crossfitt yn Ljouwert. Fierder sjochst harren wol gauris yn Sumar rinnen mei Brecht, harren brúne wetterhoun. Harold, de swarte Labrador is al wat âlder, en rint net sokke grutte einen mear. Dy hearre jim as jim der foarby fytse. Op it heden binne sy noch drok dwaande om wat feroaringen oan te bringen yn harren nije hûs.

Wat luts jim nei Sumar?

It hûs yn de Pein stiet neist de Wâldwei en sy woenen it leafst wat stiller wenje mei in lytsere tún. Dat makke dat sy op syk gien binne en it makke harren neat út yn hokker doarp. Doe't sy it hûs oan de Vigevenowei yn Sumar beseagen, like dat in moai plak om del te striken.

Wat is jim earste yndruk?

Sumar is in noflik doarpke en wy moatte no wat wenne oan de stilte, want yn de Pein wie it altyd drok mei auto's. Hjir binne oare lûden. Wy wenje no midden yn it doarp wylst wy 22 jier bûtenút wenne ha. Wy binne dan ek wol wat op ús sels. Mar de minsken binne freonlik en meie graach in praatsje meitsje.



Misse jim ek wat yn Sumar?

Wy ha de winkel no in stik tichter by en misse fierder neat. Wy witte noch net hoe 't it der by it maitiid en yn 'e simmer útsjocht mar kinne ús sa yntinke dat der miskien wol plak wêze kin foar fjildsjes of strookjes mei blommen dy 't bijen en oare insekten oanlûke.



Willem, Jeltsje, Janneke, Alyse en Marten tige tank foar jim hertlike ontfangst. Wy hoopje dat jim it tige nei it sin ha sille yn Sumar en winskje jim in soad wenwille ta!



Algemene ledenvergadering

Oranjevereniging Sumar

22 april 2022

Aanvang: 20.00 uur in de Kamp

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vorige ledenvergadering
5. Jaarverslag secretariaat
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie (Albert van der Werf en Jelle Batema)
8. Verkiezing nieuw kascommissielid
9. Rondvraag

Koningsdag 2022

Op koningsdag vinden er de hele dag activiteiten plaats in en om dorps huis 'De Kamp'. In de ochtend begint het met een kleedjesmarkt voor jong en oud georganiseerd door de activiteitencommissie van de Kamp. Dus allemaal de zolder leeg en verkopen maar... Deze kleedjesmarkt duurt tot ongeveer 13:00 uur. Nadere info volgt via de facebooksite van 'De Kamp'. Vanaf 13:30 uur gaat de Oranjevereniging van start met het 'Aaigoaien'.

Deelname in drie leeftijdsgroepen (9-11 jaar, 12-17 jaar en 18+).

Opgeven kan per tweetal op ovsumar@gmail.com. Voor de allerjongsten is er een springkussen en een knutselafel.

Na het 'aaigoaien' is het tijd voor nog meer gezelligheid. In De Kamp staat 'Las Bandidas' klaar om deze dag muzikaal af te sluiten.

Wij hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!



STICHTING FAM TO FAM

Voor Stichting FamtoFam gaan we vrijdagavond
22 april van 18:30 tot 21:00 uur weer met een
enthousiast team **auto wassen !!!!**

Locatie: Parkeerplaats bij de Moeting



Tarieven:

- € 7,50 per auto wassen buitenkant
- € 5,00 per auto stofzuigen binnenkant
- € 10,00 per busje wassen buitenkant.



Bi Gooien

Springkussen & knutseltafel voor de aller kleinsten

27 APRIL 13.30 UUR



Voor jong en oud!
Opgave per tweetal via
ovsumar@gmail.com
Of tot 13.00 uur bij
Dorpshuis de Kamp

Aansluitend live muziek



GEORGANISEERD DOOR
ORANJEVERENIGING SUMAR





Actie Commitee FamtoFam organiseert op 10 april om 19.30 in de dorpskerk van Sumar een zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Organist is Sake Heeringa met begeleiding van Melvin en zijn saxofoon. De toegang voor deze zangdienst is gratis maar na afloop wordt gecollecteerd voor Stichting FamtoFam.

VOETBALCOMPETITIE SUMAR

Vanwege praktisch dagelijkse wijzigingen in de voetbalcompetitie door coronabesmettingen en/of quarantainegevallen, verwijzen wij jullie naar de site van VV Suameer www.vvsuameer.nl of naar www.voetbal.nl.

Hier staan de laatste wijzigingen/updates van de te spelen wedstrijden en de afgelaste wedstrijden.



Open ochtend Peuteropvang It Boartersplak (onderdeel van Bernemianskip It Bynt).

Woensdag 6 april is er een open ochtend voor alle ouders met kinderen die nog niet naar de peuteropvang gaan. Ze kunnen dan samen met papa en/of mama kijken wat wij allemaal doen op de peuteropvang/basisschool. U bent welkom tussen 9:00 – 11:00 uur. Wij hopen dat we die ochtend heel veel nieuwe speelgenootjes mogen begroeten.

Bent u op deze datum verhinderd, dan kunt u ook een afspraak maken voor een kennismaking (tel. 06-13514624). De peuteropvang is geopend op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8:30 – 12:30, de basisschool iedere dag van 8:30 tot 14:00 uur. De peuteropvang kunt u vinden in de basisschool It Bynt, rechts achter in het gebouw.

U kunt uw kind aanmelden voor peuteropvang bij Kinderwoud tel. 0513-610825 of via de website www.kinderwoud.nl





Iepen moarn Pjutte-opfang It Boartersplak (ûnderdiel fan Bernemienskip It Bynt).

Woansdei 6 april is d'r wer in iepen moarn foar alle âlders mei harren bern dy't noch net nei de pjutte-opfang gear.

Se kinne dan tegearre mei heit en/as mem sjen wat wy allegearre dogge op it pjutteboartersplak/basisskoalle. Jo binne wolkom tusken 9:00 – 11:00 oere. Wy hoopje dat wy dy moarn hiel folle nije boarterkes moetsje meie.

Binne jo op dizze datum ferhindere, dan kinne jo altiten in ôfspraak meitsje om mei ús yn 'e kunde te kommen (tel. 06-13514624) De Pjutteopfang is iepen op de moandei-, woansdei- en freed-te-moarn fan 8:30 – 12:30, de basisskoalle alle dagen fan 8:30 – 14:00. Jo kinne de pjutte-opfang fine yn 'e basisskoalle It Bynt, rjochts achter yn it gebou.

Jo kinne jo bern oanmelde foar de pjutte-opfang by Kinderwoud tel. 0513-610825 of fia de webside www.kinderwoud.nl.



Sa sitte wy yn de kring te lêzen



Sa sitte wy yn 'e kring in ferske te sjongen en út te spyljen



Op 11 maart hebben we met alle kinderen van onze bernemiskip het 25-jarig jubileum van juf Grieteke gevierd. Het grootste deel van die 25 jaren heeft ze in Sumar gewerkt en vele kleuters aan zich voorbij zien komen. Eerst aan de Master de Vriesskoalle en de laatste 7 jaar op It Bynt. Genoeg reden voor een feestje dus.

Omdat Grieteke in haar vrije tijd graag autopuzzeltochten maakt was er voor haar een mini-puzzeltocht door Sumar uitgezet. Met haar prachtig versierde auto moest een route door het dorp gereden worden met 3 verschillende stopplaatsen. Op iedere plek stond een deel van de kinderen te wachten en moest Grieteke een opdracht in de vorm van bijvoorbeeld een rebus maken.

Wanneer de opdracht goed gemaakt was kon de tocht vervolgd worden met de kinderen van de betreffende stopplek in een lawaaioptocht achter haar aan.

Als laatste kwam Grieteke bij school aan waar ze langs een erehaag van kinderen de school betrad en met luide kelen werd toegezongen. Aan het eind van dit schooljaar komt er een eind aan het werkzame leven van Grieteke op school. Ze gaat met ingang van 1 augustus met vervroegd pensioen.



Een fleurig bedankje!!

Op vrijdag 4 maart, een week later dan gepland, hebben wij de welbekende bloemenmodderactie gehouden. De jeugd van jeugdclub Sumar met hulp van de Actiegroep FamtoFam Sumar is in de weken voorafgaand aan de actie bij de deur langs geweest om de briefjes op te halen inclusief de opbrengst.



De opbrengst van de actie is dit jaar bestemd voor de stichting FamtoFam, een stichting die zich inzet voor de allerarmste kinderen in Gyumri (Armenië) op het gebied van financiële middelen om naar school te kunnen gaan, maar ook bij acute noodsituaties.

Er werden er dit jaar maar liefst 540 zakken bloemenmodder verkocht, waarna deze vrijdagavond 4 maart zijn bezorgd. De opbrengst, inclusief giften en na aftrek van de kosten, is uitgekomen op maar liefst €929,55!

Hartelijk dank namens de jeugdclub van Sumar en de Actiegroep FamtoFam Sumar!!



FAMTOFAM
HELP ONS HELPEN

Nieuws van de jeugdclub Sumar

Nu corona, door de mildere variant – maar in het huidige daglicht door de oorlog in Oekraïne -, naar de achtergrond is geraakt, kunnen we gelukkig weer clubavonden organiseren!

Waar voor de winter slechts éénmaal een avond kon worden georganiseerd zijn we eind januari weer los gegaan. De jeugd weet de Moeting gelukkig weer goed te vinden en de eerste avonden waren weer gezellig! Waar de eerste avond van 2022 een bingoavond werd gehouden, ging de jeugd in februari aan de slag met de bloemenmodder actie. Ondanks dat een heel aantal te maken kreeg met een corona-besmetting, zijn er heel wat zakken bloemenmodder verkocht. Deze zouden we vrijdagavond 25 februari langs brengen, maar helaas waren er leveringsproblemen. Het was even snel schakelen, maar een week later konden de zakken wel worden geleverd. “Dan maar een week later”. “Hopelijk kunnen de Sumarders nog een week wachten met tuinieren.” Gelukkig is het bereik via Facebook en de tamtam best groot, zodat we de meesten konden bereiken.

Vrijdagavond 4 maart gingen we dan met auto/trekker en kar bij langs. De routes waren gemaakt en dan is het zorg om de zakken bij het juiste adres af te leveren. Hoewel de auto en kar zo langzaam reden dat er onderweg gewoon Pokémon Go kon worden gespeeld, waren de zakken vlot bezorgd!

De één was weliswaar wat fanatieker dan de ander, maar voor een ieder was er de beloning in de Moeting in de vorm van een broodje knakworst. Dank aan een ieder die meegeholpen heeft met de actie!



JEUGDCLUB PKN SUMAR *ferfolch**Willem, Hiltse, Wyan en Romke*

Inmiddels gaan we al snel richting Pasen en staat er op het moment van verschijnen van de koekoek nog een avond gepland bij het AZC te Burgum. Hoe is het voor jongeren in het AZC om in een onbekend land te verblijven, zonder zekerheid. Zeker met de huidige oorlog in Oekraïne, waarbij veel mensen op de vlucht zijn geslagen, hopen we dat dit de jeugd aanspreekt.

De slotavond staat dan nog ingepland op 8 april, waarna we in mei/juni afsluiten met een spetterend clubkamp!

Groeten van de clubleiding!
Willem, Hiltse, Wyan en Romke

PS: De clubleiding telt nog maar vier personen en daar kan best nog iemand bij! Mocht dit je nu aanspreken, ben je van harte welkom! Neem dan contact met één van ons op!

HISTORISCHE KRING *(op facebook)**Dirk Strijker*

Een flinke hoeveelheid oude foto's afkomstig van Richard Cuperus uit Leeuwarden is onlangs ingescand. Van veel foto's is onzeker of het foto's van Sumar en/of Sumarders zijn. Met Richard is afgesproken dat de komende weken/maanden deze foto's op Facebook worden geplaatst, zodat de leden hierop kunnen reageren.

Vorig jaar leverde Maaïke van der Veen uit Sumar veel foto's aan waarvan de namen van de personen op de foto's haar niet bekend zijn. Ook de foto's van Maaïke passeren de komende maanden de revue. De foto's van beide collecties worden ook in een apart Album geplaatst zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn.

Van Hieke Haveman ligt ook nog een aantal ingescande foto's op de plank. Ook die zullen de komende tijd op de pagina worden geplaatst.

Kortom: er valt genoeg te zien. Het aantal leden van de Historische kring groeit gestaag. De stand op 14 maart is: 689 leden. Lid worden is heel gemakkelijk: op Facebook zoeken naar 'Historische kring Sumar', klikken op de knop '*lid worden*' en klaar is Kees.

De Lofstem Kristlike Fanfare

Zoals in de vorige Koekoek vermeld zijn we alle zeilen aan het bijzetten voor 8 April. Dan staat het ONFK (Open Nederlands Fanfare Kampioenschap) gepland. Het verplichte werk voor de 4^e divisie is "Centenary 2019" wat geschreven is ter ere van ons 100 jarig bestaan. Dit is natuurlijk heel bijzonder. We hebben in de startblokken gestaan om dit stuk tijdens het ONFK in 2020 te spelen. Ivm Corona kon dit toen niet doorgaan. We gaan het nu opnieuw proberen..... In de volgende Koekoek gaan we verslag doen.

Het is lang geleden dat we de muzikale begeleiding konden verzorgen tijdens een kerkdienst in de kerk. Het ziet er naar uit dat we de dienst tijdens 1^e Paasdag kunnen gaan begeleiden. Mooi dat dit weer mogelijk kan zijn.

Binnenkort krijgt u een flyer in de bus met een bestelformulier om uw paasbrood te bestellen. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om een sùkerbôle te bestellen. De broden zullen 15 april worden bezorgd. Mogen we op uw steun rekenen?

19 Maart stond het solistenconcours gepland in Garyp. Helaas kon niet iedereen van ons meedoen ivm Corona. Ale, Jildert en Wout hebben kunnen meedoen wat los van het resultaat al een prestatie op zich is... En dan ook nog met een prachtige beoordeling van de jury... Want stel je eens voor om alleen als solist voor een zaal met publiek en jury een solo te spelen. Ale had een hele mooie beoordeling en 80 punten! Ook Jildert had een mooie positieve beoordeling en ook 80 punten! Wout had 84 punten en had daarmee de 1^e prijs in de 5^e divisie. Super knap mannen!!!

Groet van De Lofstem

75 jaar Doarpsbelang



In november 2020 bestond Doarpsbelang Sumar 75 jaar.

Vanwege alle Coronamaatregelen konden we hier destijds geen aandacht aan besteden en dat wilden we toch wel graag inhalen! Dus zodra de maatregelen werden versoepeld boekten we Griet Wiersma om op zaterdag 5 maart voor ons en onze leden een spetterend optreden te geven onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers.

Helaas werden de maatregelen net iets te laat aangekondigd waardoor de tijd tussen de bekendmaking en het optreden te kort was, zodat er erg weinig aanmeldingen waren. In overleg met Griet hebben we besloten het optreden te verzetten naar een later tijdstip. We houden u uiteraard op de hoogte wanneer dit is!

In de avond hadden we een gezellig samenzijn in dorps huis De Kamp, waar Jelle Jitze de sfeer er goed in wist te krijgen met zijn muziek. Van Nederlandstalig tot Take me home country roads en weer terug, deze alleskunner maakte de avond tot een succes! Het was een mooie gelegenheid om weer eens bij te praten met een heleboel dorpsgenoten.

Anneke, Jitty en Minke stonden weer met veel enthousiasme achter de bar om ons allemaal van een drankje te voorzien. Dank daarvoor!



Op zaterdag 12 maart was er een activiteit voor de schoolkinderen, elders in deze Koekoek vindt u hier een verslag van. Doarpsbelang gaat met goede moed de volgende 75 jaar in!

GEZOCHT:**EEN VLOTTE SPONTANE
KANTINEMEDEWERKER M/V**

Wil jij wat bijverdienen op de zaterdagochtend?? Dan is dit je kans!!

Bij V.V. Suameer zijn we voor het komende seizoen op zoek naar een kantinemedewerker(ster) voor de zaterdagochtend. Je staat zaterdagochtends klaar voor de voetballende jeugd en hun supporters (eventueel kan er in overleg een roulatieschema gemaakt worden).

Functieomschrijving:

- Uitvoering van alle voorkomende cateringwerkzaamheden in onze kantine; en
- De jeugdteams voorzien van thee/limonade

Het komende seizoen start vanaf eind augustus 2022.

Voor verdere vragen of interesse kun je mailen naar:

jeugdbestuur@vvsuameer.nl

3 APRIL
2022



DARTTOERNOOI

ZONDAG 3 APRIL OM 13:00 DORPSHUIS DE KAMP SUMAR

Inleg : 7 Euro

Geldprijzen te winnen.

Deelname vanaf 15 jaar

Opgave bij:

Henk-Jetze Koster: 06-41182082

Willem van der Leest: 06-42221412

QR-code volgens beleid overheid

Mens-dom!?

Wat een wreedheden zijn er gaande in de wereld. En dit is niet iets van de laatste tijd, maar al decennia lang aan de orde. Het is al begonnen bij de eerste mensen op aarde, tenminste wanneer je het meest gelezen boek in de wereld een beetje kent, de Bijbel. Nu ik ouder wordt realiseer ik mij meer en meer hoe alles aan flarden gaat. Er woedt niet alleen een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het Midden-Oosten, maar ook in kleine kring. Dagelijks worden wij opgeschrikt door verschillende incidenten. En waar ik nog het meest van schrik is de leeftijd van slachtoffers en daders. Zo jong, en dan wat de daders betreft, een dergelijke agressie. Hoe komen sommige jongeren, zelfs kinderen tot zulke daden? Wat beweegt hen om een leeftijdgenoot in koelen bloede neer te steken, want in de meeste gevallen zijn het steekincidenten. In hoeverre is de sociale media hier een voorbeeld in. Al die filmpjes die te zien zijn op TikTok, YouTube en wat al niet meer, zijn niet altijd zo onschuldig als gesuggereerd wordt. Wanneer ik naar mijn kleinkinderen kijk dan slaat de angst mij om het hart. Waar groeien ze mee op, komen normen en waarden nog voor in hun begeleiding naar volwassenheid? Gelukkig kan ik hier overtuigend JA op zeggen, hoewel dit geen garantie voor hun ontwikkeling in de toekomst is. En ik weet vanwege mijn werk dat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Ik las dat Poetin een moeder had die hem door en door verwendde, niemand mocht hem een strobreed in de weg leggen, dan sprong zij voor hem in de bres, en een vader die er niet voor terug deinsde hem lijfstraffen te geven. Misschien dat dit de reden is dat hij geen 'famieliman' is. Ik kwam een mooie tekst tegen en wil deze ook hier delen:

Mensen maken oorlog, dieren niet. Daarom spreekt men van dieren-rijk en mens-dom. Maar niet alles is zoals het momenteel lijkt. Kijk naar alle hulp die op gang is gekomen, mensen die alles trotseren om zijn of haar steentje bij te dragen. Kinderen die ludieke acties bedenken om geld in te zamelen. Laten wij dit ook vooral niet vergeten. Ik kijk schuin naar boven en zie een kaartje hangen met: ***Alles komt goed, de rest niet.*** En ja, ik denk dat dit ook zo is en er altijd een restant overblijft.



Ut it argyf fan Sumar

Heal jannewaris stie der in moai stik oer ús mûne, De Hoop, yn de krante. De mûne is oan grut ûnderhâld ta en boubedriuw de Molenmakers sil hjir mei oan de gong. Hja sille it 'gaande werk' ferfange, d'r komt nij

reid op de achtkant, de boel wurdt skildere ensfh.

No hat Sumar yn de rin fan de jierren al mear mûnen hân: oan de feart stiene eartiids dy fan Pijbes (dy't eins oan de Burgumer kant stie) en dy fan Aalfs. In soad Sumarder boeren hiene eartiids in tsjermûne, mar dy tel ik net mei.

Us mûne datearret fan 1867. In pear jier letter, yn 1882 is er yn 'e brân flein. De mûne wie gelokkich fersekere. By dy brân is wol in grutte partij lynsied ferlern gien.

Mûnder Jacob Formsma hat de mûne wer opboud en hat sa'n 20 jier de kost fertsjinne yn Sumar. Yn 1906, doe't Sipke Kuipers mûnder wie, is syn knecht by it meallen tusken de spil en de graanbak kaam. Hy rekke slim ferwûne.

Anne van der Wal wie de lêste beropsmûnder.

As in apparaat net mear brûkt wurdt, giet er hurd efterút. Dat barde ek mei de Sumarder mûne. De Friese Koerier skriuwt yn 1958 ûnder de kop 'Wellicht spoedig sloop van molen te Suameer', *een van de laatst overgebleven korenmolens uit de Friese Wouden zal waarschijnlijk spoedig een roemloos einde tegemoet gaan en aan de sloper worden verkocht. Er vallen geregeld balken en planken van de vergane vloeren en leuninggen van het zwikstel naar beneden en het is een wonder, dat nog niemand door het neerstortende hout is getroffen.*

De gemeente hat de mûne doe kocht en yn 1966 restaurearje litten. No is d'r fansels neat moaier as in mûne dy't draait en mealt. Dat is doe oppakt troch frijwilligers en hja ha der ek foar soarge dat it fak fan mûnder net ferlern giet. Sa is yn 1977 ûnder oare ús doarpsgenoate Hil Wiersma oplaat ta mûnder. Ek oplaat ta mûnder binne: Wierd de Boer, Rein Beerda en Gjalt van den Berg.

Der binne ferskate oanwizings dat hjir al folle earder in mûne stie. Stikken bou en greide wurde de *molenacker* en het *molenland* neamd en der wurdt praat oer wenten oan de *Molenburen*.



Op de kaart fan Schotanus fan 1718 stiet in mûne tekene. Alles wiist der op dat dizze mûne net fier fan de hjoeddeistige ôfstien hat. De âldste eigener dy't ik fûn ha is fan 1673. Gabe Sioerts út Sumar keapet dan in hûs mei in skuorre en in mûne mei mûndersark. Dêr is ek ark by dat brûkt wurdt yn in bakkerij. It soe dus sa mar kinne dat Gabe it graan mealle en der

fuort ek bôle fan bakte. Hy moast *Een Duijsent Drie Hondert vijftien goutguldens* betelje om eigener te wurden.

De mûne hat der grif net itselde útsjoen as dy fan no. Hy wie faaks in stik lytser en stie net op eigen grûn. De mûnder moast alle jierren fjouwer gûne hier foar de grûn betelje, mar hy koe dat ôfkeapje troch de eigener fan de grûn 'frij bakken' te jaan.

Yn 1676 ferkeapet Gabe Sioerts de mûne foar 1435 goudgûne oan Harmen Sioerts en dy docht de mûne yn 1678 fan de hân foar 1535 goudgûne. Yn 1752 keapet Jan Sijmens Pel út Ljouwert foar 1500 Caroli guldens *een Rogmolen met zeilen en alles wat er toe behoort*.

Der is yn dizze jierren noch al wat gedoch om de belesting (der is yn 300 jier tiid net folle feroare!). Doetiids wie der in pachter dy't de belesting ophelle, mar dat gie net altyd like earlik. Yn 1748 wurdt de boel goed opskodde. Fan dat jier ôf stiet d'r yn Sumar in Opsichtershûs. Ik wit noch net krekt wêr't dat hûs stien hat, mar ik tink flak by de mûne.

De opsichters dy't dêr wennen hiene fansels as taak om presys op te skriuwen hoefolle graan nei de mûne brocht waard en hoefolle sekken moal der wer út giene. Hja binne grif net populêr west. Miskien dat der dêrom sa'n bytsje alle jierren nije opsichters oansteld waarden.

Yn 1774 binne der gjin opsichters mear yn Sumar, mar is de wente in *Diaconiehuis*. Earme Sumarders koene dêr doe in keamer krije om yn te wenjen.

In jier letter, yn 1773, is Jan Sijmens Pel de lêste mûnder.

Yn de belestingboeken stiet dan oer it besit fan Pel: *een huis cum annexis; also de Rogmolen onbruikbaar en op een afbreuk staat*. It wurd 'rogmolen' is trochhelle. De mûne wurket net mear en is ôfbrutsen. Oan de bedragen dy't de Sumarder mûnders oan hier betelje moatte kin men al sjen dat it in ôfrinnend saakje is.

Fan 1773 o/m 1867 hat Sumar it dus dwaan moatten sûnder útsicht op in mûne.

De mûne fan Sumar yn 1963, fotografearre út Burgum wei.



Faaks hat de earste mûne fan Sumar d'r sa útsjoen





Dag inwoners van Sumar,

Marije Hoekstra vroeg mij om ook een stukje te willen schrijven in onze dorpskrant.

Mijn naam is Delia Hoekstra en ik ben 23 jaar oud. Sinds mijn geboorte woon ik in Sumar, waar ik alvorens op de wereld kwam in Amsterdam wegens vroeggeboorte.

Al snel mocht ik na een aantal weken met mijn moeder terug naar Friesland. Ik woon op it Houtsjepaad waar ik al 23 jaar met veel plezier woon. Ik woon nog thuis bij mijn ouders, dit zijn Sjoerd en Corrie. Mijn broer Peter is sinds 2020 uit huis, maar woont (natuurlijk) ook nog in Sumar. Hij is gaan samenwonen op de Prinsweg met zijn vriendin Sietske. Mijn oma Detsje de Boer is ook een geboren/getogen Sumarder.

Op 4 jarige leeftijd ben ik naar de peuterschool it Boartersplak gegaan, waarop volgend ik mijn basisschool tijd binnen CBS de Wyngert heb doorgebracht. Nadien heb ik mijn TL diploma behaald op het Liudger te Burgum. Van jongs af aan had ik al veel interesse in medische onderwerpen, waardoor ik in 2014 koos voor de opleiding tot doktersassistente. Deze heb ik na 3 jaar af mogen ronden. Mijn afstudeerstage van deze opleiding heb ik mogen volbrengen bij Huisartsenpraktijk de Fundatie te Beetsterzwaag waar ik tot heden nog met veel plezier werk als praktijkassistente. Toen ik mijn MBO 4 had afgerond twijfelde ik om nog door te studeren naar het HBO. Toch heb ik keuze gemaakt om HBO-V te gaan studeren aan de NHL te Leeuwarden. Na 3,5 jaar van de studie leek het mij erg leuk om als verpleegkundige in de AGZ te werken. Ondanks de schaarse stageplekken en de Corona pandemie heb ik gelukkig toch kunnen afstuderen in het ziekenhuis.

Na 4 jaar (2021) heb ik mijn Bachelor of Nursing mogen behalen.

In de zomervakantie van 2021 ben ik eerst aan het werk gegaan bij de huisartsenpraktijk tot dat er een interessante vacature kwam in het ziekenhuis. Ik ben gaan solliciteren op de Cardiologie en Longgeneeskunde binnen ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen, waar ik nu al 6 maanden met heel veel plezier aan het werk ben.



Het mooiste aan het werken in het ziekenhuis vind ik dat je mensen (medische) zorg kunt bieden in een van de kwetsbaarste en moeilijkste momenten in hun leven.

Naast mijn baan als verpleegkundige werk ik daarnaast dus nog als praktijkassistente waarmee ik in totaal 32-36 uur op de werkvloer sta. Indien er bij de huisartsenpraktijk minder inval nodig is werk ik nog als verpleegkundige binnen Lyndenstein te Beetsterzwaag. Doordat mijn vader 1,5 jaar geleden een herseninfarct kreeg heeft de nodige CVA nazorg en behandelingen mijn interesse gewekt, hierdoor ben ik gaan solliciteren binnen deze organisatie. Op deze manier ontwikkel ik mijzelf als beginnend beroepsoefenaar op een brede wijze. In de toekomst wil ik graag nog een post-HBO studie (specialisatie) volgen, maar eerst vliegreuen maken.

Genoeg over werk.... In mijn vrije tijd voetbal ik zowel op het veld als in de zaal. Op 6 jarige leeftijd ben ik gaan voetballen bij VV Suameer. Dit begon op een klein veld in een meisjesteam, maar later werd dit een gemengd team.

Toen ik 11 jaar oud werd heb ik de keuze gemaakt om bij BBC te gaan voetballen. Eerst ben ik begonnen in de jeugd en later ben ik doorgestroomd naar de senioren. Sinds 2020 voetbal ik in dames 1. Wij spelen in de tweede klasse. Sinds vorig jaar heet de club door de fusie FC Burgum. In 2018 ben ik ook gaan voetballen bij ZV Herauten in vr2. Dit zijn we gestart als vriendinnenteam. We spelen hiermee ook tweede klasse. Sinds vorig jaar ben ik ook weer terug bij VV Suameer. Hier spelen we met vr1 dorpencompetitie op vrijdagavond. Deze competitie is één keer in de 14 dagen. Deze combinatie zorgt voor weinig vrije avonden door de week 😊.

Naast voetballen ben ik in mijn vrije tijd graag samen met mijn vriendinnen, waarvan ook een gedeelte in Sumar woont. We slaan weinig feestjes over en zijn blij dat we weer gezellig en drankje met z'n allen kunnen drinken, doordat de Corona pandemie iets uitdooft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een stukje over mijn leven te lezen. De pen geef ik door aan mijn broer Peter Hoekstra.

Hulp voor slachtoffers in Oekraïns en Engels:

(WhatsApp) 06 – 481 580 53

Rode Kruis Informatielijn voor
vragen over hulp aan slachtoffers
van het conflict in Oekraïne:

070 – 44 55 888



Landjepik.

Eindelijk! Na twee jaar worden alle beperkingen om het coronavirus de baas te blijven opgeheven. Echter, als je alle berichten mag geloven dan regent het nu besmettingen. Komen we van de regen in de drup? Maar... we hebben onze vrijheid terug. Die vrijheid was ons afgenomen, weet u nog?

Laat ons niet lachen, roept de Oekraïense bevolking. Lock down of avondklok? Als dat alles is dan tekenen wij daarvoor. Tjonge jonge, wat een oorlogsellende tussen Rusland en de Oekraïne. Mijn ouders zeiden weleens: de Russen komen. Dan haalden wij onze schouders op. De Russen komen, het zou wat. En nu zijn ze er!

Mijn ouders hadden, met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, op zolder in een melkbus pakjes thee verstopt. Ook stonden er dozen vol pakken zeepoeder. Ik zie ze nog voor me. Radion, Castella, Persil en Sunlight zeep. Genoeg om een lange periode met schaarste door te komen. Regeren was ook toen vooruitzien.

Vladimir Poetin, de president van Rusland, is slechts één jaar en één dag ouder als ik. Ik vraag me af wat voor jongentje Vladimir vroeger was. Ik zie het helemaal voor me: hij speelt op de kleuterschool vast in de zandbak, net als ik. Ook hij bakt ongetwijfeld zandtaartjes en bouwt zandkastelen. Dan komt Igor aanlopen en slaat met een houten schep in één forse klap alles kapot. De kinderen lachen. Vladimir krimpt in elkaar. De tranen branden in zijn ogen. Wat gaat er in zijn koppie om? Samen spelen is aan hem niet besteed. Dan moet hij zich voegen naar de wensen en spelregels van de andere kinderen. En grenzen stellen heeft hij nog niet geleerd. Nee, hij bepaalt zelf wel wat hij doet. Wacht maar, zijn tijd komt nog wel. Ik denk dat Poetin ons spreekwoord: „beter een goede buur dan een verre vriend”, niet kent. Daar plukken wij nu de wrange vruchten van.

De beperkingen van het coronavirus zijn voorbij. We kunnen weer voorzichtig vakantieplannen maken. In huize Strijker ben ik meestal diegene die de ideeën op tafel gooit. Zo opper ik jaren geleden dat een reis naar Rusland mij wel wat lijkt. Het antwoord van mijn wederhelft komt al snel: zolang Poetin aan de macht is kom ik daar NIET. Een wijs besluit.

BEPPE WIE NEI DE DISCO*Dorpsbelang; Ymkje en Marian*

Op zaterdag 12 maart was er een gemeentelijk actie om de dorpshuizen weer te laten 'brûzen' na 2 jaar. In samenwerking met de Kamp hadden wij bedacht om het feestje van Dorpsbelang 75 jaar dus, maar door te schuiven naar deze middag. Dit was wel geslaagd, om 16.00 uur 'verdrongen' de eerste kids zich al in/op het springkussen. Dit werd gebracht (en gehaald) door onze dorpsgenoot Walter Smedes van het 'Feestkanon'. Hiervoor nog onze dank!

Wat we NIET in eigen dorp konden vinden was een DJ voor de kinderdisco maar, niet getreurd, na een paar telefoontjes en wat via, via, kwamen we terecht bij Fokke Zijlstra, die wel vaker met dit bijltje had gehakt! Ook nog onze hartelijke dank! Hij hield de aanwezige schooljeugd en (soms) ook eventjes enkele ouders, leuk bezig met polonaise, stoelendans, disco dance, etc. etc. Ook had hij hiervoor spontaan een paar leuke prijsjes meegenomen plus wat extra verlichting. Super leuk!

Het was alleen een beetje jammer dat het niet echt donker was in de grote zaal, maar helaas, op dit tijdstip is het nu éénmaal nog licht buiten.....

Voor de kids was er voldoende ranja op te halen, hiervoor hadden Marian en ik namens DB een plekje bij de kar gevonden.

In de pauze kregen ze ook allemaal nog een traktatie, al met al een gezellige namiddag, door Corona steeds maar uitgesteld maar nu toch geslaagd!!

Voor de supporters, heiten, memmen en pake en beppe's ook even een leuk uitje om lekker bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Leuke 'reuring' even voor het dorp en voor de Kamp!

Anneke en Minke nog tige by tige foar de geselligheid en de meiwurking!

WAT WAS HET WEER OOK WEER?

Dirk Strijker

In februari geen winter meer, in tegendeel. We werden getrakteerd op pure herfst. Vanaf 15 februari tot het einde van de maand viel veel regen. Op de 15^e: 14 mm, dan een paar dagen met 3 tot 7 mm en topser was 20 februari: 22 mm. Wat verder opviel, was dat het vaak hard waaide. Maar liefst 3 stormen op rij. Rond 16/17 februari storm Dudley. Op 18 februari was storm Eunice aan de beurt met 's middags een onverwacht NL-Alert. Dit omdat de hulpdiensten wegens de vele schademeldingen bijna onbereikbaar waren. Dakpannen, schuttingen en bomen moesten het ontgelden. Op 20 februari passeerde storm Franklin. Daarna keerde de rust terug en stopte de regen.

De maand februari was met 5,4 graden te warm (normaal is 3,2 graden). Er viel 113 mm regen. Veel te veel, normaal is 59 mm. De zon deed wat er verwacht kon worden: 83 uren, tegen normaal 84 uren.

De winter was met 5,4 graden duidelijk te warm. Normaal: 3,1 graden. De zon liet zich 207 uren zien, normaal 214 uren en er viel 256 mm neerslag, normaal 212 mm. Er waren maar 7 dagen met (meest natte) sneeuw. Op slechts 16 dagen vror het een beetje met -7 graden in december als laagste waarde.

Wat in de hele winter niet lukte, gebeurde in maart wel. Het voor een winter belangrijke hogedrukgebied boven Scandinavië verscheen op de weerkaarten. Gevolg was een oost- tot zuidoostenwind met 's nachts weer wat lichte vorst. Opvallend was de overvloedige zonneschijn. We beleefden de zonnigste eerste 10 dagen van maart ooit. En regen viel er nauwelijks. Kon de boel na die kletsnatte februari mooi opdrogen.

Voor actueel weer in Sumar en de totale overzichten:

www.meteo-sumar.jouwweb.nl



*Yn Trynwâlden wenne grutte Tsjerk
 De man wie âld, mar o sa sterk
 Hy hie dêr buorke, hiel syn libben
 En wenne allinne, sûnder sibben
 Ynienen krige Tsjerk it yn syn kop
 't Alde spul soe plat en nij d'r op
 Hy is doe nei de bank ta set*

*Mar de direkteur sei: 'doch it net!
 Want as de tiid net Better wird,
 Wit ik net hoe't it dan mei Tsjerkwert
 Want it is in minne Tytsjerk
 Tochsto dat is sa mar Gytsjerk
 Do bist dêrfoar te Aldtsjerk
 Dus is de tiid net Ryptsjerk
 As't trochsetst bist in Oentsjerk
 Boppedat, do stiest yn 't Readtsjerk*

Van:
 Paul Achterberg



| |
|------------------------------------|
| KERKDIENTEN IN DE DORPSKERK |
|------------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| Zondag 27 maart 09.30u | Ds. J.C. Overeem – Stiens | 4 ^e zondag 40-dagen- tijd |
| Zondag 3 april 09.30u | Ds. H. de Jong – Drachten | 5 ^e zondag 40-dagen- tijd |
| Zondag 10 april 09.30u 19.00u | Ds. H. Engelsma – Wijnjewoude Zangdienst Joh. De Heer Collecte tbv famtofam | Palmzondag Mmw Sake Heeringa/ Melvin Polet |
| Maandag 11 april 19.30u | Commissie | Vesper stille week |
| Dinsdag 12 april 19.30u | Commissie | Vesper stille week |
| Woensdag 13 april 19.30u | Commissie | Vesper stille week |
| Donderdag 14 april 19.30u | Ds. T.T. Osinga – Franeker | Witte donderdag Heilig Avondmaal |
| Vrijdag 15 april 19.30u | Ds. F. F. Fink | Goede Vrijdag Vesper |
| Zondag 17 april 09.30u | Ds. F.F. Fink – Burgum | Pasen Mmv De Lofstem |

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

We kunnen gelukkig weer met elkaar naar de kerk! Natuurlijk blijven we elkaar respecteren en geven we elkaar de gewenste ruimte.

De diensten met beeld en geluid kunt u voorlopig blijven volgen via www.kerk-sumar.nl/uitzending. De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. Alleen met geluid zijn de diensten te volgen via de kerktelefoon en op www.kerkomroep.nl.

WEET U WELKOM !!

DOARPSAGINDA



Vanaf maandag 10 januari 2022 trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur.

| | |
|------------|---|
| 1 april | De Kamp, klaverjassen 19.30u |
| 1 april | De Kamp, bingo 20.00u |
| 3 april | De Kamp, Darttoernooi 13.00u |
| 4 april | De Kamp, trombosedienst 10.00-10.30u |
| 12 april | De Kamp, open tafel 12.00u |
| 15 april | Peaskebôle-aksje De Lofstem |
| 22 april | De Kamp, Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging |
| 27 april | Koningsdag |
| 2 mei | De Kamp, trombosedienst 10.00u |
| 4 mei | Dodenherdenking bij de Molkbus |
| 10/11 juni | Kleintje dorpsfeest |

De volgende Koekoek ligt 22 april 2022 bij u in de bus

OUD-PAPIER

Ophaal-data in 2022:

| | |
|--------------------|--------------------|
| 8 april | 13 mei |
| 10 juni | 8 juli |
| 26 augustus | 7 oktober |
| 11 november | 16 december |



Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!

U vindt de container ook dit jaar op de parkeerplaats achter de kerk.

Oud-papiercommissie "Buertferiening De Heidebuorren".

BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487
 Hamstra & De Ronde (0511) 462269
 Talsma & Hooisma (0511) 461320
 Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461424
 H.C.A. Veldhuizen (Garyp) (0511) 521 264
 P.S. Wiersema (Eastermar) (0512) 471 221



Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**

ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema)
 Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema



Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 Info@kearn.nl/www.kearn.nl

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060
 Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444

SUMAR



Begraffenisvereniging: dlesumar@gmail.com

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman – (06) 21223592 (na 18.00u)

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Thon Steinhorst

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - dorpsvereniging@sumar.nl

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, itbynt@pcbotlandiel.nl

It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262:It

Krobbehjem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-
 471374