

Beste dorpsgenoten,

Heeft u de documentaire gezien van de Elfstedentocht? Wiebe Wieling gaf aan dat, mocht deze nog eens komen, hij al een legendarische one liner had bedacht.

It giet oan (Henk Kroes) en it sil heve (Jan Siphkema) waren (hadden) al van die legendarische uitspraken. Het lijkt er niet op dat we nog een Elfstedentocht gaan meemaken voor de zomer 2022. Maar nu er behoorlijk is versoepeld en we weer, zoals de meesten zeggen, meer vrijheid terug krijgen, kunnen we de citaten wel voor deze Koekoek gebruiken.

It kin yn elts gefal wer heve en lit it mar oangean.

De eerste feestjes staan in de agenda. De sportverenigingen “sette wer út ein”. En dat levert weer een vollere Koekoek op. En niet alleen vol, maar ook afwisselend leesvoer.

En ook de activiteiten waar corona geen invloed op had/heeft, blijven. We leren nog steeds nieuwe bewoners kennen. Of bewoners die al langer in Sumar wonen en zichzelf nog voorstellen. Bijvoorbeeld in Geef de Pen door. Een rubriek dat nog steeds goed loopt.

We lezen natuurlijk al een geruime tijd mee met de losse flodders van Tine. En ook de collum van Froukje en de vaste bijdrage van Het Weer van Dirk volgen we al jaren. Wat zou het mooi zijn als we vanaf nu zo nu en dan kunnen meegenieten van de groei en bloei van de “grientetún” van Lammert. Misschien levert zijn bijdrage straks nog wel meer grientetúntsjes op in Sumar.

Wat de pakkende oneliner van Wiebe Wieling wordt, weten we nu nog niet. Maar “wy sitte wer klear foar jim kopij”.

Voor de volgende Koekoek moet de kopij op **14 maart 2022** ingeleverd zijn

*Greta*

## Hallo Sumarders

Het Dorpshuis is inmiddels gelukkig weer open na de laatste lockdown. En ..... de laatste persconferentie gaf de verlossende woorden:



“De meeste maatregelen om de besmetting zo goed mogelijk tegen te houden zijn opgeheven”

Het bestuur en het personeel wil iedereen hartelijk bedanken voor het volhouden en opvolgen van de maatregelen de afgelopen 2 jaar.

## Jullie zijn weer van harte welkom! Uiteraard bij klachten thuisblijven.

### Het bestuur

Er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Jurjen Baart heeft zijn voorzittersfunctie overgedragen aan Ids Krol. Namens iedereen bedanken wij Jurjen Baart hartelijk voor zijn inzet! Door zijn inspanning is o.a. het interieur van ons dorpshuis opgefleurd met nieuwe vloeren, gordijnen, kleuren en styling.

We willen Ids Krol van harte welkom heten als voorzitter!

**Het bestuur is op zoek naar nieuwe invalkrachten.** Neem gerust contact op met het bestuur of Anneke van der Leest.

Functie	Wie	Tel. nr.
Voorzitter	Ids Krol	06-39652458
Penningmeester	Haje van Schepen	0511-464990
Secretaris	Akke Hiemstra	06-42553192
Beheerder	Anneke van der Leest	06-18267330

**Volg ons op Facebook en op [www.sumar.nl](http://www.sumar.nl)**

### Activiteiten (zie ook agenda Koekoek)

- 4 mrt.: Bingo en klaverjassen

**NIEUWS VAN DE KAMP** vervolg

Akke Hiemstra

- 8 mrt.: Open tafel
- 19 mrt: Gaatze Bosma vanaf 21.00 uur
- 1 april: Bingo en Klaverjassen
- 3 april: Dartoernooi (zie affiche in deze koekoek)

***Houd de Sociale Media en posters in de gaten voor nieuwe activiteiten die in de maak zijn!!***

**Tot ziens in De Kamp!**

Namens het Bestuur, personeel en Activiteitencommissie.

Dag	Tijd vanaf	Activiteit	Extra maatregelen
Maandag	10.00	Trombose dienst om de week (even weeknr. 10, 12, 14, 16 enz.)	Wachtruimte in grote zaal elke week.
	13.30	Volksdansen	
Dag	tijd	Activiteit	Extra maatregelen
Dinsdag	09.30	Krea Kafee	
	12.00	Open tafel 2 <sup>de</sup> di. v/d mnd.	Opgave 1 week van te voren.
	13.30	Soos	
	19.00	Biljarten	
Dag	tijd	Activiteit	Extra maatregelen
Donderdag	13.30	Gymnastiek voor ouderen	
	19.30	Muziekkorps	
	19.00	Biljarten	
Dag	tijd	Activiteit	Extra maatregelen
	(16.00)	Muziekles	
Vrijdag	19.30	Klaverjassen 1 <sup>e</sup> vrij. v/d mnd.	
	20.00	Bingo 1 <sup>e</sup> vrij. v/d mnd.	

\*Lestijd muziekles wisselt

## Inzameling t.b.v. Voedselbank T-diel

Het is al een jarenlange traditie: de Diaconie van de Protestantse gemeente Sumar zamelt

2x per jaar voedsel in voor de Voedselbank Tytsjerksteradiel. En dat deze acties een groot succes zijn, blijkt uit de hoeveelheid voedsel die wordt ingebracht. Steeds meer dorpsgenoten komen naar de inzamelmomenten om producten te doneren. U zult begrijpen: de Voedselbank is hier enorm blij mee en de waardering voor de inzameling in Sumar is groot.

De Diaconie zamelt de producten in op 2 momenten:

Woensdagavond **9 maart** van 18.30 – 19.30 uur

Zondagochtend **13 maart** van 09.00 – 09.30 uur

De inzameling is beide keren in It Trefpunt (het gebouw naast de kerk).

Wat kunt u doneren? Denk bijvoorbeeld aan lang houdbare producten als: rijst, pasta, melk, groenten in pot, pastasaus, blikken ragout, limonadesiroop, koffie, thee, suiker, toiletartikelen als shampoo, tandpasta enz.

Het liefst ontvangen wij producten nieuw/vers in de verpakking en geen gebruikte/open verpakkingen.

Naast de houdbare producten, is de Voedselbank ook ingenomen met een gelddonatie.

Wilt u een geldbedrag geven? Dan graag uw bijdrage in It Trefpunt afgeven in een gesloten envelop of de bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie, o.v.v. Voedselbankactie.

Het rekeningnummer is: **NL87 RABO 03627681 10**

We hopen dat vele Sumarders deze actie wederom willen steunen en de producten op de inzamelmomenten brengen.

Kunt u niet op een van de inzamelmomenten langskomen? Natuurlijk zijn we ook bereid om de producten bij u thuis op te halen of dat u het thuis brengt bij 1 van de Diaconieleden.

Graag maken we dan met u een afspraak. U kunt daarvoor bellen of mailen:

Baukje Huizing, **06-22033682**

E-mail: [diaconie@kerk-sumar.nl](mailto:diaconie@kerk-sumar.nl)



## VANDALISME

## Berniemenskip It Bynt

De laatste tijd krijgen we van verschillende kanten te horen dat er na schooltijd veel jongeren zijn die gebruikmaken van het plein van onze berniemenskip. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn zolang er zorggedragen wordt voor het gebouw, het fietsenhok, het plein en de speeltoestellen.

Helaas is de werkelijkheid anders. Er bereiken ons onder andere klachten over jongeren die over de daken van de gebouwen lopen en tevens constateerden we dat een van de zonnepanelen vernield is. Hiervan hebben we aangifte bij de politie gedaan.

We willen graag een open plein voor iedereen, maar verwachten dan wel van iedere bezoeker dat die zich als gast gedraagt en het terrein en de eigendommen van een ander met respect behandelt.

**YN 'E KUNDE KOMME MEI***Maaïke Kingma*

Yn de kunde komme mei.....Marianne Metz en Ruurd Spoelstra

As ik ris in kuerke doch, kom ik faaks lâns it paadsje oan de Master de Vries wei. En doe foel my in skoftse ferlyn op dat der in boerd yn de tún stie by it hûske foar it bregje nû 16: Hjir wenne skilder Ruurd oan it boerd te sjen en by de foardoar stie in boardsje mei: Mindset/Massage. Ik wit net hoe as it de measte lêzers fergiet, mar ik wist net dat wy yn Sumar in praktyk hienen foar massage. Dat makke my nijsjirrich en sa ha ik efkes oanbelle om yn de kunde te kommen mei Marianne Metz (53) en Ruurd Spoelstra (55)



Ruurd fertelde my fuort dat sy alris yn de Koekoek stien hienen mei de pen, mar dat der by harren wol hiel wat feroare wie yn 3 jier, dus genôch stof ta praten.

## YN 'E KUNDE KOMME MEI

*Maaïke Kingma*

Marianne en Ruurd binne elkoar sa'n 5 jier ferlyn tsjinkaam en ha beide wat mei Amelân. Ruurd wenne dêr en Marianne har foarâlden komme der wei.

3 jier ferlyn ha sy it hûs oan de Master de Vriesstrjitte kocht en hielendal opknapt. Sy wenje dêr tige nei it sin. Soan Tiemen(22) is studint en wennet noch thús en dochter Anouk(23) wennet as eigen ûndernimmer yn Ljouwert.

It ûndernimmen sit dizze minsken nammentlik yn it bloed en sa is Ruurd nei wat ferskillende banen en in hernia yn april 2021 ta it beslût kommen om wer as selsstandich skilder oan de slach te gean. En hy hat de saak goed oan it draaien en fia mûle op mûle reklame komt hy oeral yn Fryslân. En it foldocht him skoan om wer selts baas te wêzen. As hy te lang op in trep stean moat kin hy dat as it nedich is dosearje. Dat is in foardiel fan in eigen bedriuw:

Skilder Ruurd, Vakschilder en (kleur)advies, 06-11105210.



Marianne wie wurksem as Marketing kommunikaasje adviseur en dêrnjonken wie sy wol wat dwaande mei massage.

Doe't sy siik rekke en in skoftsje thús siet, begûn sy nei te tinken. Dêr binne mear minsken dy't dat dogge as sy in skoftsje thús sitte, dat ha wy yn de Coronatiid ek wol sjoen. Marianne tocht: wat wol ik? Wat is der allegear yn de wrâld te keap? En doe hat sy har ferdjippe yn de Ayurvedyske massage, in Oasterske technyk. Marianne kin prachtig útlizze wat it ynhâldt en ik sil it yn it koart fertelle wat sy docht, want selts hie ik der ek noch nea fan heard.

Yn de keamer oan de kant fan it lytse paadsje hat Marianne in massageromte ynrjochte mei in ferwaarmde massagetafel en in Hug seat. Dit liket op in âlderwetske strânstoel wer't ynfraread lampen yn sitte. Yn dizze stoel kinst sittendeweis bliid, fit en energyk wurde.

Marianne jout dêrnjonken ferskillende soarten Ayurvedyske massages. Ayurveda betsjut: de lear fan it libben en komt út India en it doel is preventyf dwaande wêze mei sûn wêze en sûn bliuwe. Nijsgjirrich om fan Marianne te hearen dat sy mei de massage ferskillende lagen fan de hûd oanrekke: de fysyke laach, de emosjonele laach, de mentale laach en de energetyske laach (it spirituele) en dat makket in minske dan hielendal Zen. Sa'n sessy duorret fan in oere oant 100 minuten.

Der komme ferskillende minsken by Marianne út alle hoeken fan it lân mei ferskillende helpfragen: it kin in burn-out wêze, in depresje, net lekker yn it fel sitte, lichamelike klachten, as net mear sin oan it wurk ha wat jo dogge, as hokker swierrichheden dan ek. Mar ek gewoan foar in lekkere ûntspannen massage.

Joech Marianne yn har eardere wurk altyd advies, no coacht sy minsken dy't fêst sitte op hokker flak dan ek mar en helpt harren om dingen te feroarjen yn it libben. En minsken komme dan mei help fan allegear techniken sels faaks mei oplossingen. Om't minsken rêst krije yn it liif en yn de holle en dan ûntstiet der romte foar nije dingen, oare stappen as frisse ideeën.



Koartlyn binne Marianne en har dochter Anouk ek noch úteinset mei: "Holistik in Busuness", hjirby biede sy ûndernimmers de mooglikheid om fia in trajekt as tidens in VIP-dei mei help fan beide coaches te learen om te genietsjen fan it libben en de Business.

Meet: M A R I A N N E



De masseuse achter de Ayurvedische massages!

"Door middel van Ayurvedische relaxmassages, die uitwerking hebben op energetisch niveau, geef ik mensen rust in hun lijf en hoofd. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe dingen, andere stappen of frisse ideeën. En natuurlijk is het heerlijk om gewoon even de rust te koesteren, het stil-zijn, de mogelijkheid om alles eens even rustig te overzien."

WIE DURFT  
TE VERDWALEN,  
VINDT NIEUWE  
WEGEN.



Al dy aktiviteiten meitsje dat der mear romte komme moat en Ruurd is op dit stuit dan ek drok dwaande mei it ferbouwen fan de grutte skuorre achterhûs.

## YN 'E KUNDE KOMME MEI

*Maaïke Kingma*

Hjir kinne Marianne en Anouk dan coachinggesprekken hâlde en as minsken nei de behandelingen hiel sloech binne, is der ek noch in mooglikheid om te oernachtsjen yn de skuorre. Al mei al in hiel soad drokte oan de Master de Vrieswei 16 yn Sumar.

As jo mear witte wolle oer de wurksemheden fan dizze beide minsken , kin jo sjen op:

Facebook, Skilder Ruurd  
en [www.mindsetmassage.nl](http://www.mindsetmassage.nl)

it is wier de muoite wurdich!

Ruurd en Marianne, tige tank foar dit petear. Fijn om mei jim yn de kunde te kommen.



Op het moment van schrijven is het net bekend dat er versoepelingen staan aan te komen en dat er weer wat meer mogelijk is. Goed nieuws voor iedereen en ook voor De Lofstem. Afgelopen weken konden we met de maatregelen in acht nemend wel repeteren. Maar een “3<sup>e</sup> helft”, wat er eigenlijk ook een beetje bij hoort, kon nog niet. Daar zouden we zonder kunnen 😊 maar het is toch ook wel mooi dat we een repetitie avond kunnen gaan beleven zoals we gewend waren.

We moeten nu alle zeilen bijzetten voor 8 April. Dan staat het ONFK (Open Nederlands Fanfare Kampioenschap) gepland. Het verplichte werk voor de 4<sup>e</sup> divisie is “Centenary 2019” wat geschreven is ter ere van ons 100 jarig bestaan. Dit is natuurlijk heel bijzonder. We hebben in de startblokken gestaan om dit stuk tijdens het ONFK in 2020 te spelen. Ivm Corona kon dit toen niet doorgaan. We gaan het nu opnieuw proberen.....

Feit is wel dat we soms best met veel absnten te maken hebben ivm thuisquarantaine situaties... dat maakt het efficiënt repeteren nog wel wat lastig maar we proberen er zeker wat van te maken. wordt vervolgd

Op basisschool It Bynt heeft een enthousiaste groep leerlingen muziekles gekregen van meester Gouke en Theun. 18 februari was op school de afsluiting. Helaas kon er niet onbepert publiek worden uitgenodigd. Maar we kunnen u verzekeren dat het concert een groot succes is geweest. En dan nu even gericht aan deze enthousiaste muzikanten....

*Misschien vind je het wel jammer dat de muziekles is gestopt. Omdat je het misschien leuk vond om samen muziek te maken. Lijkt het je leuk om muziekles te krijgen van meester Gouke? Dan is dit in Sumar mogelijk. Meester*



*Gouke werkt bij "Cultuurcentrum De Wâldsang" en geeft in Sumar muziekles. Je mag van "De Lofstem" een instrument gebruiken.*

Aan de ouders / verzorgers

Meer informatie kunt u vinden op [www.cultuurcentrumdewaldsang.nl](http://www.cultuurcentrumdewaldsang.nl) of u kunt contact opnemen met Anja Looyenga (06-20338753) of Hendrik Kloosterman (06-27617134)

Aandacht nog voor het volgende... De Lofstem houdt al enkele jaren een oudijzer actie. Wanneer u / je oudijzer, koper, lood, zink, accu's enz hebt liggen graag melden bij Klaas van der Veer 0651024468. We halen het graag bij u op

Over acties gesproken.. u kunt ons 12 april weer verwachten met de paasbrodenactie. We hopen op uw steun!

**Zaterdag 19 maart**



**van 21.00 tot 1.00 uur**  
**Entree € 5.00**

**Gewoon**  
**weer een fantastische avond in dorps huis De Kamp**



Opgericht november 1945  
p.a. Greate Buorren 10 (9262 SB) SUMAR  
E-mail: [dorpsvereniging@sumar.nl](mailto:dorpsvereniging@sumar.nl)

**Jaarvergadering Doarpsbelang Sumar  
Maandag 14 maart 2022, 19.30 uur in Dorpshuis de Kamp**

1. Opening
2. Notulen vergadering 2019
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag

Pauze

5. Bijpraten:  
Huizenbouw  
Dorpsplein  
Coronatiid: hoe gaat het met de Sumarders  
Enzovoort
6. Wat verder ter tafel komt
7. Sluiting

Hja kinne neat iepenslaan of ergens yn in krante of op it ynternet giet it wol oer it klimaat. Wy wurde allegear oproppe om ús leven te betterjen want o o, wat meitsje we der in potsje fan mei syn allen. No ja, wy net allegear hjer mar foaral ús boeren fansels.

Jim begripe wol, hjir ha ik net safolle mei. Mar toch, sa as yn eltse diskusje hat ek dizze goeie kanten. Ien dêr fan is sjen nei ús konsumpsjegedrach. Mei syn allen soene wy dêr best wat krefter mei om gean kinne. En ûnder de iuwenâlde slogan: ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ haw ik betocht: ik begjin in grientetún.

Myn plan wie om fuort mei in hektare grûn te begjinnen mar dêr tocht myn frou krekt oars oer. Sy hat Sinterklaas ynskeakele om my wat ôf te remjen. Yn syn grutte sek siet it boek: “Een kleine groentetuin op een vierkante meter”. Praktische ideeën en tips voor het kweken van groeten, fruit, kruiden en bloemen in een minimoestuin. No ja, klein maar fijn sil ik oan de slach.

De earste stappen binne yn tusken set. Ik begjin mei 4 bakken fan in fjouwerkante meter. Dy bakken binne klear en it sied is allegear al kocht. De blommemodderactie fan de Club kaam goed fan pas want ik ha al wat extra grûn foar yn de bakken nedich.

Mar de tariding is net ienfaldich. Oer it hiele hiem hat de grientetún al op grif 4 ferskillende plakken sille mar elke kear wie der wol wat dat net nei it sin wie. Mar fan’t wykein wie dêr de dúdelikheid. Achter de garage diels yn de blommetún by de appelbeam by it terras, der moat it wêze. Hjoed is der aksje ûndernaam. In parrebeam moast ergens oars plak krije want krekt dêr moatte de grientetúnbakken komme.

No bin ik ta oan de folgjende stap en dat is om Sumar de kommende tiid sa no en dan op de hichte te hâlden fan it groeien en bloeien. Dat is at it allegear wat slagje mei fansels. En at ik op tiid bin foar de kopijdatum... hjoed is it op haren en snaren.

## **Snoark**

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Snoark. Nou ja ik heb dit ook niet zelf bedacht, schijnt dat mijn vriend Bjuster dat heeft gedaan. Hij is namelijk nogal aan het snurken wanneer hij slaapt en mijn baasje zei toen dat ze hem beter snurker hadden kunnen noemen. Nu hebben ze mij deze naam maar gegeven, en daar zij nogal van het Frysk zijn is het dus Snoark geworden. Nou ja, als het beestje maar een naam heeft, is het niet. Maar enfin, ik ben geboren in Doetinchem samen met nog twee broertjes en twee zusjes. Het vrouwtje zag op Facebook een foto van ons voorbij komen en was op slag verliefd. Daar mijn vriend Bjuster alleen was, zijn maatje Namme was overleden, hebben ze besloten om met mij kennis te maken. Ze zijn daarvoor helemaal naar Doetinchem getogen. Mijn broertje Maat, die nu op Terschelling woont, liep gelijk op hen af. Ik nam een wat meer afwachtende houding aan. En dat sprak het vrouwtje wel aan, zij vond dat ik dan wel goed bij Bjuster zou passen.

Nou ik heb ze snel uit de droom geholpen toen ik eenmaal op de Sumarreheide mijn entree maakte. Ik ben namelijk niet voor één gat te vangen. Ik zet graag mijn scherpe tandjes overal in, oké ik heb genoeg speelgoed om in te bijten maar die poten van stoelen zijn veel lekkerder. Wanneer mijn maag gaat knorren, neem ik mijn etensbak in mijn bek en laat deze met veel lawaai weer op de grond vallen. Of ga ik voor het aanrecht zitten en kijk omhoog omdat ik weet dat daar mijn brokken staan. Als mijn waterbak leeg is dan zet ik demonstratief één van mijn poten erin, en blijf net zolang zitten en kijken tot er iemand komt om er weer vers water in te doen. De baasjes zijn ook eigenlijk wel trots op mij omdat ik een hele nacht droog blijf, nou ja zeg wie plast er nu in zijn eigen bed, ikke niet. Ik mag graag buiten zijn, takken verzamelen of verstoppertje spelen in de hortensia. Zo, nu hebben jullie mij een beetje leren kennen, ik heb nu net weer een maaltijd verorberd dus is het weer tijd voor een dutje. Jullie zullen vast nog wel eens van mij en mijn vriend Bjuster horen. Voor nu een dikke poot van **Snoark** en **Bjuster**.



## Geef de pen door....

Hallo, mijn naam is Marije Hoekstra en ben 24 jaar oud. Ik woon sinds oktober 2020 in Burgum (maar blijf een echte Sumarder), daarvoor heb ik eerst met mijn ouders en broertje op de Dr. Prinsweg gewoond en in 2006 zijn we verhuisd naar de Jister, waar ik altijd met plezier heb gewoond. Ik ben nu nog vaak te vinden in Sumar, daar ligt mijn hart. Jullie zullen mij vast kennen als kleindochter van Frans en Binney

Dijkman en als dochter van Gerrit en Ingrid Hoekstra.

In mijn jongere jaren deed ik veel aan gymnastiek in Sumar en ben ik later naar Burgum gegaan om daar te turnen. Ook voetbalde ik bij de F-pupillen van vv Suameer, daar heb ik 3 jaar gevoetbald. Na een lange tijd begon het weer te kriebelen en ben ik weer begonnen met voetballen, maar dan bij Garyp. Ze hadden daar een team opgericht met de vriendinnen en zo doende ben ik daar gaan voetballen. Toen ik hoorde dat vv Suameer ook weer een team op ging zetten ben ik weer begonnen bij vv Suameer, daar ben ik helaas in 2020 mee gestopt. Ik zet me nog wel in bij de dames en ik ga met iedere wedstrijd mee. Ook ben ik samen met Marion trainster geweest van de jo-7 en jo-9, door mijn drukke agenda ben ik daar mee gestopt. Als het even kan ben ik elke zaterdag te vinden op het voetbalveld met Marion en Merel om bij het eerste te kijken en natuurlijk om mijn broertje Jelmer te supporteren.





**GEEF DE PEN DOOR** *vervolg**Marije Hoekstra*

Na mijn VMBO-diploma moest ik gaan kiezen wat ik graag wou. Eerst ben ik begonnen met de opleiding verzorgende IG aan het Roc Friese poort in Drachten. Na één jaar was het toch niet wat ik graag wou gaan doen in de toekomst, daarna ben ik begonnen met de opleiding doktersassistent op het ROC Friese poort in Leeuwarden, maar helaas dat was het ook niet. Ik heb toen gekozen voor een tussenjaar en ben ik gaan werken bij Berchhiem als helpende. Na één jaar begon het toch weer te kriebelen om naar school te gaan. Toen ben ik begonnen met de opleiding maatschappelijk begeleider niveau 3 aan het ROC Friese poort in Drachten. In 2020 mocht ik het diploma in ontvangst nemen. Mijn eindstage heb ik toen gedaan bij het Thomashuis in Sumar, daar ben ik nu momenteel nog werkzaam en doe ik de opleiding persoonlijk begeleider erbij, daar hoop ik dit jaar mee klaar te zijn.

In mijn vrije tijd ben ik vaak bij mijn vriendinnen te vinden en bij Mona, mijn Fries paard die gestald staat op de lestwei bij de familie Haarsma. Ik vind het leuk om met de vriendinnen dingen te ondernemen, zoals uitgaan, winkelen en gezellig bij kletsen.

Ik geef de pen door aan Delia Hoekstra.

**VOETBALCOMPETITIE SUMAR**

Vanwege praktisch dagelijkse wijzigingen in de voetbalcompetitie door coronabesmettingen en/of quarantainegevallen, verwijzen wij jullie naar de site van VV Suameer [www.vvsuameer.nl](http://www.vvsuameer.nl) of naar [www.voetbal.nl](http://www.voetbal.nl).

Hier staan de laatste wijzigingen/updates van de te spelen wedstrijden en de afgelaste wedstrijden.

De Jeugdcommissie VV Suameer

## In memoriam:

### Marten Bijenhof 18-03-1932

**Op 10 september 2018 schreef mijn heit, Marten Bijenhof, medeoprichter van VV Suameer, het volgende stukje voor de Doarpskrante fan Sumar.**

*Herinneringen van een "Heidemantsje" terugkijkend op 70 jaar VV.Suameer. Officieel is het op 15 september 70 jaar geleden dat de vereniging is opgericht, maar de oorsprong ligt in het voorjaar van 1948 en wel in de huiskamer van Heerenweg nr 30 oftewel mijn geboortehuis. In die tijd mocht bij de meesten thuis niet naar wedstrijden van het Nederlandse Elftal op Zondag geluisterd worden. Mijn ouders vonden dat geen bezwaar. Wij hadden op die Zondagen dan ook de kamer vol voetbal liefhebbers. Van de spelers van het Ned elftal zijn me alleen de namen bij gebleven van Faas Wilkens ,Abe Lenstra. Kees Rijvers. Als verslaggever gaven we de voorkeur aan Leo Pagano boven Ir van Emmenes. Als Nederland een doelpunt maakte vierde Romke dat zo uitbundig dat mijn Beppe er bijna een hartverzakking aan overhield. Wij waren na zo'n wedstrijd zo enthousiast dat we eigenlijk direct wilden voetballen. Maar dat mocht natuurlijk niet op Zondag Wat we wel wilden EEN VOETBALCUB! In de week daarna probeerden wij leeftijdgenoten ook warm te maken. Dat lukte en we kregen het voor elkaar om voldoende mensen te vinden zodat we konden voetballen. Het was een ongeregeld stelletje en natuurlijk armoe troef en we voetbalden op klompen Ik weet nog dat Hans de Jong en Romke de Vries naar Kanninga in Drachten gingen en daar samen één paar voetbalschoenen kochten. Hans was links en Romke rechts. Hoe dat met de maten zat weet ik niet. Voor de officiële oprichting werden Romke en ik afgevaardigd naar Ds. Postma in Nijega om te vragen ons te helpen om een vereniging op te richten. Na de oprichting hadden we nog geen terrein om op te voetballen, we voetbalden wel op het land van Bokke Algra maar in wezen was dat illegaal.*

## **IN MEMORIAM, MARTEN BIJENHOF vervolg**

*Het heeft Romke heel wat avonden gekost voor het verlossende woord kwam "Zet de pealtsjes der mar in. Maar we moesten ook de toenmalige korfbalclub op het veld laten spelen. Dat hield in dat er kokers ingegraven moesten worden voor de korven. Verder was het veld niet erg vlak. We hebben toen met een ploeg vrijwilligers de ergste bulten af gevlakt. Ik was een lid van het eerste uur, maar ik moest al gauw op Zaterdag afhaken omdat ik voor mijn studie als leraar op Zaterdagmiddag les had. Daarna moest ik 2 jaar het vaderland dienen zodat het actief zijn maar van korte duur is geweest. Een liefhebber van voetballen ben ik altijd gebleven en dat zal ik altijd blijven. Gelukkig is aan mij geen groot talent verloren gegaan. Toen we begonnen was van techniek en van tactiek geen sprake, we deden maar wat als we maar tegen een bal konden trappen. De tijd dat ik gevoetbald heb was maar van korte duur maar ik kijk er toch met plezier op terug*

**Heit, Marten bleef altijd verbonden met Suameer. "Eens een Sumarder, altijd een Sumarder" Hij verheugde zich ook enorm op het 75-jarig jubileum van de voetbalvereniging. Net als met de andere jubilea hoopte hij ook daar weer bij te kunnen zijn en bijvoorbeeld Romke de Vries weer te ontmoeten.**

**Helaas heeft heit, Marten Bijenhof in de serene rust van eerste kerstdag ons en het leven vredig los gelaten. Hij hoopte zijn lieve vrouw Annie Bijenhof-de Groot te overleven, mede omdat zij aan de verdrietige ziekte dementie lijdt. Dat mocht helaas niet zo zijn. Heit, Marten heeft de mooie leeftijd van 89 jaar gehaald.**

**Om heit toch een beetje terug te brengen naar Sumar beloofde ik hem dit berichtje te schrijven voor de doarpskrante de Koekoek. Elke maand werd deze met de post bezorgd en las hij deze met veel plezier.**

**Ik ben blij dat hij mijn lieve heit is geweest.**

**Nienke Vunderink-Bijenhof,  
zijn jongste dochter**

Articuleren.

Het komt me eigenlijk niet goed uit om nu de Flodder te schrijven. De Olympische Winterspelen zijn in volle gang. Ik geniet vooral van het schaatsen en het shorttrack. Het tijdstip van de tv uitzendingen is heel gunstig. Soms moeten we iets schuiven met het tijdstip waarop wij normaal gesproken aan de warme hap zitten. Dat is niet erg. Er is geen baas die op ons wacht. En met het bord op schoot voor de tv, dat vinden wij maar niks.

Of schaatser Choi, Hwang, Liu, Sun of Wu nu een Koreaan, Chinees of een Japanner is, het is voor mij één pot nat.

Als we dichterbij huis blijven dan zijn Limburgers en Brabanders voor ons hetzelfde. Laat ze het niet horen. Ach, zij denken dat Friezen en Groningers hetzelfde zijn. Wij weten wel beter. En zij ook. Zo staan we mooi quitte. Het onthouden van namen is niet mijn sterkste kant en naar mate ik ouder word, krijg ik er steeds meer last van. Het wordt er niet beter op nu we tv presentatoren, ministers en staatssecretarissen krijgen die Turkse, Marokkaanse, Servische of Albanese ouders hebben.

Daar is niks mis mee, maar ik kan die namen niet uitspreken, laat staan dat ik ze kan onthouden. Wat ook opvalt, is het feit dat er zomaar nieuwe minister- en staatssecretaris- posten opduiken. Minister van armoedebeleid of staatssecretaris van fiscaliteit. Het lijkt wel of we in een Sinterklaasprookje in de Lawei zijn beland. Daar komt ook zomaar een minister van Koek en Zopie het toneel oplopen.

Het is een kwestie van wennen, zullen we maar denken. Zo komt de naam van minister Kasja Ollongren nu moeiteloos uit mijn mond. Net zoals Ranomi Kromowidjojo.

Wie zegt u? Ranomi hoe? Deze zwemster is zolang, zo snel door het water gegaan dat we nu geen enkele moeite meer hebben met het uitspreken van haar achternaam.

Voornamen als Kees, Sjoerd, Douwe, Pietje, Akke en Beitske verdwijnen naar de achtergrond. Storm, Splinter, Sinne, Blomke, Vlinder en Mees komen doorvoor in de plaats.

Ze zijn kort, krachtig en makkelijk uit te spreken. Je zult zien: over een paar jaar weten we niet beter.

<b>KERKDIENTEN IN DE DORPSKERK</b>
------------------------------------

Zondag 27 februari	Mw. A.C. Plantinga - Ee	
Woensdag 2 maart 19.00 uur	RK Kerk in Burgum	Aswoensdag
Zondag 6 maart	Ds. T.T. Osinga - Franeker	1 <sup>e</sup> Zondag 40-dagen-tijd
Woensdag 9 maart <b>19.30 uur</b>	Ds. L. Cnossen - Kollum	Biddag voor gewas en arbeid
Zondag 13 maart <b>11.00 uur</b>	Ds. J.J. de Lange – Garyp	2 <sup>e</sup> zondag 40-dagen-tijd
Zondag 20 maart	Mw. Tj. Bloem – Franeker	3 <sup>e</sup> zondag 40-dagen-tijd
Zondag 27 maart	Ds. J.C. Overeem – Stiens	4 <sup>e</sup> zondag 40-dagen-tijd
Zondag 3 april	Ds. H. de Jong – Drachten	5 <sup>e</sup> zondag 40-dagen-tijd

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

We kunnen gelukkig weer met elkaar naar de kerk! Na de persconferentie van 15 februari zijn bijna alle voorschriften afgeschaald. Ook in de kerk geeft dat weer meer vrijheid. Natuurlijk blijven we elkaar respecteren en geven we elkaar de nodige ruimte.

De diensten met beeld en geluid kunt u voorlopig blijven volgen via [www.kerk-sumar.nl/uitzending](http://www.kerk-sumar.nl/uitzending). De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. Alleen met geluid zijn de diensten te volgen via de kerktelefoon en op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

**WEET U WELKOM !!**

# Hallo Sumarders,

**We mogen weer sporten in de zaal!**

Gelukkig zijn de bestaande groepen weer enthousiast van start gegaan.



## **DE BESTAANDE GROEPEN:**

Gymnastiek vanaf 3 jaar t/m 5 jaar

Dag: maandag

Tijden: 15:30 uur-16:15 uur

Leiding: Alie Hoekstra



Gymnastiek vanaf 6 jaar en ouder

Dag: maandag

Tijden: 16:15 uur-17:15 uur

Leiding: Alie Hoekstra

Volleybal heren - **OVK** Doarpencompetitie

Trainen: dinsdag om 20.30-22.00 uur

Wedstrijden: vrijdag

Leiding: Geert Kloosterman



Volleybal dames - 

Trainen: dinsdag om 19.00-20.30 uur

Wedstrijden: donderdagavond

Leiding: Tijdelijk door Roy en Douwe – Vacant

***Voor alle groepen geldt: kom vrijblijvend kijken of meedoen!!! 4 x gratis proberen.***

## NIEUWS VAN SPORTVERENIGING SUMAR

### NIEUWE SPORTGROEPEN .....

Als sportvereniging staan we altijd open voor nieuwe ideeën initiatieven rond sport. Binnen de vereniging hebben we wel ideeën voor nieuwe initiatieven, maar graag horen we ook vanuit het dorp waar de belangstelling ligt.

Hierbij denken we vooral aan de jeugd tussen de 12 en 16 jaar en volwassenen.

Heb je hier ideeën over of ben je zelf enthousiast en wil je een sportief initiatief opzetten, neem contact met ons op via de site.

### SPOED – GEZOCHT

We zoeken nog steeds een trainer voor ons damesteam.

Een vereiste is dat de trainer op de hoogte is van de NeVoBo spelregels. Er is behoefte aan een trainer die aan alle aspecten aandacht geeft tijdens de training. Tevens is er de wens (geen vereiste) van het team dat de trainer de wedstrijden coacht op donderdagavond.

Het Dames- en Herenteam zoeken nog versterking om samen de competitie af te maken.

Ook zoeken we een voorzitter voor de Sportvereniging.

Voor vragen neem gerust contact op met het bestuur.

### HET BESTUUR

Functie	Naam	Tel. nr.
Voorzitter	vacant	
Penningmeester	Roy Lykelema	06-24727894
Secretaris	Mariëlle Haveman	06-25543294
	Akke Hiemstra	06-42553192
Bestuurslid	Minke van der Meer	06-23397891
	Rinnie Veenstra	06-49333074

Sportieve groeten, het bestuur en de leiding!

## Volleybalteam Dames 1 Suameer



Het afgelopen jaar werd ons team in een nieuw tenue gestoken. We ontvingen van de SONAC nieuwe shirts en trainingspakken. Van Vishandel van den Dool en Kaaskoperij Damwoude kregen we mooie sporttassen. Door de Coronamaatregelen konden we pas in september 2021 spelen in deze prachtige outfit. Binne Kramer zette ons op de foto.

Nogmaals willen we deze sponsors bedanken namens bovenstaand team en het bestuur van de Sportvereniging.



**BLIKJE-DOPJE***Greta*

In de Koekoek kunnen we sinds enige tijd de rubriek “Yn ‘e kunde komme mei” lezen. Het betreft vaak nieuwe inwoners van Sumar.

Die nieuwe inwoners drinken ook vast wel eens een flesje bier, flesje wijn of hebben kinderen die ranja (uit een blik) drinken en ga zo maar door.



Die nieuwe inwoners wijzen we er bij dezen graag op dat wij een inzamelingsactie zijn gestart (in 2019) door blik en kroonkurken (en eventueel klein oud ijzer) in te zamelen. Er staan inzamelbakken aan de Mienskerwei (dat is richting Eastermar). We doen dit voor meer onderzoek naar hersentumoren. Er wordt natuurlijk wel geld ingezameld door Kika, KWF en hersenstichting. Maar helaas zijn er heel veel andere kankersoorten en hersenaandoeningen, waardoor onderzoek naar hersentumoren nog wat in een vergeten hoekje zit.

Wij steunen de initiatiefnemer van deze actie, Elly Leijstra uit Brantgum. Maar we hebben ook zelf een account aangemaakt. Elly spaart voor hersenvliestumoren. Wij sparen ook voor hypofyse tumoren.

Hoewel er enorm veel naar de bakken gebracht wordt, waarvoor onze grote dank, levert het niet bedragen met veel nullen op. Maar alle kleine beetjes helpen. Dus gaan we rustig door zolang het mogelijk is. Onze doelstelling is om in ieder geval 5000 euro op te halen. Dat doen we niet alleen met het inzamelen van het blik. Zo nu en dan wordt er ook een gift gestort op onze account. Zo mochten we van de diaconie van de Protestantse Kerk Sumar een bijdrage van 100 euro ontvangen. En door het legen van de bakken en de opbrengst daarvan hebben we ook weer een leuk bedrag kunnen storten.

We gaan richting de 1000 euro. Help jij mee? Google maar op

[Blikje-dopje Sumar \(stophet.nl\)](http://stophet.nl) en doneer ook een gift! **Bedankt!**

**WAT WAS HET WEER OOK WEER?***Dirk Strijker*

Het wil maar niet lukken met de winter. De temperatuur blijft steeds te hoog en als de temperatuur dan een keer normaal is, ervaren wij dat als koud. Dat zegt al genoeg. Toch was het rond 10/11 januari even wat winters. De temperatuur bleef toen 's nachts maar liefst 13 uren achtereen onder nul, met als laagste waarde -1,5 graden. Daarna bleef de temperatuur de hele maand (ver) boven het vriespunt. Overdag werd het tussen de +5 en ruim +11 graden. Die 'ruim +11 graden' (11,4 gr) werd gehaald op 29 januari, hetgeen voor die datum een nieuw warmterecord betekende. De temperatuur scoorde in januari als gemiddelde 5,5 graden en was daarmee 2,5 graden te warm.

Omdat het geen winter wilde worden, viel veruit de meeste neerslag in de vorm van regen. Een uitzondering hierop vormde 20 januari toen er ook wat hagel en zelfs sneeuw viel. Ook op 31 januari viel een heel licht hagelbuitje. De maand januari was met 64 mm iets te droog, normaal valt 75 mm.

De zon is een verhaal apart. Op 10 januari een erg zonnige dag met nauwelijks bewolking, daarna bleek het kruit te zijn verschoten. Tot 26 januari zagen we nauwelijks zon, tussen 22 en 26 zelfs helemaal geen zon. Met slechts 61 uren zon was de maand aan de sombere kant. Normaal zien we de zon 69 uren.

Op 31 januari kwam storm Corrie op bezoek. Er werd gewaarschuwd voor een zware noordwesterstorm (windkracht 10). Bij ons stelde de wind niet zoveel voor, op de zaterdag er voor (29 januari) waaide het in Sumar harder.

Opmerkelijk was dat de uitbarsting van een vulkaan bij Tonga op 15 januari bij ons (op 17.000 km afstand) een luchtdruk golfje van 2 hPa veroorzaakte. Tussen de uitbarsting en het luchtdruk golfje zaten ruim 11 uur! Wat de winter betreft is nu alle hoop gevestigd op februari. Helaas voor de schaatsliefhebbers ziet het er niet goed uit. De temperatuur blijft voortdurend te hoog en valt er bijna dagelijks wat regen.

## WAT WAS HET WEER OOK WEER? Vervolg

Dirk Strijker

Op 6 februari zat er ruim 14 mm in de meter. Verder is het winderige weer opvallend. Toen in de nacht van 11 op 12 februari het opklaarde en de wind wegviel, resulteerde dat in 9 uren lichte vorst met als laagste waarde -1,6 graden, de laagste waarde van 2022 tot nu toe.

Ook de komende weken ligt er geen winterweer in het verschiet, zodat er wat mij betreft nu al een dikke streep onder de 'winter' kan worden gezet.

Voor actueel weer in Sumar en de totale overzichten: [www.meteo-sumar.jouwweb.nl](http://www.meteo-sumar.jouwweb.nl)

## NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING

Het is al een tijdje stil rond de Oranjevereniging. Maar dit betekent niet dat we ook stilzitten. Plannen werden er wel gemaakt, maar konden door alle maatregelen vervolgens niet doorgaan. Maar nu gloort er licht aan het einde van de tunnel en lijkt het erop dat we toch weer leuke dingen kunnen organiseren!

De volgende activiteiten staan de komende maanden in de planning:

- 22 april algemene ledenvergadering
- 27 april Koningsdag ( i.s.m. De Kamp)
- 10/11 juni kleintje dorpsfeest
- 6 t/m 9 sept. 2023  
Dorpsfeest 2023



Op Koningsdag organiseren we 'aigoaien' voor jong en oud. Wie worden de nieuwe Sumarder kampioenen?

Aansluitend is er muziek met Las Bandidas. Meer informatie hierover in de volgende Koekoek!

**EVEN VOORSTELLEN****MARIJE HAGE**

Vanaf begin januari zijn wij (Marije en Martin) de tijdelijke bewoners van de leegstaande pastorie (Greate Buorren 23). Wij verheugen ons op het wonen op zo'n prachtige plek als Sumar!

Graag stellen we ons even voor:

Marije is predikant in Leeuwarden en heeft daarnaast een praktijk voor coaching&counselling. Martin is hovenier. Onze twee kinderen, (stief)dochter Madelief en pleegzoon Ismaël, zijn beiden 18. Wij zijn hier gastvrij ontvangen en zien er naar uit om het dorp en de omgeving verder te leren kennen!

Schroom niet om Fries tegen ons te praten, want wij willen de taal graag leren.

Groetjes,  
Marije Hage en Martin van den Reek



# OUD-PAPIER

Aan de inwoners van Sumar,

In 2021 werd er door de vrijwilligers ruim 77 ton oud-papier ingezameld. Het oud-papier in ons dorp is dit jaar ook al weer twee keer opgehaald. Op 14 januari was er ontzettend veel papier en pilde de container uit.

Afgelopen week stond er, zoals meestal in februari, aanzienlijk minder oud-papier bij de weg.

## Ophaal-data in 2022:

**11 maart**

**13 mei**

**8 juli**

**7 oktober**

**16 december**

**8 april**

**10 juni**

**26 augustus**

**11 november**

-----

Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!

U vindt de container ook dit jaar op de parkeerplaats achter de kerk.

Oud-papiercommissie "Buertferiening De Heidebuorren".



## RESTAURATIE KORENMOLEN DE HOOP 2022

**Met het aanbrengen van het bouwdoek onder de stelling van de molen hebben we als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel (SBMT) de start willen aangeven van de restauratie van de Korenmolen De Hoop te Sumar.**

Na een periode van begroten, aanvragen van subsidies en vergunningen etc., hebben we de restauratie kunnen aanbesteden. Als stichting zijn we verheugd, mede door de financiële toezeggingen dat we de aanbesteding hebben afgerond door de restauratie te gunnen aan de laagste inschrijver. De firma met toepasselijke naam, De Molenmakers uit Tzummarum.

In het kort omschreven bestaat de restauratie uit het vervangen van het rietdek van het achtkant van de molen en het vervangen van kammen van bovenwiel, bonkelaar en spoorwiel. Tevens zal het bovenwiel en spoorwiel hersteld worden. De roeden zullen doorgehaald en behandeld worden. En er zal aan de molen geschilderd worden. Kortom er is weer hoop voor “De Hoop” en maalvaardig voor de komende tijd.

Wanneer de eerste molen, in toen nog Suameer, is gebouwd is lastig vast te stellen. Boven de toegangsdeur aan de zuidkant is een sluitsteen in de segmentboog van het metselwerk verwerkt met het jaartal 1867, maar reeds lang daarvoor in 1653 (dus in de tijd van Tromp, de Ruyter en Johan de Witt) wordt er melding gemaakt van een “Rosmolen” in Suameer. Een rosmolen is een molen, die wordt aangedreven door een paard.

De huidige molen is, na een brand, herbouwd in 1887. Tot 1947 is hij bedrijfsmatig in bedrijf geweest.

In 1964 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de Korenmolen, welke toen behoorlijk in verval was, *op stjerren nei dea* stond er toen de Burgumer Courant, aangekocht. Aansluitend heeft de gemeente in 1966 een grondige restauratie uitgevoerd, wat in 1992-1993 is herhaald. Na de laatste restauratie is de Stichting Korenmolen De Hoop opgericht en laten zij met vrijwilligers iedere zaterdag de molen draaien en is hun winkeltje voor meelproducten geopend.

## RESTAURATIE KORENMOLEN DE HOOP 2022

In 2009 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de molen overgedragen aan de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Met de renovatie van de Korenmolen hopen we, met de exploitatie Stichting Korenmolen De Hoop, dat dit historische monument in het landschap en voor het gebruik ervan te kunnen continueren voor de toekomst.

Tijdens de restauratie zal de winkel geopend blijven. Op de website van de molen vindt u actuele informatie over de restauratie.

Op de molen zijn op dit moment werkzaam: 5 molenaars, 3 molenaars in opleiding en 2 winkelbedienden.



## FACEBOOKGROEP: HISTORISCHE KRING SUMAR.

Het ledenaantal is ondertussen gestegen naar 669 en loopt nog steeds op. Er duiken steeds meer oude foto's op van Sumar en haar inwoners, zoals een mooie foto van de Iestruiters uit de periode 1945/1950. Inzender Gerrit Veltman herkende alleen zijn vader Rode Veltman op de foto. Binnen één dag vulden anderen alle hem onbekende namen in. Klasse!

'Rein Metaaldetectie Fryslân Nijp' plaatste een foto van een vondst met de metaaldetector: een medaille van K.I. vereniging 'De Samenwerking'. Deze was in 1953 gewonnen door Auke Ytsma van de Harstewei 6 voor zijn koe Maria 12. De koe behaalde de 2<sup>e</sup> plaats.

Vanuit Leeuwarden bereikte ons een foto met er achter op geschreven: Mient en Eke Boonstra. Janke Boonstra meldde al snel dat het de vader en tante van haar man Bouwe betrof en dat de foto was gemaakt bij Damsingel 14. Ze had de foto nog nooit gezien. Vanuit Leeuwarden (Richard Cuperus) kwamen nog meer foto's te voorschijn, waarvan niet zeker is of deze wel in Sumar zijn gemaakt. Deze foto's worden de komende weken op de Facebooksite van de historische kring geplaatst. We hopen dat de leden ons verder kunnen helpen. Nog geen lid? Gewoon even de knop LID WORDEN op de Facebooksite aanklikken en daarna kunt u gewoon meekijken en ook zelf foto's plaatsen.

Naschrift

*Op 14 februari meldde 'Rein Metaaldetectie Fryslân Nijp' op de Facebooksite van de Historische kring Sumar: "Gisteren is de medaille opgehaald. Bedankt iedereen voor het meedenken. De medaille was van Mieke Kooiker haar opa, A. Ytsma. Mieke haar officiële naam is Marie. De koe waar de meneer Ytsma een 2e prijs mee had gewonnen heette ook Marie. Zo leuk om iets terug te geven aan familie".*





10779

**3 APRIL**  
**2022**



## DARTTOERNOOI

**ZONDAG 3 APRIL OM 13:00 DORPSHUIS DE KAMP SUMAR**

Inleg : 7 Euro

Geldprijzen te winnen.

Deelname vanaf 15 jaar

Opgave bij:

Henk-Jetze Koster: 06-41182082

Willem van der Leest: 06-42221412

QR-code volgens beleid overheid

## BERNEMIENSKIP IT BYNT

Binnen bernemien skip It Bynt zit peuteropvang It Boartersplak. Kinderen in de leeftij d van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

It Boartersplak is open op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. Op de peuteropvang wordt gebruikgemaakt van een vast dagritme, vaste regels en rituelen die de kinderen veiligheid en structuur bieden en die aansluiten bij die van groep 1.

De peuters maken op speelse wijze kennis met de gewoonten van de basisschool, zodat de overgang naar groep 1 voor het kind niet een grote stap hoeft te zijn. Samen met de kleutergroepen vormt de peuteropvang Unit 1 van het Integraal Kind Centrum , waarin sprake is van een doorgaande lijn: we gebruiken dezelfde thema's, doen samen activiteiten en spelen samen buiten.

Ook zijn de peuters al bekend met de leerkrachten van de kleutergroepen. Zo zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin de peuters zich spelenderwijs volop kunnen ontwikkelen!

Wilt u meer informatie? Tijdens openingstijden zijn we te bereiken op 06-13514624.



# DOARPSAGINDA



*(onder voorbehoud)*

Vanaf maandag 10 januari 2022 trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur.

21 februari	De Kamp, trombosedienst 10.00-10.30
4 maart	De Kamp, klaverjassen <b>19.30</b>
4 maart	De Kamp, bingo 20.00
7 maart	De Kamp, trombosedienst 10.00-10.30
8 maart	De Kamp, open tafel 12.00
9 en 13 maart	It Trefpunt, inzamelingsactie voedselbank
14 maart	Kopij dorpskrant
14 maart	De Kamp, Jaarvergadering Dorpsbelang, 19.30 uur
16 maart	De Kamp, gemeenteraadsverkiezing
19 maart	De Kamp, feest met Gaatze Bosma
21 maart	De Kamp, trombosedienst 10.00-10.30
1 april	De Kamp, klaverjassen <b>19.30</b>
1 april	De Kamp, bingo 20.00
3 april	De Kamp, Darttoernooi 13.00
4 april	De Kamp, trombosedienst 10.00-10.30
12 april	De Kamp, open tafel 12.00
12 april	Peaskebôle-aksje De Lofstem
22 april	De Kamp, Algemene Ledenvergadering Oranjeveer.
27 april	Koningsdag
10/11 juni	Kleintje dorpsfeest

***De volgende Koekoek ligt 25 maart 2022 bij u in de bus***

## BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

### HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487  
 Hamstra & De Ronde (0511) 462269  
 Talsma & Hooisma (0511) 461320  
 Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461424  
 H.C.A. Veldhuizen (Garyp) (0511) 521 264  
 P.S. Wiersema (Eastermar) (0512) 471 221



Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**

### ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888  
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66  
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Jeroen Campagne)

Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 [Info@kearn.nl](mailto:Info@kearn.nl)/[www.kearn.nl](http://www.kearn.nl)

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Tuskendijken 41 Burgum (0511)  
 464060 -Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444



### SUMAR



Begravenisvereniging: [dlesumar@gmail.com](mailto:dlesumar@gmail.com)

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman –( 06) 21223592 (na 18.00u)

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Thon Steinhorst

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - [dorpsvereniging@sumar.nl](mailto:dorpsvereniging@sumar.nl)

Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, [itbynt@pcbotdiel.nl](mailto:itbynt@pcbotdiel.nl)

It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262:It

Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-

471374