

Beste dorpsgenoten,

Na dit voorwoord leest u in deze Koekoek de bijdrage voor de 4 maaie betinking in Sumar. Een oorlog die velen van ons niet hebben meegemaakt. Een oorlog die vele slachtoffers kende. En hoewel er over de hele wereld verschrikkelijke dingen gebeuren en we ons relatief veilig waanden, is er nu een oorlog op maar enkele vlieguurtjes van ons af. Een oorlog die eveneens veel slachtoffers kent. En waar we nu allemaal getuige van zijn.

Vorige maand zijn er hulpgoederen en andere benodigdheden ingezameld en Gerrit en Auke zijn met deze goederen naar de Oekraïne afgereisd. Hun reis was kort maar wel intens. Komende zondag, 24 april 2022, zijn zij uitgenodigd in de kerk van Sumar. Zij zullen hier een presentatie geven van de situatie zoals zij dit hebben meegemaakt in de Oekraïne. Kunt u niet naar de kerk. Dan kunt u deze dienst ook volgen via de live stream van kerk Sumar. Zie de informatie achter in deze Koekoek bij de kerkdiensten.

De 4 maaie betinking in Sumar zal zeker niet voorbijgaan aan de huidige situatie in de Oekraïne.

Hoe vreemd is het dat in ons land dan ook nog “gewoon” feesten plaatsvinden. Na de coronatijd lijkt het er ook op dat er nog heel veel moet worden ingehaald. “we zijn wel weer toe aan een feestje”, is ook wat je regelmatig hoort. In deze koekoek dus ook de vooraankondiging van evenementen die in Sumar en omgeving zullen plaatsvinden.

Het kan verkeren. Het is de kop van de bijdrage van Binne Kramer voor zijn verslag van de wedstrijd van de jeugd. Het kan verkeren oftewel iets kan snel veranderen. Hopelijk is dat het geval wat oorlogen betreft. Laat dat vooral snel een herinnering worden die we nooit mogen vergeten.



4 mei herdenking

De kommissje 4 maaie Betinking Sumar nodigt u uit, namens Dorpsbelang Sumar, voor het bijwonen van de 4 mei herdenking.

19.15 uur: Samenkomst in de Dorpskerk (*de deur van de kerk is open vanaf 19.00 uur*).

Tijdens dit samenzijn is er muziek van een kwartet van De Lofstem en wordt er gesproken door Marije Hage.

Een ieder is van harte welkom om aanwezig te zijn in de kerk.

Dit samenzijn is ook via de livestream te volgen: **www.kerk-sumar.nl/uitzending**

19.45 uur Verzamelen bij de oude school aan de Master de Vrieswei.

19.50 uur Stille tocht naar het monument De Molkbuis

19.55 uur Herdenking bij De Molkbuis.

Van 19.55 – 20.30 uur is de herdenking bij het monument in het centrum van het dorp, met medewerking van leerlingen van It Bynt en onze eigen Koninklijke muziekvereniging De Lofstem.

Gast en spreker tijdens de herdenking is de heer **drs. A.A.M. (Arno) Brok**, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân.

20.30 uur Einde van de herdenking



Enkele aandachtspunten:

- Wij verzoeken u om de vlag halfstok te hangen van 18.00 uur tot zonsondergang.
- Vanaf 19.00 – 20.30 uur is doorgaand verkeer niet mogelijk (wegafzetting).
- Een ieder wordt uitgenodigd om een losse (onverpakte) bloem mee te nemen naar de herdenking.

Expositie 'Oorlog en Bevrijding in Sumar'

Na de herdenking bij De Molkbuis zal de commissaris (in het bijzijn van genodigden) in dorps huis De Kamp de expositie 'Oorlog en Bevrijding in Sumar' openen.

Er zijn vele materialen te zien, welke ter beschikking zijn gesteld door (oud-) Sumarders.

De expositie is vrij toegankelijk te bezoeken op de volgende dagen en openingstijden:

Donderdag 5 mei	Open van 19:00 tot 21:00 uur
Vrijdag 6 mei	Open van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdag 7 mei	<i>Gesloten</i>
Zondag 8 mei	Open van 13:00 tot 17:00 uur
Maandag 9 mei	Open van 13:00 tot 17:00 uur
Dinsdag 10 mei	Open voor doarpskoalle It Bynt

DAT WY RJOCHT EN FRIJHEID HOEDZJE

De commissie 4 Maaie Betinking Sumar; Klaas van der Veer, Jaap Jurjen Veenstra, Jouke Hoekstra, Ids Krol (expositie) en Dorpsbelang Sumar; Marjan Krol

YN 'E KUNDE KOMME MEI

Maaïke Kingma

Yn de kunde komme mei de bewenners oan de
Ds Noardmansstrjitte 29



Wat is jim namme:

Wybren Prins komt fan Eastermar en is in soan fan Gerbina Prins dy't juffer is oan de peuterskoalle yn Sumar.

Marga Prins Vogelzang komt fan in wenbuorkerij yn Donkerbroek.

Wat is jim leeftiid:

Wybren is 27 jier en Marga is 23 jier

Wat dogge jim oerdei:

Wybren hat as jonkje wol staaize rûn op de pleatsen fan Jouke Jan Hoekstra en Willem van der Heide, dus hy wie wol wat bekind yn Sumar.

Syn heit wurke by boubedriuw Swart yn Eastermar en sadwaande is Wybren op de fierrikker kaam by Swart. Mar Wybren hie noch in jongensdream: Wurkje op in Hijskraan. En twa en in heal jier ferlyn kaam syn dream út en koe hy as hijskraanmasjinist oan de slach by it bedriuw Schot Verticaal Transport yn it Hearrenfean.

Marga hat de oplieding fersoargende IG dien mei útstream Kreamsoarch en wurket no as assistinte op it Konsultaasjeburo yn Drachten en Burgum. Sy observearet de poppen, mjit en weegt harren en docht de administraasje. In baan fan 27 oeren.

Wat binne jim hobby's:

'Myn wurk is myn hobby' seit Wybren 'en as ien in kraan nedich hat yn it wykein, dan kom ik'. By de âlders fan Marga yn Donkerbroek hat Wybren noch in hok mei in autobêrge wer't hy wat sleutelje kin oan auto's.

Yn it wykein dan wat gesellichs dwaan mei freonen sa as te karten as spultsje dwaan. De freonen kinne elkoar fan de Keet yn Rottefalle en steeds mear bekinden komme yn Sumar te wenjen.

Marga mei graach bakke en hat sûnt 3 jier in stabeihûn Maike. Dêr is sy yn it begjin mei nei de puppykursus west en no binne sy in soad tegearre op paad. Marga hat altyd op de cornet blaast yn Donkerbroek en even yn Surhûsterfean. Op dit stuit blaast Marga even net by in korps.

Wat hat jim yn Sumar brocht:

Yn 2018 stienen der 3 hûzen te keap yn de Noordmanstrjitte yn Sumar. Wybren en Marga wennen beide noch thús en woenen wol tegearre wenje. It earste hûs wat sy beseachen foel ferskrikkelik ôf, mar by it twadde hûs wienen sy ferkocht. It hûs hie nammentlik in hiele moaie achtertún. Tegearre mei Wybren syn heit ha sy yn in heal jier it hiele hûs fan boppe nei ûnderen opknapt. Yn desimber 2018 ha sy harren doe ta wenjen set yn Sumar oan de Ds. Noordmanstrjitte 29. Yn septimber 2021 binne Wybren en Marga troud.

Wat is jim earste yndruk:

Wybren kaam fan Eastermar en koe Sumar wol wat. Marga moast hiel bot wenne yn in tuskenwenning. Sy kaam fan in frijsteand hûs yn Donkerbroek. Yn dy tiid wie sy oan it staaizerinnen yn de Kreamsoarch en stie dan wolris in pear dagen op wacht. En dan wie it wol hiel stil yn Sumar, sy koe net ien. Mar de minsken wienen sa noflik as wat en de buren altyd yn foar in praatsje. Sy hienen ek hielendal gjin lêst fan de stjonkfabryk wer't eltsenien harren foar warskôge hienen.

***Wybren en Marga***

YN 'E KUNDE KOMME MEI *ferfolch**Maaïke Kingma****Wat misse jim yn Sumar:***

Wy binne der no al oan went om yn Burgum te winkeljen en fine dat hielendal prima sizze Wybren en Marga. Wy fiele ús ek al thús yn Sumar en leare steeds mear minsken kinnen. Ek troch it húnstje fansels. Yn de coronatied wie it allegear wat oars en wy moatte der no suver wer oan wenne om ris efkes op stap te gean.

Yn it koart is der wer fan alles te belibjen yn Sumar Wybren en Marga, dus wy komme jim fêst gau ris tsjin. En ik ha wol begrepen dat jim úndertusken ek al belangstelling ha foar de frijsteande hûzen dy te keap komme yn Sumar. In goed teken!

Tige tank foar jim gesellich petear!

IDEEN VOOR ZOMERACTIVITEITEN*Kearn*

Niet iedereen gaat in de zomer op vakantie. Er zijn ook dorpsgenoten die lekker in Sumar blijven. Voor alle thuisblijvers – maar natuurlijk ook voor iedereen die nog weg moet of terug is van vakantie – willen we in de zomermaanden activiteiten aanbieden. Wij denken aan een sportmiddag, een dorpswandeling of een creatieve activiteit voor jong en oud. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden!

Wij zijn op zoek naar mensen met ideeën, mensen die mee willen denken en mensen die mee willen doen!

Interesse?? Meld je dan aan bij
Frouwina van Dekken (Kearn) tel. 06-
10287632 of Ids Krol tel. 06-39652458

**Simmer yn Sumar**



Koningsdag 2022

Op koningsdag vinden er de hele dag activiteiten plaats in en om dorps huis 'De Kamp'. In de ochtend begint het met een kleedjesmarkt voor jong en oud georganiseerd door de activiteitencommissie van de Kamp. Dus allemaal de zolder leeg en verkopen maar... Deze kleedjesmarkt duurt tot ongeveer 13:00 uur. Nadere info volgt via de facebooksite van 'De Kamp'.

Vanaf 13:30 uur gaat de Oranjevereniging van start met het 'Aaigoaien'. Deelname in drie leeftijdsgroepen (9-11 jaar, 12-17 jaar en 18+).

Opgeven kan per tweetal op ovsumar@gmail.com. Voor de allerjongsten is er een springkussen en een knutselafel. Na het 'aaigoaien' is het tijd voor nog meer gezelligheid. In De Kamp staat 'Las Bandidas' klaar om deze dag muzikaal af te sluiten.



Wij hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!



Ik hou van kleur, van pimpelpears
Van groen en geel en van turquoise,
Van oker, violet en aquamarijn
Varkentjesroze mag er ook best zijn.

Uiteraard van rood, blauw en wit
Ik weet niet waar 't precies in zit,
Maar van alle kleuren die bestaan,
Staat toch oranje bovenaan.

OPROP, SOCHT BOEK FAN ZUIDERMEER TOT SUMAR

Bêste doarpsgenoten,

Fan ús oerbuorman ha wy it boek “Van Zuidermeer tot Sumar” lient
Ik fyn dat tige nijsgjirrich en ik soe it boek graach sels ha wolle, sa dat ik
altyd noch yts opsykje kin.

Maar... hoe kom ik dêr oan? Ik kin it nergens mear keapje. Binne der
miskien minsken dy't it ferkeapje wolle?
Dan soe ik graach fan jo hearre.

Myn emailadres is:

carolsumar@outlook.com

Freonlike groetnis,
Carol Jacobson
Heerenweg 5

VERHUISD

Door verhuizing van de Jister 16 naar de Markt 87
in Burgum zeg ik alle abonnementen en
lidmaatschappen op.



A. Van der Veer



Li Gooien

Springkussen & knutseltafel voor de aller kleinsten

27 APRIL 13.30 UUR



Voor jong en oud!
Opgave per tweetal via
ovsumar@gmail.com
Of tot 13.00 uur bij
Dorpshuis de Kamp

Aansluitend live muziek



GEORGANISEERD DOOR
ORANJEVERENIGING SUMAR



Wa't net donget, dy't net ponget

It lyket allegear net sa muoilik. Dochs kriich ik fan meardere minsken te hearren dat in grientetún noch net sa makkelik is. No ja de tún op sich wol mar om der wat lekkers fan ôf te krijen komt nochal krekt.

Gelokkich ha ik myn boekje achter de hân. En dêr njonken allegear tips fan Koekoeklêzers, lykas: wa't net donget, dy't net ponget. Earst net oan tocht mar ús mem krige ek alle jierren in bultsje rûge dong fan de skerne fan buorman betocht ik my doe. Ik ha op't hiem eins allinich mar hynstestront en dat liket my net fuort de bêste dong foar op de grientetún. Dochs is strie wol in moaie organyske foedingsboaiem foar griente. Ik haw dus al in bodemke lein en de keutels der op de keap ta naam. Der boppe op is in laach grûn kaam en de blommemodder fan de Club hat it ôfmakke mei wat dong- en kalkkorrels. At it no net slagget?!

Sa at it kommen is mei de grientetún, sa is it ek gien mei myn ideeën fan in kweekkas. It soe yn't grut. Ik seach it hiele plaatsje al foar my. Earst de kas, der njonken de grientetún en dan in nij oan te lissen terraske. Mei moai waar soene wy der grif sitte mei in pilske en de barbecue oan. Mar de kas waad hieltyd lytser. Oant der gjin kas mear kaam. Wat oerbleaun is binne twa plastik bakken ûnder de feranda. Tsjin it glês oan en ôfdutsen mei foly kin it sied mar opkomme.

Fansels net te súnich siedsje want alles sil grif net opkomme. No dat haw ik witten. Wy kinne ús grien ite oan sla en read en wyt oan radyskes. En wy fyne radyskes net iens lekker. Ik haw de earste plantsjes radyskes en sla oersetten nei de tún. No is it ôfwachtsjen at de groei dêr trochsette sil. Fjirders binne de woartels, prei, sipels en de snijbyt al yn de tún siedde en komme yn de kweekbakken de tomaten, paprika's, komkommers en spinazie al nei boppe.

Allegear moai, mar op de barbecue haw ik toch it leafst fleis.

REIS NAAR OEKRAÏNE*Auke en Gerrit*

Voor het brengen van goederen en het aanbieden van hulp bij één van de opvangcentrums zijn Auke en ik naar Polen gereden.

Na dat we een nacht hadden gereden kwamen we op vrijdagochtend rond 11 uur aan bij ons hotel in Olezyce, waar we warm ontvangen werden. We hebben hier ingecheckt, en zijn gelijk vertrokken richting het depot te Labaczów. Het depot was gevestigd in een schoolgebouw met sporthallen. Hier werden we ontvangen als vrienden. Ze waren erg blij dat alles gesorteerd was, en we hebben hier hulp kunnen bieden.



Hierna zijn we naar het opvangcentrum aan de grens gereden te Medyka. Wat we hier aantroffen was onmenselijk. Er kwamen bussen vol met vluchtelingen aan uit Oekraïne. We zagen de paniek en de gespannen gezichten bij iedereen..

We konden hier gelukkig ook helpen met het luisteren naar hun verhalen, en ook het helpen met een bed klaarzetten en een sigaretje te geven! De kleine dingen deden het voor deze mensen. We zijn erg dankbaar dat we dit mochten doen.

REIS NAAR OEKRAÏNE*Auke en Gerrit*

's Avonds werden wij bij het depot uitgenodigd en werden we inmiddels al familie genoemd. We hebben ontspannen met de lokale mensen gezeten, en werden van en naar ons hotel gebracht. Geweldig allemaal!

Op zaterdagochtend hebben we alle door ons meegenomen medische en verzorgingsartikelen ingeladen. Later werd dit naar Lviv gebracht. Vanuit hier wordt alles naar andere steden gebracht. We kregen nog koffie aangeboden, en zijn daarna weer naar Nederland vertrokken. Het was eigenlijk te kort, maar het voelt daardoor niet minder voldaan.

We zouden het zo weer doen maar dan ook voor een wat langere tijd, en met personenvervoer. Dit zodat wij Oekraïense vluchtelingen mee kunnen nemen.

Het was zwaar om weer terug te gaan en iedereen daar achter te laten, inclusief onze vrienden op het depot!



De Lofstem Kristlike Fanfare

Wanneer u het laatste nieuws van De Lofstem een beetje heeft gevolgd dan zal het u niet zijn ontgaan waar we de afgelopen tijd vooral mee bezig zijn geweest.

We hebben samen met ons dirigent Jan Geert Nagel geprobeerd opnieuw de puntjes op de "i" te zetten voor het ONFK 2022. Precies op het moment dat Corona actueel werd stonden wij in de startblokken om Centenary 2019 te spelen op het ONFK 2020. Het is inmiddels bekend dat dit stuk speciaal voor ons geschreven is vanwege het 100 jarig jubileum van De Lofstem. We mochten dit stuk voor het eerst laten horen tijdens ons jubileumweekend in 2019. Hoe bijzonder was het dat dit stuk het verplichte werk werd voor het ONFK in de 4e divisie. Zoals gezegd kon het ONFK in 2020 dus niet doorgaan. Nu 2 jaar verder was het zover... We hebben een nieuwe poging gewaagd. Eerlijk is eerlijk... we hebben wel eens getwijfeld of het wel verstandig zou zijn om dit stuk opnieuw te gaan repeteren. We stelden ons de vraag of we ons allemaal opnieuw konden opladen voor dit stuk? Achteraf kunnen we incl. dirigent zeggen dat het besluit van ons allemaal, om het toch nog een keer te proberen, goed is geweest. De voorbereiding was misschien rommelig met geregeld veel absentes wat we eigenlijk niet gewend zijn (De reden hiervoor laat zich raden). Ook ons dirigent kon de dans niet ontspringen en was een week uit de running. Gelukkig konden we die keer een beroep doen op Sytse van der Hoek.

Tijdens een extra repetitie in de muziekschool van Buitenpost was Jan Geert Nagel net weer wat op de been / op de kruk en zaten wij op het puntje van onze stoel. Dit hebben we ook tijdens de generale repetitie gedaan. Helaas konden twee leden niet meedoen...oare kear better!

Maar toen was het zover..... *"Yn tenue... strik foar... (foar de heren dan) en op nei De Lawei..."*

Daar kwamen we bekende gezichten tegen van ons zusterkorps van De Tike die meewerken om het ONFK vlot te laten verlopen, wat hen ook prima is geslaagd. Zo begon het eerst met de loting... Van de 7 korpsen die meededen in de 4e divisie moesten / mochten wij als laatste. Maar aan al het wachten kwam een eind.. Na het inspelen mochten we het podium betreden wat al een belevenis op zich is. Het stuk begon in De Lawei met enkele slagen op zg buisklokken die de kerkklokken van Sumar vertolkten.... Hoe bijzonder is dat... Misschien is het een idee om ons optreden zelf nog eens te beluisteren. Wanneer u de facebook pagina van de lofstem opent komt u dit filmpje vanzelf tegen.



Van de 7 korpsen werden alleen de eerste drie genoemd die een prijs hadden gewonnen... helaas zaten wij daar niet bij. En eerlijk gezegd hadden we dit wel gehoopt... Het is niet anders... Voor ons doen en gevoel hebben in het algemeen prima gespeeld en zijn tevreden met de juryverslagen en de positieve recensies in de krant. Onderstaand enkele reacties:

Mooi en "volwassen"orkest.. met vele kwaliteiten. Goed dat jullie er bij zijn na 2 lastige jaren. Blijf zo verder werken. Er zit nog progressie en toekomst in.

Allereerst heel veel waardering en respect dat julle er zo kort na corona alweer "staan" hebben we veel te lang moeten missen... mooi sfeervol begin.. enz enz

Goede vertolking van de partituur.. er is met zorg aan gewerkt meen ik te horen...

Genoten van jullie uitvoering met sfeervolle momenten / dynamische contrasten en prima samenspel... (dan volgt er iets over een wens voor een iets mildere klankvoorstelling dan dat we op sommige plekken hebben laten horen.. laten we dat maar enthousiasme noemen 😊) Verder alleen maar complimenten voor orkest en dirigent.

Mooi toch... Wij hebben in ieder geval een mooie avond gehad.

Op het moment van schrijven zijn we ons aan het voorbereiden voor het begeleiden van de Paasdienst in de kerk. Mooi dat dit ook weer mogelijk is.

Ook is de actiecommissie bezig om de paasbroden en suikerbroden te bestellen en ervoor te zorgen dat deze bezorgd worden. Er zijn dit jaar weer een flink aantal verkocht... bedankt hiervoor.

Het is altijd bijzonder om mee te mogen werken aan de dodenherdenking bij "De Molkbus" 4 mei. Ook dit jaar is het de bedoeling om dit te gaan doen.

Tot slot nog de mededeling dat we van plan zijn om mee te doen aan het muziekfestival op Schiermonnikoog. We beginnen weer met frisse moed aan een nieuw muziekstuk.. De volgende keer meer nieuws





UITNODIGING

Ledenvergadering uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
maandag 9 mei 2022 om 20.00 uur in de Kamp

AGENDA

1. Openen en vaststellen agenda
2. Herdenken overleden 2019/2020/2021
3. Mededelingen
4. Invulling bestuur DLE
Ingrid Dijkman vertrekt uit het bestuur. De volgende personen worden voorgedragen: Piet Buma (ledenadministratie) Gauke Teijema (alg. bestuurslid) en Nieske Vonk (secretaris)
5. Verslag ALV 13 mei 2019
6. Financieel verslagen 2019-2021
7. Verslag kascommissie 2019-2021
8. Invulling kascommissie 2022
9. Aandacht voor het vertrek van grafdelvers Sjoerd Hoekstra en Floris Antonides
10. Rondvraag
11. Sluiting

Het bestuur

We zitten weer bijna vol.

De twee bakken die we in bruikleen hebben zitten vol met blikjes, dopjes en dekseltjes. Helaas zijn er, toen de bakken nog vrij leeg waren, ook plastic doppen in de bakken gegooid. Dat is erg jammer. Maar we zijn wel blij met zoveel mensen die de bakken weten te vinden of ons anders weten te bereiken. Zo zijn er laatst weer vele witte dekseltjes gebracht door de Wurkmakker uit Burgum.

Maar we hopen ook dat we komende zomer weer regelmatig bij de horeca langs mogen fietsen om de kroonkurken op te kunnen halen.

Zo ontvangen we van de Harkemase Boys regelmatig een tas vol met doppen. Een ook bij cafe de Klok in Harkema is, zodra men na de coronaperiode weer open mocht, gaan sparen. Ook de Lits in Rottevalle doet mee. Daar kunnen de dorpsbewoners hun spulletjes ook brengen. Vervolgens halen wij dat daar weer weg of wordt het hier zelfs gebracht. We hopen binnenkort ook weer naar Earnewâld te kunnen. Het is nog even afwachten of men daar weer op ons rekent.

Toen ik bij de eigenaar van Balkan eetcafe Sarajevo in Burgum vroeg of ze weer kroonkurken wilden sparen, hadden ze mij wel weer verwacht. Ik kreeg direct een tasje vol mee met de reactie: "wij hebben een afspraak, dus wij sparen weer mee". Bij de Taperij in Burgum kieperen ze de doppen in een regenton. Zo nu en dan fietsen we daar even langs en halen daar de doppen vandaan.

Jeugdketen in De Tike, Sumar, Burgum, Jistrum en misschien nog wel op andere plekken sparen mee en brengen hun blikjes en doppen bij ons in de bakken. Sportkantines doen mee. Kortom... Teveel om op te noemen. En dan onze dorpsgenoten, maar ook de dorpsgenoten om ons heen.

Donaties leveren niet zo veel op. Maar de oud ijzer prijzen zijn momenteel goed te noemen. We hopen dus binnenkort weer een mooie bijdrage te kunnen storten voor hersentumoronderzoek. BEDANKT!

V.V. SUAMEER*bestuur*

Vanaf november 2022 stopt onze voorzitter Binne de Vries. Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de club. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Bel Binne gerust even voor een afspraak (06-57854744)



VV Suameer is opzoek naar vrijwilligers voor de klus- en schoonmaakploeg. Het gaat om kleine klusjes voor de club. Interesse? Neem contact op met Jan Mulder (06-51544753) of via info@vvsuameer.nl

Naast het jeugdfonds Sport&Cultuur, is sinds kort het Volwassenenfonds Sport&Cultuur ook actief in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit betekent dat voor minder draagkrachtige volwassenen de contributie en eventueel benodigde kleding betaald worden. De gemeente beoordeelt de aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.volwassenenfonds.nl

VOETBALCOMPETITIE SUMAR

Vanwege praktisch dagelijkse wijzigingen in de voetbalcompetitie door coronabesmettingen en/of quarantainegevallen, verwijzen wij jullie naar de site van VV Suameer www.vvsuameer.nl of naar www.voetbal.nl.

Hier staan de laatste wijzigingen/updates van de te spelen wedstrijden en de afgelaste wedstrijden.



Suwâld – ‘Het kan verkeren’, de uitspraak is van de dichter Brederode, oftewel, soms gaan dingen heel anders dan je had ingeschat. Het overkwam mij zaterdagochtend in Suwâld, waar het onder 13 team van de thuisclub het opnam tegen de burens uit Sumar. Want wat gebeurde er op deze schitterende lenteochtend onder het toezien van een mix van Suwâldsters/Ryptsjerksters en Sumarders? Ik zal het u uitleggen.

‘de ferkearde goal’

Als ik naar Suwâld rij op deze uiterst fraaie zaterdagochtend, verheug ik mij alvast op een lekkere wedstrijd waarvan ik een serie leuke en misschien wel hele mooi foto’s kan maken, op lekker hete koffie en op altijd leuke gesprekken langs de lijn. “Hjir stean de minsken dy’t der foar trochleard hawwe en dy’t der dus ferstân fan hawwe”, is mijn openingszin als ik me bij een groepje mannen en vrouwen meld. Ik ken ze niet, het lijken mij geen Suwâldsters en ook geen Sumarders en dat blijkt te kloppen, de mevrouw die mij antwoord geeft op mijn onuitgesproken vraag zegt dat ze uit Tytsjerk komen. Maar, wat ik hier kom doen, zo maar op een zaterdagochtend bij een wedstrijdje tussen twee jeugd ploegen, en dan nog wel met professionele apparatuur wil ze weten. Ik leg haar uit dat dit mijn hobby is, al meer dan 45 jaar en dat ik hier regelmatig kom. Maar dan is het zover dat beide ploegen het veld opkomen en ik dus een plekje moet zoeken vanwaar ik foto’s wil maken. Meestal kies ik een geschikte stek schuin achter een van de doelen en dan maar afwachten of dat een juiste keuze is. Als dat, gezien het spelverloop en de krachtsverhoudingen, niet het geval is, wordt mij dat meestal in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt in de trant van ‘Sitst no al wer achter de ferkearde goal lytse man?’

Al snel blijkt dat ik inderdaad weer eens een foute gok heb gemaakt, het is de thuisclub, die van mij afspeelt, die de overhand heeft, de Suwâldsters/Ryptsjerksters zijn beter, ze hebben het meeste balbezit en dat betekent dat de wedstrijd zich merendeels op de Sumarder helft afspeelt.

Niet helemaal natuurlijk en ik kan dus wel degelijk een paar foto's maken, maar de close ups waarnaar ik eigenlijk op zoek ben worden mij niet gegund. Ik zoek mijn troost in de inderdaad hete zwarte koffie die een Sumar-suppporter mij brengt. Bedankt Jelle!

voorsprong

Zoals gezegd, de thuisclub domineert en excelleert zo af en toe, zeker als de nummer 12 zich met de gang van zaken bemoeit. Hij kan niet alleen uitstekend voetballen, maar hij is bovendien nog fotogeniek ook met z'n lange manen. Het is er een die je eigenlijk bij elke jeugdwedstrijd wel tegenkomt, het zijn spelers waarvan men in Fryslân zegt dat 'hy in fin mear as in bears hat'. Een voetballer 'hors categorie': speersnel, balvaardig, dynamisch, en gezegend met een fluwelen balbehandeling. Met andere woorden, een genot om naar te kijken. Eigenlijk zou het hier op dit sportcomplex in Suwâld zwart van de mensen moeten staan. Gelukkig is dat niet zo, hier past een uiterst selectief en heel nauw betrokken publiek.

Dat is er ook.

Ze kunnen kijken naar een lekkere pot voetbal waarin zoals gezegd de thuisclub de overhand heeft en het wekt dan ook geen verbazing dat de S/R combinatie op voorsprong komt. We schrijven de



18^{de} minuut, u weet, tijden bij benadering, maar het is een kniesoor die daar op let, als een prachtig schot van afstand zoevend inslaat hoog in de kruising achter de vergeefs duikende Suameer-doelman: 1-0.

Op dat moment een verdiende voorsprong en eigenlijk is vanaf dat moment de verwachting dat er nog wel meer treffers zullen volgen. Het balbezit voor de thuisclub blijft onverminderd groot, maar achterin krijgen de gasten steeds meer greep op de aanvalsacties van de thuisclub. Bovendien beschikt Suameer over een uitstekende goalie die niet schroomt om 'Kopf und Kragen' te riskeren om de Suwâldster aanvallers van verder onheil af te houden. Tegen mijn verwachting in blijft het in dit eerste bedrijf bij die verdiende, maar toch wat minimalistisch ogende 1-0 voorsprong.

tweede helft

In de veronderstelling dat de krachtsverhoudingen binnen de lijnen niet echt zullen veranderen, blijf ik op mijn stekje zitten, hopen op de foto's die ik in de gedachten heb. Ik verwacht dat Suawoude/Rijperkerk vol op de aanval blijft spelen en dat die speelwijze de nodige hectische toestanden voor de goal van Suameer zal opleveren. Ik word echter duidelijk teleurgesteld. Niet meteen door de vroege gelijkmaker van Suameer dat op 1-1 komt middels een onvervalste fast break die wordt bekroond met een loepzuivere schuiver waarop de keeper van de thuisclub geen antwoord heeft. Dat het hier een doelvrouw betreft doet niet terzake, ze doet het prima en haar treft geen blaam bij deze gelijkmaker. Maar de wedstrijd ligt nu ineens weer helemaal open en het zijn de gasten die meer en meer het initiatief naar zich toe trekken. Wat er precies is veranderd weet ik niet, maar het is duidelijk dat het wedstrijdbeeld is gekanteld. Dat blijkt in de 55^{ste} minuut als de defensie van de Suwâldsters niet adequaat ingrijpt en Suameer profiteert door de toch wel verrassende 1-2 op het virtuele scorebord te zetten. Ik verwacht een furieus slotoffensief van de thuisclub en dat komt er ook wel, maar het ontbeert toch de venijnige scherpheid van de eerste helft. Bovendien staat de Sumarder verdediging goed gestaffeld. De wedstrijd wordt in feite in z'n definitieve plooi gelegd als in de 60^{ste} minuut een schitterend klimmend schot vanaf links als een granaat inslaat in de goal achter de vergeefs duikende Suwâldster keeper: 1-3. Even later fluit de uitstekende leidende ref voor de laatste keer.

Hij mag een verdiend compliment in zijn zak steken: hij was een leidsman zoals een wedstrijd als deze verdiende. Want, ik heb het niet cijfermatig bijgehouden, maar ik vermoed dat het totale aantal overtredingen te tellen was op de vingers van één hand, misschien wel van het roemruchte 'houtzagerijhandje'.

tekst en foto's Binne Kramer



Tandpasta!!!

Eigenlijk heb ik niets te klagen, maar toch moet ik dit even kwijt. Afgelopen februari veertig jaar getrouwd en eigenlijk geen wanklank wat betreft JJ zijn inbreng qua huishouden en zelfverzorging. Maar nu is er toch iets ontstaan waardoor ik mij bont en blauw erger. Het is niet het dopje wat mij irriteert, nee het is de elektrische tandenborstel. Het dopje van de tandpasta draait hij altijd keurig weer op de tube. Maar wat is er dan mis met die elektrische tandenborstel hoor ik u vragen. Nou wel het volgende, hij weet niet hoe die te gebruiken. Op een gewone tandenborstel doe je tandpasta en je brengt deze vervolgens naar je mond. Beweeg je hand heen en weer zoals het een goed poetser betaamt. Van voren naar achteren en van links naar rechts, alles grondig meenemen zelfs tandvles, tong en gehemelte, hoe moeilijk kan het zijn. Maar dan krijgt JJ het advies een elektrische tandenborstel te gaan gebruiken. Nou ik blij natuurlijk want de borstel doet het werk. Maar niet heus, JJ die gaat als een razende tekeer en poets net zo als met een gewone tandenborstel. Resultaat, nou dat zal ik u nu vertellen.

Soms hangen mijn kleren nog in de badkamer en zie ik daar allemaal witte stipjes op. De spiegel vertoont dezelfde stippen, net zoals de wastafel, muur en wasmand (we hebben een zwarte). Hoe is het mogelijk dat je dezelfde handeling verricht met een elektrische tandenborstel, als eentje die jezelf met de hand moet bedienen. U begrijpt natuurlijk dat ik hier goed zat van ben. Dus het gevolg hiervan is...poetsles. Lacherig aanschouwt hij mijn instructies, nou het lachen is mij al aardig vergaan. Want ik zie geen enkel resultaat. Overall blijf ik witte stipjes zien en tot overmaat van ramp zat zijn hemd vanmorgen ook onder de witte stippen/vegen. Nou zeg hoe moeilijk kan het zijn, een elektrische tandenborstel die zelf het werk doet. Je hoeft alleen de borstel maar over je gebit te laten glijden en de borstel doet het werk.

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT vervolg*Froukje*

Ik heb JJ nu opgegeven voor poetsles bij de tandarts, misschien dat zij hem nog iets in die trant kunnen bijbrengen. En wanneer dat niet gaat lukken, dan maar weer terug naar de oude poetsmethode. Want ik heb nog liever dat het dopje naast de tube ligt, dan allemaal witte stippen die de badkamer ontsieren. **JJ veel poetsplezier!**

PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE*Tineke*

IT GIET OAN....

De 4^e editie van Paardenmarathon Sumarreheide komt er weer aan, en wel op

ZATERDAG 17 SEPTEMBER a.s.

Voor diegene die al eerder meegedaan hebben of diegene die onder het zadel of als menner ook eens willen proberen wat een marathon inhoudt, noteer dan de datum alvast in je agenda.

Terugblik 2021;

Wij, als bestuur, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde marathon in 2021. Veel enthousiaste deelnemers, gezellig publiek en het weer kon niet beter. Daarnaast hadden wij een verloting welke 900 euro opbracht voor ons goede doel "de Wensambulance", ook dat was geweldig. Onze vrijwilligers hebben weer hun stinkende best gedaan, onze waardering voor hen allemaal. Daarnaast willen we ook graag alle sponsors bedanken voor al hun steun, in welke vorm dan ook.

En nu gaan we weer opnieuw van start, editie 2022.

PAARDENMARATHON vervolg*Tineke*

Onze eerste vergadering, als bestuur, is inmiddels geweest en we hebben weer 9 mooie hindernissen op papier die we verspreiden over een route van ong. 15-17 km. De route zal weer rondom Sumar/Sumarreheide plaatsvinden. We zijn alweer druk bezig met het benaderen van de sponsors. Ook die zijn opnieuw erg enthousiast en geven aan gelijk weer mee te doen. Super.



Wij hebben er weer zin in. Wij gaan nog even aan de slag. Rest ons tegen jullie te zeggen als deelnemer, sponsor of publiek: noteer in uw agenda

ZATERDAG 17 SEPTEMBER A.S.

Dan gaat Paardenmarathon Sumarreheide 4^e editie weer los.

Bestuur Paardenmarathon Sumarreheide

Rick, Gerlof, Fedde, Klaas en Tineke



Ut it argyf fan Sumar

Het bezoek van de burgemeester

In november 1898 brengt burgemeester Drijber een bezoek aan de school in Sumar. Hij bespreekt zijn bevindingen met het hoofd der school, meester K.L. de Vries. De burgemeester constateert dat 'er overal vuil ligt in de lokalen, dat de vloeren bedekt zijn met zand, dat men zijne voetstappen dikwijls niet kon horen, maar alles zag er stoffig en in 't algemeen onoogelijk uit.' Hij verzoekt De Vries te willen zorgen 'dat dergelijke omstandigheden zich in't vervolg niet meer voordoen. Voor schoolschoonmaak wordt bestuurlijke vergoeding gegeven!'



Twee dagen later schrijft De Vries een lange brief aan de burgemeester. 't Is waar, wat U schrijft, dat er veel vuil over den vloer lag; dat is echter een noodzakelijk kwaad, zolang we hier in de buurt zulk een vuilen weg hebben en het pad naar school toe niet beter is. De jongens nemen het mee aan de klompen en weten nog niet van aflossen op den rooster of ik moet er bij staan en in het lokaal zijn en bij de deur staan, kan ik onmogelijk beide tegelijk.'

Het blijkt ook lastig een goede schoolschoonmaakster te krijgen. De Vries schrijft: 'Neem dan een ander (een andere schoolschoonmaakster), maar dat is hier ook al moeilijk. De arbeidsters zijn hier niet voor het opscheppen'.

Dan draagt De Vries de oplossing aan voor het probleem: 'Ik weet wel één raad, geef mij eene woning bij of in de nabijheid van de school, dan zullen we zelf met den schoonmaak reddend en ik geef u de verzekering, dat we alles beter in orde zullen houden. Acht jaar lang heb ik f 100 vergoeding ontvangen en f 120 huur betaald voor huis en tuin. Nu heb ik eene woning, waarvan ik geen schade heb, maar ben nog meer van de school verwijderd, wat mijns inziens niet voordeelig werkt, de school heeft geen genoeg toezicht en vooral 's zondags niet.

Dan worden de meeste ruiten stuk geworpen, dan wordt door die stuk geworpen ruiten allerlei vuil en steenen gegooid, zoodat wij 's maandagsmorgens dadelijk kunnen beginnen met opruimen en schoonmaken'.

Dan geeft hij nog aan dat de kinderen de klompen wel aan móeten houden in de klas, omdat het in deze tijd van het jaar veel te koud is. 'Ik kan het niet vergen, dat de leerlingen de klompen in school uit hebben, omdat ik zelf veel last van koude voeten heb en bij ondervinding weet, dat dit voor de gezondheid nadeelige gevolgen heeft.'

De Vries voert de druk verder op. In april 1900 klaagt hij in een brief aan de burgemeester over zijn huurhuis en -baas. Hij eindigt met de woorden 'Kan de gemeente hier niet evengoed een onderwijzerswoning bouwen als in de andere dorpen?' Daar heeft hij een punt! In alle dorpen is een onderwijzerswoning, maar in Sumar is de deze woning in het verleden bij de school getrokken.

Geschikte plek

Meester houdt het initiatief. Hij schrijft: 'De meest geschikte plaats voor een onderwijzerswoning is mijns inziens het land van D. Krol, tegenover de school gelegen.'

Hij somt de voordelen op en is ook al bij Krol geweest met de vraag of hij 'de polle' wil verkopen. De vraagprijs bedraagt f 1100, een billijke prijs in de ogen van De Vries. Het land is echter nog drie jaar verhuurd. Ook dit probleem kan worden opgelost. 'Heden ben ik bij A. Tinga geweest. Hij wil de helft van 'de polle' wel afstaan. Toen ik wegging heb ik gezegd 'dus Tinga, wij kunnen de halve grond wel krijgen en gij houdt de helft en betaalt de halve huurprijs.' De man antwoordde: 'Ja', terwijl ik hernam: 'nu dat is zeer billijk.'

Twee dagen later heeft De Vries weer een gesprek met Tinga, 'die nu een andere zienswijze is toegedaan. Hij ziet zeker in, dat hij van de gemeente vergoeding kan krijgen. Wat hij nu wil weet ik niet, 'k heb hem niet gevraagd, maar wil ook liever niet meer met zo'n man onderhandelen, althans niet alleen.'

In de kantlijn staat een opmerking van een ambtenaar: ‘t Komt mij voor dat de Heer de Vries weer als altijd te kortaf is geweest; hij moest geschipperd hebben zoo noodig. Als hij ’t niet klaar kan krijgen, dat weet ik niet beter, dan dat gij (de burgemeester) de betrokken personen bezoekt. De Heer de Vries, die er ’t noodige belang bij heeft, had meer politiek moeten zijn.’

Een nieuwe woning

De burgemeester heeft alle plooiën glad kunnen strijken en de gemeente koopt het perceel grond voor f 1110. Op het zuidelijkste gedeelte van het perceel kan dan een nieuwe woning worden gebouwd (tegenwoordig Master de Vrieswei 3). Er blijft dan een flinke strook grond over, die de gemeente kan verhuren. Ook dat blijkt een hoofdpijndossier. Daarover een volgende keer.

Aanbesteding — Verhuring
Tietjerksteradeel.
 Ten GEMEENTEHUIZE te Bergum, alwaar de stukken ter inzage liggen, worden vóór of op 14 December a.s. inschrijvingen ingewacht:
 a. Op het bouwen van eene ONDERWIJZERSWONING te Suameer (bestek en teekening voor f 0.75 vanaf 4 December verkrijgbaar). Aanwijzing 10 December, 's nam. 12 1/2 uur.





Mijn naam is Peter Hoekstra, 28 jaar wonend aan de Prinsweg, samen met mijn vriendin Sietske en viervoeter Shelby.

Ik zag 28.5 jaar geleden op dinsdag 23 november het levenslicht in het ziekenhuis in Leeuwarden.

Wonend aan it Houtsjepaad heb ik samen met leeftijdgenoten een prachtige jeugd gehad. Altijd in de weer met de skelter, BMX en uiteraard de voetbal.

Geef de pen door....

School bevond zich uiteraard in Sumar, zoals zo velen eerst als peuter naar it Boartersplak en uiteindelijk naar basisschool de Wyngert.

Na groep 8 en de gevreesde Cito toets begon mijn middelbare school carrière op Liudger Burgum. Hier eerst 1.5 jaar op vmbo/gt doorlopen, hierna opgestroomd naar de Havo. Schitterend mooie tijd!

Deze stroming uitgefietst tot en met jaar 3, we moesten vervolgens destijds verhuizen naar Drachten.

Wat velen van ons, waaronder ik, erg jammer vonden, want in Burgum was het prima leren. School lekker dichtbij en de leraren (vaak lekker nuchter) met een no nonse mentaliteit.

In Drachten kon ik mij moeilijk aarden en ik vond er dan ook 'net safolle oan'. Het was mij allemaal te zakelijk en te saai, ik was er liever niet.

Inmiddels in de tussentijd ook het eerste bijbaantje bij plaatselijke machinefabriek Hawie waar ik kennismaakte met metaal en Cnc techniek, een plek waar ik altijd met plezier aan de slag ging na schooltijd. Naast school en een bijbaantje was ik veel op het voetbalveld te vinden, eerst op de Heidkamp, later vanaf m'n 15e in Burgum bij BCV, waar ik 5 jaar met veel plezier heb gevoetbald.

Na jaar 4 stond het examenjaar 5 havo te wachten. Deze heb ik in de eerste poging niet gehaald, wat niet schokkend was, aangezien de prioriteiten elders lagen, namelijk aan het werk en thuis sleutelen. Uiteindelijk in Hurdegarijp aan de HavoTop, dit even feilloos overgedaan. Hier heb ik m'n Havo diploma gehaald.

Als jonge jongen had ik toch altijd al wel de drang om het technische te combineren met ondernemerschap.

Zoals zovele jongens heb ik de droom om monteur te worden. En hoe mooi zou het zijn om dat te doen binnen je eigen bedrijf.

Na de middelbare school mijn toekomst plannen toch deels bijgesteld en meer de commerciële kant op gegaan waar ik Small Business en Retail management ben gaan studeren. Hier heb ik na 2 jaar m'n AD diploma gehaald. Wat voor mij op dat moment voldoende was.

Aangezien ik de techniek en het zelf bezig zijn mistte, heb ik vervolgens meerdere studies en cursussen gevolgd om de stap te maken naar een technische carrière.

Deze begon na aanvankelijk 'thuis' in Sumar, in IJlst, waar ik m'n eerste engineer functie bekleedde. Hier heb ik in 3 jaar veel geleerd maar was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Vervolgens de stap gemaakt naar speciaal machinebouwer STT products in Tolbert. Hier zo'n 2 jaar aan de voet gestaan van veel mooie speciale projecten voor klanten als Philips, Menicon & Xpar. Iets maken, iets doen wat een ander niet kan, dat was voor mij vooral de sport!

Sinds januari 2021 ben ik nu werkzaam bij een machinefabriek in Bolsward, waar ik nu productie leider ben.

Eind 2020 zijn Sietske en ik gaan samenwonen aan de Prinsweg, waar we nog steeds met veel genoegen mogen wonen. En kijkend naar de huidige woningmarkt is het wel even prima zo.

GEEF DE PEN DOOR *vervolg**Peter Hoekstra*

In m'n vrije tijd voetbalde ik tot zo ongeveer voor de Corona periode, momenteel komt dit er door een drukke baan en andere hobby's eigenlijk niet van.

In m'n vrije tijd ben ik eigenlijk altijd wel bezig met projecten, altijd bezig zijn om een bepaald ontwerp of principe te verbeteren. Als het maar technisch is en bij voorkeur 2 wielen heeft.

Zo ben ik op dit moment een Zundapp brommer aan het restaureren. Een hobby wat me veel voldoening geeft, een uitlaatklep. Op zondags met mooi weer even een ritje met de cabrio, ook een bezigheid die ik graag doe.

's Avonds even gezellig zitten met een biertje en genieten van de mooie dingen van het leven.

Ik hoop dat de geïnteresseerden het een leuk stukje vonden om te lezen en 'oant sjen!'

Ik geef de pen door aan Wieke Schievink!



Volksverlakkerij

De traditie om op Koninginnedag in een bomvolle zaal van de Kamp naar een toneelstuk te kijken, is helaas voltooid verleden tijd. Dat weerhoudt mijn man en mij er niet van andere toneelvoorstellingen te bezoeken. Het liefst op verrassende locaties. Zo zitten wij in een grote hal van de oude Sluis machinefabriek in Drachten bij het stuk Oorlogswinter. Als de grote deuren openschuiven, rijdt een jeep het toneel op. Zoiets kan in de Kamp natuurlijk niet. Er zijn altijd mensen die iets gek bedenken. Waarom geen toneelstuk in een koude tochtige boerenschuur met na afloop een kom soep voor alle toeschouwers? In Bears doen ze het! In een andere boerderij op de Kliuw komt zelfs een echte koe het toneel oplopen. Het beest verblijft of verbloost niet. Een voorstelling in januari op het terras van hotel Iesicht? Hoe verzinnen ze het. Daar zitten wij dik ingepakt en met een deken over de knieën om toch enigszins warm te blijven. Het toneelstuk wordt gespeeld vanaf pontons op het water. De overvliegende ganzen staan niet in het script maar passen prima in het sfeertje. Ook gaan we mee in een bus voor een toeristische toneeltrip. Die start bij E10 bij Tytsjerk en uiteindelijk dwalen we rond in het donkere dorpje Jannum. Bedenk het maar eens.

Op de Veenhoop stappen we in de wereld van Pake Sytse. Midden in de natuur dient het skriuwers-arkje van Rienk vd Velde als decor.

Na een rondwandeling in Jorwert komen we aan in de kerk. Dat was in de oorlog van 1940-1945 de onderduikplek van de dominee. Daar gaat de voorstelling over.

Komende zondag laten wij ons verrassen in Tytsjerk. Al wandelend door het dorp worden we onderdeel van één groot theatergebeuren. Leuk! Binnenkort gaan we naar de oude melkfabriek in Burgum naar de voorstelling Schindlers List. Het wordt eindelijk opgevoerd. Onze kaarten liggen al 2 jaar in de kast. De schuld van corona.

En nu, in 2022, wordt duidelijk dat in Rusland president Poetin al jarenlang in het geheim een toneelstuk heeft bedacht en de Oekraïne als locatie heeft gekozen. Zijn publiek heeft voor deze voorstelling géén kaartjes gekocht. Zij zijn ongewild onderdeel van dit gebeuren. Zo triest.

WAT WAS HET WEER OOK WEER?

Dirk Strijker

Na de eerste 10 zonnige dagen van maart verliep ook de rest van de maand extreem zonnig. De teller stopte uiteindelijk op 239 uren maartzon. Precies 40 uren meer dan het vorige record en maar liefst 103 uren meer dan normaal.

Meestal lagen de temperaturen hoger dan normaal. De maand scoorde 6,9 graden tegen normaal 5,7 graden. Op 22 maart werd het het warmst: 19,6 graden.

De neerslag is een verhaal apart. Kort gezegd: er viel bijna niets. Op 30 maart was het maandtotaal gegroeid tot 5 mm, een nieuw droogterecord lag voor het grijpen. Maar toen kwam die memorabele 31^{ste} maart. Vanuit het noordoosten kwam koude lucht ons land binnen, de temperatuur kwam niet hoger dan 3 graden. Er viel regen en door daling van de temperatuur ging deze over in de middag over in sneeuw. Tel daar bij op een krachtige NO wind, soms leek het wel een sneeuwstorm. 's Avonds laat lag Sumar bedekt onder een sneeuwlaag van 5 cm, lokaal zelfs meer. Zoveel sneeuw is er de afgelopen winter, nou ja winter?, niet gevallen. Door deze neerslag liep de neerslagsom op tot bijna 18 mm, geen record dus.

Het sneeuwdek was geen lang leven beschoren. Op 1 april 's avonds was er bijna niets meer van over. 's Nachts werd het fris, in de nacht van 2 op 3 april werd een laagste temperatuur van -2,3 graden bereikt. Daarna krabbelden we weer een beetje uit het dal. De temperatuur werd weer min of meer normaal. Op 4 april weer een redelijk gevulde regenmeter: 12 mm. De dagen erna viel er dagelijks tussen de 2 en 6 mm. Er zat ook hagel bij. Vanaf 11 april was die ellende achter de rug en lachten ons een paar mooie lentedagen toe.

Voor actueel weer in Sumar en de totale overzichten:

www.meteo-sumar.jouwweb.nl



KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL*Greta Hoekstra*

In het land, en ook in onze regio, trekt het steeds meer publiek. Het lijkt er een beetje op dat de lente echt begint als de lammetjes in de wei omdartelen. Maar ook de koeien die dansend en rennend de wei weer ingaan na een winter binnen. Met een beetje mooi weer erbij is het een leuk uitje. Het is zoals het moet zijn. Vee in de wei, die zorgt voor een kringloop voor onze mooie groene wâlden.

Hopelijk gaan we een lente en zomer tegemoet met prachtig weer. Nu de benzine, diesel en olieprijsen de pan uitrijzen, lekker op de fiets naar buiten en genieten van onze mooie omgeving. Een wielewaal hoef je niet te zoeken. Kijk gewoon om je heen. Want.....



De mearwaarde fan it libben, sit him yn it genietsjen.

VAKANTIEGEZINNEN GEZOCHT*Stichting Europa Kinderhulp*

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit verschillende landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 tot 20 dagen. Dit verschilt per reis.



**EUROPA
KINDER
HULP** SINDE 1961

Hoe werkt het?

Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden kinderen geselecteerd die het nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. 60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een vakantieplekje.

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier te kunnen organiseren.

Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen.

VAKANTIEGEZINNEN GEZOCHT*Stichting Europa Kinderhulp*

Reizen provincie Friesland 2022	Aankomst	Vertrek
Duitsland Oldenburg	15 juli	29 juli
Duitsland Schneeberg Delitzsch	16 juli	29 juli
Duitsland Hannover	20 juli	5 augustus
Nederland	25 juli	3 augustus
België Vlaanderen	25 juli	8 augustus
Frankrijk Secours Populaire	26 juli	9 augustus

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermaker)) is ambassadeur fan Stichting Europa Kinderhulp yn Fryslân:

*“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân!!!
Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en genietsje fan dy tankbere bliere gesichten.
Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te ferjitten... Echt wier!”*



KERKDIENTEN IN DE DORPSKERK

Kerkdiensten april en mei 2022 in de dorpskerk in Sumar

24 april	Ds. H.J. Wouda – Buitenpost	
1 mei	Ds. R. Praamsma – De Knipe	Bevestiging ambtsdragers
8 mei	Ds. J. Baaij – Burgum	
15 mei	Ds. W. Veltman – Ee	Fryske Tsjinst
22 mei	Mw. J. Bloem – Broeksterwoude	
Donderdag 26 mei	Ds. Marije Hage – Sumar	Hemelvaartsdag
29 mei	Ds. I. Verburg – Oldehove	
5 juni	Ds. Scholtens – Stiens	Pinksterfeest

Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

We kunnen gelukkig weer met elkaar naar de kerk! Nu er geen beperkingen meer gelden geeft dat ook in de kerk weer meer vrijheid. Natuurlijk blijven we elkaar respecteren en geven we elkaar de gewenste ruimte.

De diensten met beeld en geluid kunt u voorlopig blijven volgen via www.kerk-sumar.nl/uitzending. De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. Alleen met geluid zijn de diensten te volgen via de kerktelefoon en op www.kerkomroep.nl.

WEET U WELKOM !!

DOARPSAGINDA



Vanaf maandag 10 januari 2022 trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp van 10.00 – 10.30 uur.

27 april	Koningsdag
2 mei	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
4 mei	Dodenherdenking bij de Molkbus
9 mei	Algemene Ledenvergadering, DLE
10 mei	Open tafel, 12.00 uur
16 mei	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
16 mei	Kopij dorpskrant
30 mei	De Kamp, trombosedienst en bloedprikken, 10.00 uur
10/11 juni	Kleintje dorpsfeest
10 september	Open monumentendag
17 september	Paardenmarathon Sumarreheide

De volgende Koekoek ligt 27 mei 2022 bij u in de bus

OUD-PAPIER

Ophaal-data in 2022:

13 mei	10 juni
8 juli	26 augustus
7 oktober	11 november
16 december	



Mocht u zelf het oud-papier willen brengen? Dat kan!!!!

U vindt de container ook dit jaar op de parkeerplaats achter de kerk.

Oud-papiercommissie "Buertferiening De Heidebuorren".

BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112

HUISARTSEN

It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487
 Hamstra & De Ronde (0511) 462269
 Talsma & Hooisma (0511) 461320
 Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461424
 H.C.A. Veldhuizen (Garyp) (0511) 521 264
 P.S. Wiersema (Eastermar) (0512) 471 221



Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag: **Dokterswacht: (0900) 1127112**

ZIEKENHUIS

Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888
 MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66
 UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61

Kersten hulpmiddelen: Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden
 (088)-0009488

Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333

Politie: 0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema)
 Facebookaccount: wijkagent Bert Sietzema



Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511

KEaRN: (0511) 465 200 Info@kearn.nl/www.kearn.nl

Dierenartsen: A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060
 Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444

SUMAR

Begraffenisvereniging: dlesumar@gmail.com

Ledenadm. I. Hoekstra-Dijkman – (06) 21223592 (na 18.00u)

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444 of (06) 15407430

Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg

Secr. Mw. Jannie Wolters, email - dorpsvereniging@sumar.nl



Onderwijs/opvang: Doarpsskoalle It Bynt (0511) 469262, itbynt@pcbottiel.nl
 It Boartersplak - Kn. Wytsweswei 11 (0511) 469262:It
 Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO 0512-
 471374